

Cennet ve Cehennem

Kendisine.. Yani Allah'a o sonsuz manada tapan az insan var; bak sonsuzluğu sürekli vurguluyorum. Sonsuzluğu bilip de tapan çok az insan var, hatta çantamda, o sonsuzlukla ilgili üçleme var ya Hristiyanlarda, onu ta eskiden beri müsteşrikler soruyor yani İslam nereden çıkarttı bunu..

T: Evet..

B.S: Bazıları sanıyor ki haşa İslam şeyden aldı bunu.. Kur'an kesinlikle gayb âleminden gelen vahiydir, insanlığın geçmiş geleceğine bakan metafizik kanunlardır. Kur'anda Tevrat ve İncilden alınma hiçbir şey yok, sadece kelimeler benziyor o da çünkü bir gülü hangi toprakta yetiştirirsen oranın toprağını kullanır. Vahiy gelirken işte o çevrenin kelimelerini kullanmış. Orada Meryem maddi değerlerdir, İsa dini değerlerdir. Bugün din bayrak, millet tarzında algılanıyor, din metafizik, sonsuzluk, uhrevilik, ahlakilik olarak ele alınmıyor. Kur'an yine bizi uyarıyor; maddeye tapıyorlar, paraya, siyasete, atoma..

S: Bilime.

B.S: Evet bilime işte. Kur'an orada o kanunu anlatır. Yani dinin bozulacağını ve insanların bir müddet sonra aracı amaç yapacağını söylüyor; bir kısmı zaten dinsiz, onlar Meryeme (maddeye dişiliğe feminenliğe tapıyor, bir kısmı da İsayı (dinin kendisine) tapıyor. Şu beşinci maddeyi bir oku.

K: Hz. Meryemi ben şefkat manasında yani, bir anne olmasından dolayı...

B.S: Yok yok, Meryem orada annelik nitelikleriyle değil yani, maddi insani nitelikleri. İnsan demektir, madde demektir Meryem orada, mesela Meryem suresinde de, oradan kıssadan hisse, Merhem Hz. Muhammed'in beşeriliği, insaniliğidir, onun İsayı doğurması da Kur'anı doğurmasıdır. İftiraya uğraması aynı şekilde o da iftiraya uğradı. Hatta doğum sancısı, hesap ettim o doğum sancısı hani Meryem doğurunca çok sıkıldı ya, 1441 ediyor; dedim demek ki bu çağa kadar Hz. Muhammed sancı çekiyor yani.. Millet gerçekten dindar oluyor ama, dinin sonsuzluğunu anlayan çok az insan var.

S: Anlayamıyor.

B.S: İbn Arabî, Mevlana gibi büyüklerin kendini feda etmesi de bu dertten; yoksa millet dindardı, bakıyorlar millet putperest gibi dindardı.

S: Şu anda da öyle ki..

B.S: Zaten sıkıntımız o...

S: Sıkıntımız çok, ama..

B.S: Meryem suresi, Peygamber Kıssalarında Meryem Suresini okuyun çok güzel Kur'anın mantığını anlarsınız. Hoş geldin kızım.

K: Hoş bulduk.

B.S: Yeni mi geldin?

K: Yeni geldim evet.

B.S: Nerede çalışıyorsun, nereden geldin?

K: Buradayım Şirinevler'deyim.

B.S: Çalışıyorsun?

K: Muhasebeciyim, şu an çalışmıyorum.

B.S: İyi, okulu nereye kadar okudun?

K: Okul, İşletme Fakültesi mezunuyum.

B.S: İyi, işletmeciler böyle büyük lider olmalı diyorum insanlar lidere ihtiyacı var işletmeciler de iyi lider olur.

E: Hocam bu neyin çalışması?

B.S: Geçen hafta burada, siz gelmediniz..

E: Ben üç haftadır yoğun.

B.S: Bu yedi sekiz yıl önce yazdığım bir yazıyı yüzde elli daha arttırarak.. Sen sadece o beşincisini oku.

E: Okudum şeyi de, burada...

B.S: Dipnotları da var, arkası da var..

S: Arkası da var..

E: Şu ilk paragraf bile şey yani.

B.S: Devam et o bir buçuk sahife, bir buçuk sahife.. Size on ikiyle ilgili bir bilgi mi geldi?

E: Şu sıralar çok..

P: Evet.

E: Biz kendi arkadaş çevremizle ilgili konuşuyoruz da..

A: Biraz..

E: Kubilay Aktaş'ı da şey yapıyoruz da o yüzden..

A: Salı günü bir şey..

E: Salı günü..

B.S: Vallah Kubilay'ı severim ama Kubilay yani ne, o ses olsa ben de bir cevap yazarım, kardeştir yani, hem de böyle efendice, kardeşânece yazarım fakat o ses bilmiyorum siz de varsa.

P: Yok bizde.

B.S: Ben şimdi, aktarmayla cevap olmuyor, dinlersin dersin ben şimdi kardeşim senin şu güzel konferansına şu cevabı yazdım zaten herkese yazıyoruz. Kubilay Risale-i Nur'u biliyor yani bir sorun ona bilmiyorum, okumuş Risale-i Nur'u okumuş. Bitti mi?

E: Evet bitti.

B.S: İyi başlayalım. Açık mı?

S: Açık.

B.S: Bismillahirrahmanirrahim, aslında üç hafta önce dedim Cennet Cehennemle ilgili bir ders yapalım diye, unutmuşum demek ki bugüne lazımmiş arada denge yaptık, geçen hafta ne yaptık? Dur ben..

S: Sohbet ettik geçen hafta..

B.S: Yok yine bir ders yaptık.

E: Varlık konusunda..

B.S: Evet varlıkla ilgili sohbet ettik. Bak böyle kısa kısa bazı temel bilgileri söyleyeceğim, aslında bu bilgiler böyle çok da gizli metafizik, kırk sene ilim yaptıktan sonra ancak bulunabilecek şey değil çok kolay ve herkesin az bir düşünce ile farkına varabileceği şeylerdir, bizim sıkıntımız, temel bilgilerden yoksunuz. Mesela alfabe kesilmiş, Osmanlıyla, İslamla alakamız kesilmiş, dini bilgiler yanlış anlaşılmış.. O söyleyeceğim burada beş tane kısa madde şu dinde olan bütün bilgiler, Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle kanun-u külli-i meşhuddur. Hem kanunudur yani her zaman her yerde o hakikat var. Kanun-u, hem külli yani kâinat çapında, istisnası olmayan demek, hem de meşhud yani istediğin her yerde o hakikati görebilirsin, meşhud yani şahid olunan. İşte bu Cennet Cehennem de böyledir, istediğin her yerde Cenneti Cehennemi inkâr eden bir insana o hakikatlerin bir parçasını, bir kanuniyetini gösterebilirsin ve adamı ikna edersin veya susturursun fakat dersin ki işte öldükten sonra bilmem kaç milyar sene geçtikten sonra gidilecek bir ateş çukurudur veya cennet işte bir parktır ya da zaten adamı ahirete inandırmak çok zor, o ahiretteki o ateş azabına da inandırmak hepten zor, vehim bırakmaz özellikle bu asırda.. Bunu kesinlikle yani İsa Meryem içinde bu böyledir, Kur'andaki bütün kıssaların bütün cümleleri hiçbiri tarih değil, İsalara, Meryemler, Musalar hepsi orada vurgular o cümlelerde kanun-u külli-i meşhuddur. Yani İsa, her zaman İsayı görebilirsin her yerde Meryemi görebilirsin, yani belki biz onları farklı tahayyül ediyoruz o bizim kusurumuz, ama oradaki isimler tarihi değildir yani evrensel kanunların şeyidir yani biz bunu kitaplarımızda çok yazdık yazılarda çok yazdık inşaallah o kitapta bile, o mesela kaburgadan yaratılma, kaburga madde demektir Âdem, ruhanilik demektir yani madde ruhtan doğmuş ruh şeyden doğmamış yoksa kadın erkek âdemiyette ortaktır.. Havvalıkta da ortaktır yani her erkek beden itibariyle havvadır, maddidir, kırılıgandır.

Ve Üstad hazretleri ikinci şeyi, Muhakemat'ta ilimleri tarif ederken, ilim demek kanun demek yani burada bir deney yaptım iki kere iki dört çıktı, bu her yerde çıkması lazım, eğer her yerde çıkmıyorsa o ilim ilim olmuyor, o artık olağanüstü bir vaka sayılır. Ona ilim denmez. İlim demek kanun şeklinde, hem de bütün varlık aleminde hem de laboratuvarında gözle görülebilecek şekilde. Ve tabi Üstad o cümleye dayanarak, madem kâinatta kanun var ve küllidir, geniş şekilde var ve gözle görünecek kadar realitedir demek ki kâinat karmaşık, kaos, kötü çirkin değil, bir yerde kanun varsa orada bilinç de var, güzellik de var sanat da var her şey var. Kanun çok önemli.. Ve geçen Taha suresinde de yazdım bu asırda işte madde, kanun, bilimler, fenler çok öne çıktığı için artık ehl-i tasavvufun eskiden ruhanileşip metafizik aleme açılıp gerçeği metafizik alemde görüp bize anlatması yok, o kapı kapandı. Yani öyle insan yetişmiyor, o yol batıldır demiyorum. Yani tasavvufa giden birkaç doktor arkadaşım var dedim “valla tasavvuf güzeldir ama şeyh yoktur.” Size açıkça söyleyeyim yani, yoksa ben sizden önce koşardım, dedim. Yok çünkü bu asrın geçim sıkıntısı, siyaseti, materyalizmi, bilimlerin egemenliği işte modernizm, kesret, şehvet ve benzeri ajitasyonlar bırakmıyor o ruhani boyutu.. Onun için bize Musa lazım hani Mısırda hiç din yok ya Musa olağanüstü geldi, Musa nar içinde ateş gördü ateş içinde nuru göreceğiz. Madde içinde manayı göreceğiz, cehennem içinde cenneti göreceğiz. Demek bir ilmi çerçeve lazım, hatta bu bazı şeylerde var yani ya Risale'de veya başka mutasavvıfların kitaplarında.. Biri geldi, Yılmazdır büyük ihtimal..

S: Ben açarım.

B.S: Narını nur yapar kışını yaz yapar. Yani o iman geldiği zaman narı nur yapar, kışı yaz yapar.

S: Geceyi gündüz yapar.

B.S: Geceyi gündüz yapar.

S: Gece bile yok her şey gündüz.

B.S: Evet. Ve bu asırda kesinlikle size söyleyeyim, biz Kemal Ayyıldız'ı Avustralya'ya gönderdik, orada dedik işte bir yayınevi aç, bütün yeni dünyaya hitap et falan yapamadılar sonra günah keçisi ben oldum.. Birisi bir şey beceremeyince baştaki adam sorumlu oluyor ya.. Geldi buraya bir sürü böyle, o dedik ya o denizaltında şehirler, bilmem uzaylar neler o gibi bilgiler anlattı bana bak dedim Kemal ben bu bilgileri test edecek imkâna sahip değilim, biz bilgilerimizi test edip avuçladıktan sonra bilgi olarak kalbimize koyarız eğer test edip avuçlama yoksa o bilgi, Kur'an diyor sen ondan sorumlusun, kesin bilgi olmadan kalbimize o bilgiyi koymayacağız.. Bu İslam'da çok önemlidir. Kesin bilgi nedir yani belge olabilecek, adamı ceza evine gönderebilecek şekilde bir bilgi lazım. Gerçek.. Rüya, ihtimal veririz, bak rüya kesin bilgi değil, çok güzel rüyalar var, çıktuktan sonra yani tevili çıktıktan sonra anlarız.

İslam'da bilgi çok enteresandır. Maddi dünyadaki bu laboratuvar verileri Kur'anda yani gözlem, duygularla görmek, avuçlamak onları bir ilim kabul ediyor, bir de vahiy tarzında gelen bilgiler, vahiy o şeyhlerin metafizik keşfinden farklı. Vahiy kâinattaki yazılımin Peygamberin kalbine geçmesi, yazılımdır. Şey ise, keşifler ise rüya tarzındadır. Rüyada soyut şeyler somutlaşır, biz avam rüyada görürüz, şeyhler onu uyanırken, keşfen görür. Ve bu rüyalardan

bahsederken mesela Osman Gazi daha Söğüt'te küçük bir, kırk çadırılık kabile iken işte rüyasında görüyor, göğsünden bir çınar ağacı çıkıyor tabii o altı yüz sene sonra ortaya çıktı Osmanlı çınarı.. Mesela böyle şey, ama çıktıktan sonra biz bilim yapıyoruz onu.. Çınar da çıl-nardır, nar dal demek Farsçada, çıl da kırktır o l(le) Türkçede atılmış çınar olmuş, çıl nar. Bizim o nar meyvesine de nar dememizin sebebi yani o olgunlaştığı zaman kendisi çatlıyor böyle dört beş parça oluyor nar. Adam demiş, bir Arapça deyim, Urfa'da Kürtler, Araplar, Türkler beraber yaşadığı için o atasözleri bazen her bir dilden gelebilir. Demiş “ennaru fakihetuş şıta” yani ateş, nar ateş demek Arapçada, kışın meyvesidir, insan kışın ateşle böyle teselli bulur, pek dışarı çıkamaz ya soğuktan. Hele demiş bizim Suruş narları demiş, Suruş'da güzel zivzik nar olur, o da Arapça bilmediği için ateş manasındaki nar kelimesi ile meyve manasını karıştırmıştır..

Bak eskiden şeyhlerin uyanıkken gördüğü keşfi bilgiler veya bazı salih insanların gördüğü rüyalar insanların hidayetine veya maneviyatına yetiyordu. Fakat bu asır o kapı kapandığı gibi yetmiyor, ihtiyaçlar arttı. Hem o net keşifler de yok artık, Üstad devletler için de bunu misal veriyor, eskiden tek bir sultan bir devleti yönetirdi, ihtiyaçlar azdı, nüfus azdı şimdi kırk elli tane kabine üyesi ancak devleti yönetebilir diyor ve diyor ki şahsa dayalı olan, bak bunu bir yere yazın, şahsa dayalı olan bütün devletler bütün fikir akımları neyse cemaatler ve tarikatlar yıkılır diyor ama ilme dayalı olan devletler Hızır gibi ebedi yaşar.. Yani bir yerde kanun ruhsa, kanunla yönetiliyorsa, o kanun ölümsüzdür fakat şahsa bağlıysa, Bahaeddin öldükten sonra o cemaatte ölüyor.

S: Sistem..

B.S: Evet bu asır sistem asrı, ilim asrıdır, kişiye bağlı, kişinin itimadına karşı değil ve kesinlikle Üstad yine kendisi söylüyor ben söyledim diye hiçbir şeyi almayın diyor, tartın, düşünün, delin yani sorgulayın yanlış olabilir, bana geri gönderin hatta beğenmezseniz üstüne küfür de edebilirsiniz, sen bize niye yanlış bilgi verdin, dersiniz.. Bilgi asrındayız, tecrübe asrındayız, kesinlik asrındayız, çünkü gürültü patırtı çok fazla. Dolayısıyla bilgiye dayanan devletler, sistemler, cemaatler ölümsüzdür ama şahsa, şahsın mübarekiyetine veya şahsi itimada dayalı olan cemaatler, akımlar, devletler yıkılır, yıkılmaya mahkûm ve yıkılıyor zaten.

B.S: Bu gerekiyor mu? Neyse kızımız üşüdü.

S: Evet üşüdüm, biz hanımlar biraz üşüyoruz genel itibariyle.

B.S: Şimdi asıl konumuza geçiyoruz Cennet ve Cehennem kavramı, yapıları, kanuniyetleri, isimleri ne mana ifade ediyor onları açacağız.

Cennet; Arapçada cennet, cenne örtmek, mesela ana karnındaki çocuğa da cenin derler çünkü örtülü daha görünmüyor. Mesela mecnun derler yani deli aklı örtülmüş, aklı yok manasında değil aklı var ama örtülmüş, kesilmiş. Bahçeye cennet, asıl kelime olarak bahçe demek çünkü bahçede o kadar çok ağaç var ki ötesini göstermiyor, örtüyor veya güneşi göstermiyor güneşi örtüyor veya insanı örtüyor. Cennetin damı arş-ı Rahmandır. Rahman bizim Kur'an da gördüğümüz kadarıyla diyalektik sürecin imtihanın zıtların çatıştığı ve ısının yükseldiği ortam. Yani cehennem Rahmaniyyet tecellisidir, cennet Rahimiyyet tecellisi. Bak çünkü mesela

rivayetlerde de vardır ism-i Rahim dünyada umumidir fakat ahirette sırf Müslümanlara has yani hepsi cennete gidiyor ya, müminlere has peki arşı yani damı niye Rahmaniyettir? Bakıyoruz ki yine kanun çıkıyor önümüze bak dünyanın altı sıcak, yani dünyadaki o manyetik alan o ısı, o magma, o depremler, o yer sıcaklığı olmazsa bitkiler yine olmaz donar dünya; üstü güneş cehennemini yine.. Damı yani iki tarafı, dam deyince yani bizim bildiğimiz dam tek taraflı dam değil altı üstü de damdır küresel şeylerin. Fiyatı da öyle cenneti hak etmek için de başta da sonda da bir sıcak bedel ödüyoruz; yoksa cennet hakkında yeryüzü, biyosfer diyorlar, yani o toprak hizasından birkaç metreye kadar canlıların yaşadığı alan adeta cennet. Orada mucizeler oluyor, orada Rahimiyet oluyor Rahim mucizelere bakıyor. Cennetin içi Rahimiyettir dışı, damı Rahmaniyettir.

S:

B.S: Yani bu hadis ifadesidir.

S: Yani cennetlere hep cehennemden geçe geçe mi gideceğiz; bir anlamı bu mudur?..

B.S: Evet Kur’anda öyledir yani “hiç kimse yok ki cehennemden geçmesin” cehennemden herkes geçer, o süreci yaşar. İşte baştaki sıkıntılar sondaki sıkıntılar mutlaka bir diyalektik imtihan sıcaklığını yaşar. Rahmana isyan edenler orada kalır, yani rahman orada zıtların dengesi, dengeyi koruyanlar geçiyor, cennete uçuyor koruyamayanlar orada kalıyor bu ayet meali, Meryem (68-71), Meryem 19. sure.

Mesela bak bu iki hadisin ifadesi dünyada görüyoruz yani dünyadaki o bahar cennetinin altı cehennem üstü yine cehennem, damı yani, ama içi mucizeler dünyası baharlar, bitkiler, tohumlar, çekirdekler, tam bir cennet. Taha suresinde cenneti orijinal olarak tarif eder, Âdemin bulunduğu cenneti tarif eder yalnız, orada diyor ne güneş görürsün ne acıkırsın ne de susarsın, dedim bu tam ana karnını tarif ediyor. Ana karnında güneş yok acıkma da yok susamak da yok; gerçi hadislerdeki rivayet çocukluk dönemi de cennet sayılır, çünkü çocuk çok mutludur, o dertleri fazla kafaya takmaz, bir an ağlasa da dertleri hemen unuttur o sorunları, soyut düşünceleri olmadığı için o rahattır böyle tabi baba bütün masrafları, faturaları, ilaç her şeyi o yapıyor, çocukluk, çocukluğunuzu hatırlayın yani en kötü çocukluk dahi ergenliğe göre şeydir, cennet gibi kalır..

Ontolojik olarak dinde bu kavramlar var zaten bu bir, o cennet dediğimiz kanun-ı küll-i meşhudun işte numuneciklerini gösteriyoruz. Âdemin olduğu ana karnı, işte cennet, çocukluk, bahçe, işte yeryüzü biyosferi. Fakat imtihan açısından dünya darü’l-imtihandır, her şey açık değil cennet de sebeplerin dolayısıyla imtihanın olmadığı yer demek..

S: Burada her güzel ortam bir cennet..Bu ??? kavramı..

B.S: Sebepler eğer bazı şeyler sebepsiz olmuşsa mucize eli yine rahimiyet. Buradan, cennetten bana bir ikram geldi diyorsun. Sebeplerin ve imtihanın olmadığı ortam, âlem demektir.. Orada çoğalma yani nesil de yok, ödev, görev yok, ibadet yok orada sadece o manaları yaşıyor insan. Bizim bu sosyete pezevenkleri tam, nereden anlamışlarsa, tam Kur’anda anlatılan cenneti yaşıyorlar. Mesela cennette saç sakal yokmuş. Cennette doğurma yokmuş, cennette her şey hazır, yani adam bir düğmeye basıyor her şey ayağına geliyor; demek ki onlar cen-

netini dünyada yaşıyor. Kur’anda öyle bir şey var, bir ayet de var “Size bugün cenneti vermeyeceğim çünkü siz güzelliklerinizi dünyada bitirdiniz.” diyor.

S: Yalnız dünyayı isteyenler siz ikisini de istediniz..

B.S: Evet. Çoğalma yok nesil tarzında ama genişleme var, yani bir tane Bahaeddin oluyor bir milyon Bahaeddin yani küllileşme, küllileşme var. Yani doğurma tarzında değil. Mesela bugünkü bilgisayar teknolojisine desen ki şu dosyadan bin tane çoğalt tak diye çoğaltıyor, onun gibi bak kolaydır yani zor değil.

S: Farklı âlemlerde bin tane yani şey gibi Allah her yerde hazır ve nazır...

B.S: Yani her âlemde bir tane insanın olması veya bir sürü katmanları var, bir sürü nimet çeşidi var her bir nimetten ayrı ayrı istifade eden bir külliyet, bir genişlik oluyor. Ve orada Allah görünür ama Allah tam değil yine. Bedir tarzında yansıma, bedir bak Allah güneş gibi görünecek dememiş, Allah on dördündeki ay gibi görünecek yani yansıma Allah çünkü sonsuzdur, sonsuz da gözükmez. Fakat bir noktada yansıyabilir; güzel bir hanım olur, güzel bir Peygamber olur, güzel bir çiçek olur o yansıma.

S: Buradaki gibi sıfatları isimleri görünecek...

B.S: Orada biraz daha net, imtihan dünyası olmadığı için orada, orda biraz net.

F: Yine tam göremeyecek miyiz?

B.S: Sonsuzu tam görürsen Yunus Emre olursun; cennet dedikleri üç beş huri istemem ben Senden başka bir şey istemem, dersin.. İşte onlar sonsuzluğu anlamış. Biz beş namazı bir namaz yaptık bazıları bunu, şey güya günde bir kere namaz. Hayır öyle demiyorum ben geçen gün bizim oğlanla gösterdi, ben yirmi dört saat namaz kılıyorum, diyor, yani dolayısıyla bir namaza inmiş, bak onların söylemleri.. Adam yirmi dört saat namaz durumunda biz bire indirdik diyor beşi, işte bazıları sanıyor ki günde bir kere başını yere koyup kaç, öyle değil yani adam ful namaz kılıyor.

Neyse şimdi cehenneme geçelim, cehennem kelimesi, cennet Arapça. o tam Arapça, cehennem İbranice mi Farsça mı ihtilafli tefsirlerde var, ama şu rivayetlerde var yani gebermiş insanların, eskiden gömmüyorlarmış her insanı, biz de nasıl bugün çöplük var hani şehrin pislikleri, o her insanı eskiden gömmüyorlarmış. Öyle kötü insanları, düzen dışı yaşayanları ölünce oraya atıyorlarmış. Oranın ismi İbranice de cehennemmiş.

T: Cehennem vadisi.

B.S: İşte bilmiyorum öyle bir dere, deredir yani.

T: Cehennem.

B.S: Arapçası cahim var, cahim cehennemin bir ismi; Kur’anda da geçer, cahim geberme yeri demek.. Türkçesi, tam Türkçesi geberme yeri mesela bizim doğuda Araplardan Kürtçeye çok kelime geçmiştir. Mesela kuş ölürse, öldü diyoruz; zarifçe, zarif insanlar.. Ama mesela katır gibi eşek gibi iri yarı hayvanlar ölünce biz ona geberdi deriz. Doğuda öyle bir dil farkı da var, geberdi diyorlar.

Kur’anda cehennemliklerle cennetliklerin yüzlerinden anlaşılacağı kanunu var. Onu bugün, tabi eskiden beri insan, ama bugün psikiyatri o kadar derine gitti ki senin yüz hatlarına, yüz tipine bakıp sende şu depresyon, şu çeşidi, şu kadarı vardır diye tak diye biliyor adam, çünkü yüze aynen yansıyor. Nasıl filmler kemik kırıklarını gösteriyor bu yüz insanın ruhani cehennemini aynen gösteriyor, Kur’anda da bu ta o zamandan yüzlerinden tanınırlar, denilmiş; çok ilginç.

Cehennemin bir ismi de zemherir yani çok soğuk yer.. Herkes ateş biliyor ama çok soğuk yani, çok soğuk da acı veriyor. Yani aslında ateş de, o zemherir de o diğer yılan çıyan bu gibi tabirler hep acının, yokluğun, nimetin kaybının ifadesidir. Belki de gayb âleminde, alem-i keşifte öyle görünürler. Kur’anda yine cehennemi mesela kötü arkadaş, gerçekten çok zor kötü arkadaş, bu da cehennemliklerin bir azabı olarak geçiyor. Kıtlık, yokluk ve Üstadın cehennemle ilgili acayip bir tabiri var, yani cehennem genel manasıyla ateş kütlesi, bizde mesela daha kainatın sonu bile görünmedi yani bilinmiyor ne kadar, başka kainatlar var mı yok mu, şimdiki mevcut görebildiklerimiz kadar 200 milyar galaksi her birinde 150-200 milyar güneş var, bunlar hepsi ateş ve işte Üstad onu şöyle tarif ediyor “hadsiz adem alemlerini vücut alemlerine çeviriyor” yani bak uzay eksi iki yüz yetmiş derece civarında, o soğuk ayrı bir cehennem, o güneşler, o boşluğu o adem alemlerine adeta ısıyla, çekim gücüyle, ruhanileriyle, güzellikleriyle dolduruyor, şenlendiriyor. Yirmi Birinci Söz’de şenlendirdi diyor Rahmet. Ve yine Mürselin suresinde güneşin cehennem olduğuna dair çok rivayetler güneşe bakıyor. Hatta mesela ilerde cehennem onları yakacak derken bak bizim bu ileriye gören bazı bilim adamları işte bir müddet sonra güneş dünyayı yakacak, yani o kadar atmosfer kötü olacak ki güneş ısıyı yakacak. Ve orada güneşten böyle lavlar çıkar şöyle deve kervanı gibi Kur’anda geçiyor, öyle şerare aynı şerare kelimesi geçiyor. “Öyle şerareler saçır ki onları sarı develer sanırsın.” Fotoğrafını Zafer Dergisi çekmiş, aynı böyle sarı develer gibi o şerare, belki gördünüz, sarı develer diyor, sarı renkte.. Yani burada yine bak cennet de cehennem de yani öldükten sonra gidilen bir çukur veya bir park değil. Galaksiler, güneşler adedince cehennem var, aileler adedince sıkıntı yaşanabilecek cehennemler var, saat be saat değişen, her yerde avuçlanan, görülebilen bir varlıktır, bir kanundur, pakettir. Cehennemi cenneti inkâr etmek bence kâinatı veya insanın kendini inkar etmesi kadar zordur. Dini bilgiler hepsi öyledir âdem de, ben size daha önce anlatmıştım, İsa da Musa da Nuh da hepsi birer kanun-u külli-i meşhuddur. Kanundur her yerde her zaman bir numunesini görebilirsiniz, gösterebilirsiniz hatta yaşamalıyız onu o varlık katmanını. Şimdi geçelim şeye.

T: Bir soru sorabilir miyim?

B.S: Evet.

T: Şimdi biz o zaman bu hayatımızda kimi zaman cenneti yaşıyoruz, kimi zaman cehennemi yaşıyoruz hayatın da, ölünce hayatın bittiğine inanmıyoruz hani devam ettiğine inanıyoruz öldükten sonra da kimi zaman cenneti kimi zaman cehennemi yaşayacak mıyız yoksa..

B.S: Kabirde öyle var rivayetlerden anlaşılan kabirde öyle var; mesela Üstad Bediüzzaman ki halkın imanı, Üstad yani işte bunlar kanundur bir yerde işte değildir demedi, dini hakikatler böyledir dedi, mesela cennet ve cehennemin çekirdeği insan kalbinde var. İnsan kâinat kadar

enerji içeren küçük bir âlemdir. Kalbinde de iman eğer güven varsa Allah'a ahirete imanı varsa o küçük çekirdek oluyor bir ağaç bir cennet ağacı, Tuba ağacı. Tuba, mutluluk ağacı demektir. Veya küfür varsa o bütün dünyasını karartıyor zaten, dinsizlerin IQ'sü yüksek de olsa eğer dinsizse gerçekten çöküyor o zekâ meka kalmıyor, ahmaklaşıyor. Ve gerçekten insan iman o kalpteki iman çekirdeğiyle hayatını renklendirse, genişletse ilimle, ibadetle, diyaloglarla, sosyal aktivitelerle insan oluyor bir kâinat. Ve isterse hapiste olsun, isterse fakir olsun o her zaman dünyanın en mutlu insanıdır. Yüzüne yansır o mutluluk. Bir çekirdek var orada. Kalpte Allah iman veya küfür diye bir çekirdek yaratır. Yani daha doğrusu nasıl ana karnındaki bebeğin sağlığı doğduktan sonraki sağlığı da gösteriyorsa bizim bu dünya, dünya o Mevlana'da diyor yani ana karnı gibidir, atmosfer bizi kuşatmış böyle, biz burada bebeğiz yani ölünce genişliyor insan. Burada o çekirdeği genişletebilirsek, yaşattırabilirsek, ağaç yapabilirsek; burada insan hayatını örüyor, benim kızım ara sıra "baba niye yaratıldık?" dedim kendini var etmen için, Allah sana imkân vermiş, sen varlığı istemiyor musun? İnsan dünya hayatında kendini var ediyor. Hayatını yazıyor, mukadderatını yazıyor; Risale-i Nurun tabiriyle.

S: Sonsuzluğu, baki olmayı burada genişlemekle mi yakalayacağız, o genişleme dediğiniz şey nedir?..

B.S: Yazılım; biz, bak bir açıdan milyar yıllık bir biyolojik sürecin yazılımıyız. Dünyada da ibadetle, çileyle, münasebetle, sevapla, ikabla değişik yazılımlar, değişik bilgiler.. Bu konuştuklarımız asıl kişiliğimizi oluşturuyor. Yani bir adam var on bin lira maaş alıyor, bir adam var beş yüz lira, arada ne fark var, o beş yüz liralık daha sağlıklı. Demek ki öbürü kafasında bir sürü şey var yani tecrübe, ilim yani aktiviteler yapmış. Yani dünyada biz kendi ruhumuzu, kendi kalbimizi, kendi kişiliğimizi zenginleştiriyoruz, mukadderatımızı modern tabirle yazılımımızı zenginleştiriyoruz. Program var bir dolar, program var bir milyar dolar.. Sen şimdi gidip neydi o Amerikalı zengin?

S: Microsoft, Microsoft...

B.S: Windows'un sahibi?

T: Bill Gates.

B.S: Bill Gates'e gitsen milyar versen bir programını vermez adam yani. Bak yazılım gerçek değerdir, gerçek değer dünyada işte onunla yaşıyoruz ve o gerçek değer iman birinci açılımı, birinci anahtarı, şifresi imandır. İman varsa o doğal bir şekilde zaten Allah yönlendiriyor, hidayet veriyor. O gelişir gelişir ağaç olur ve sonra vefat ediyorsun, öbür âleme geçiyor. Veya kâfir varsa o gittikçe kaybediyor.

Ben birkaç kâfirle yüzleştirdim baktım adamlar yani süper dahi insanlar ama bitmişler yani, küfür insanı çökertiyor..

S: Peki bir yanda yani çok katı oluyorlar.

B.S: O kişi bazında onu bilmiyoruz, o kişi bazında yargılamayı bilmiyoruz yani adam öyle bir dönüş yapar ki mesela o dönüş geçmiş bütün yanlışlarını şeye doğruya dönüştürebilir.. Diye-

lim ki bankada hesabın var hep eksidir ama sen bankaya öyle bir şey yatırdın ki o eksiler hep-
si artıya geçmiş olabilir bilmiyoruz. Kişisel bazda yargılayamıyoruz fakat öyle büyük
dönüşler var. Bütün geçmiş eksikleri artıya dönüştürebilir.

S: Ama Allah'ın vaadi zaten yani şirkin dışında her günahı affedebileceğini..

B.S: Affetmek ayrı, bak, affetmek ayrı bir de başka bir ayet var o eksikleri artıya çevirmek, o
zaten af var yani, o affi sormuyor.

S: Ama ümit olmasa hani kimse iş yapmaz.

B.S: Sonsuz imtihan var; bak imtihan sınıftan çıkıncaya kadar bir dakikada bütün soruları ce-
vaplayabilirsin, imtihan süreye bakmaz bilgiye bakar.

S: İmana da bakar iman iman..

B.S: İman güvenliktir bak iman güvenliktir yani sen kendini sonsuz bir Yaratana dayamışsın
sırtını ve ebedi bir hayatı umuyorsan o imandır. O zaman sendeki bütün o enerjiler ufak ufak
yazılıma, çiçeklenmeye, meyve vermeye doğru gider.

Şimdi şeye geçelim sonra bir miktar özetleriz. Cennetin isimleri, önce cehennem isimlerini..
Cehennem bir ismi gayya, Kur'anda bu geçmiyor ama literatürde var. Gayya en dip demek..

S: Gayya kuyusu derler halk arasında.

B.S: O en derin kuyu demek, Gayya kuyusu en derin kuyu demek, en dip. Yani o en dipten
sonsuz kadar da mertebeler var.. Cehennem bir ismi de lazzadır. Alevlenen demektir.
Mesela Peygamber Efendimiz Miraca giderken zina yapanları alev içinde görüyor. Yani bazen
soyut manalar orada farklı görünebilir . Cehennem bir ismi de sairdir Kur'anda geçiyor. Sair
güneşin aşırı sıcaklığı, bunaltıcı sıcaklık, çıldırtacak sıcaklık diye geçiyor lügatte. Şu isim bak
şu iki hece.. Bir de sakar var, sakar güneş çarpması sakar. Sakarla alev yani güneş çarpmasıyla
alev isim olarak geçer, özel isim, özel isim geçince esre almıyor o kelime üstünle yetiniyor.
Diğer isimler hepsi sıfat geçiyor mesela haviye var uçurum, cahim var geberme yeri, hutama
var yani her şeyi odun gibi yiyen yer. Nasıl ateş odunu yer cehennem öyle bir şey ki her şeyi
yer..

Ben düşündüm de şu yedi sıfat içinde niye ikisi özel isim gibi kullanılmış diğer beşi sıfat gibi
kullanılmış. Çünkü bizim gözlemlememiz iki şey, cehennemden iki numune, bir normal alev
ateşi, alevli ateş bir de güneş ateşi. Belki de Araplar içinde bu espri yani bilmiyorum ama
Kur'anda ilginç yani o ikisi diğer şeyler sıfat uçurum, işte dip, işte geberme yeri falan veya
her şeyi yutan onlar sıfat olarak geçmiş.

Cennetin isimleri yalnız, yani bu isimler bile sıfat olabilir mesela Âdem özel isim gibi geçiyor
çünkü gayb âleminde öyle bir ruhani tip var onun özel ismi olarak.. Aslında cins isimdir bütün
insanlığın genelinin ismidir. Bu lazza ve sakar da öyle olabilir yani yine sıfat ama gayb âle-
minde eğer o acılar, günahlar alev veya güneş sığacağı gibi yakıyorsa, bunaltıyorsa o isimler o
münasebetle özel isim almış olabilir.

Ben cennetin isimleri de, bütün Müslümanlar, hatta internette girdim, herkes sanki böyle tapulmuş, belli bir yer var orası cennet, oranın da sekiz tabakası var, cennette.. Cehennem de yedi tabakası var. Yedi çokluktan kinaye olabilir. ve cehennem de yedi kapısı var. Ve kesinlikle ben önce cennet bahsine girmeden, şey sanıyor insanlar yani böyle bir olimpik alan var onun da yedi tane kapısı var işte her grup bir kapıya gidiyor, öyle değil. Cennet de cehennem de ne dedik birer kanun-ı küllidir. Kanundur her yerde var. O kapılar nedir biliyor musun? Günahlardır, özellikle yedi büyük günah. Her günah ki çokluk ifadesidir, her günahattan cehenneme gidilir, kesinlikle o mimari kapı gibi düşünmeyelim. Çünkü buna benzer şeyler de var mesela iman almış şubedir, bir hadis-i şerifte var haya onlardan biridir. Yani insan kimisi hayadan hidayet bulur, kimisi sadakadan, kimisi zekâtan, kimisi namazdan böyle o almış tane sıralanmış. İman yetmiş şubedir haya onlardan biridir. Mesela adam kafirdir ama haya sahibidir, o hayası ona bir kapı olup o cennet nimetlerinin içine girebilir... Cehennem de böyledir, yani öyle bir park var, yedi tane de mobilyalı kapı var değil yani. Orada çok kapılar var dikkat edin yedi çokluk demektir ve ilk etapta yedi büyük günah, işte zina, iftira, gıybet siz biliyorsunuz, ilmihallerde var.

S: Yedi büyük günah...

B.S: Kebair diyoruz ona, yedi büyük günah, onların her birisi bir kapıdır. Onu yazın yani cehennem de yedi kapısı başta yedi büyük günahdır.

S: Söylediğiniz cümle çok önemli yalnız ben ona bir şey getirmek istiyorum, her bir günahattan cehenneme girebilirsiniz çokluk dediniz..

B.S: Evet evet evet, özellikle şu yedi büyük günah.

S: Hadis-i şerifte büyük küçük günah ayırt etmeyin, hani o küçük günah da büyür ve büyük günah olur o sizin söylediğinizle örtüşüyor...

B.S: O şey, dikkat içindir.

S: Oraya geçiyorsunuz..

B.S: Aslında Kur'an ayırt ediyor da siz güvene takılıp şey yapmayın; yani ihmal etmeyin.

S: Rehavete düşmeyelim anlamında.

B.S: Şimdi cennette sekizdir. Kapısı..

S: Cennet içinde cennetler var..

B.S: Sekiz de sonsuzluk sembolü, hatta matematikte şöyle sekizi yatık yazdın mı sonsuz oluyor. Ve Risale-i Nurda sekizler, on sekizler, yirmi sekizler manevi cennetler bahsidir. Üstad o sayıların sınırlarını biliyor ki, o sayıları mesela Geylani kerametlerini anlatan Risale Sekizinci Şua yani o kerametler de bir nevi cennet meyveleridir. Aslında dünya imtihan yurdudur, darü'l-esbaptır, darü'l-imtihandır fakat insanlar sıkışınca Cenab-ı Hakk işte ekstradan Rahimiyet gereği keramet gönderir, inayet buyurur, şefkat eder, kalbine bir serinlik gönderir, bir esinti.. İşte onlar cennettir. Cennetin de isimleri ben hep Kur'anda gördüm şey değil yani öyle ilerde bir yer var, sekiz tabakası var bir de sekiz tane bölmesi var, kat öyle değil. O da

sıfat isimlerdir yani cennette başta bu Kur'anın tarif ettiği nitelikler olmak üzere bütün her çeşit nimet ve nimetin ortamı vardır ve bunlardan bir tanesi cennetü'n-naimdir. Naim nimetin çoğulu, yani her çeşit nimet cennette bulunur. Bir tanesi Adn cennetidir. Adn ikamet demektir, maden de oradan gelir çünkü madenlerden binalar yapılır ya taşlardan, madenlerden. İkamet yeri Adn. Mesela Firdevs var. Firdevs zaten bütün tarihçiler bilir Rumca bir isim.

T: Farsça değil mi hocam Firdevs.

B.S: Yook. Rumcadan Farsçaya geçmiş oradan Arapçaya geçmiş. Rumcası paradistir. Paradis Anadolu bahçesi, her yer değil. Anadolu, Ege o yörenin bahçesi. Bahçe demek. Yani demek Araplar çölde yanarken Rumlar burada o cennetimsi bahçelerde yaşıyorlar. Demek Kur'an onu da kullanmış yani çok güzel bahçeler, özellikli parklar falan bahçeler.

S: Siz Firdevsi isteyin.

B.S: Yani işte orada nimet bayağı bol ve en yükseği..

S: Tavsiye tarzında.

B.S: Cennetin bir ismi hüsnadır, güzellik. Her türlü sanat güzelliği var. Hatta Filibeli Ahmed Bey'e göre o sanatta o kadar yüksek değerler var ki onları seyretmek, onlarla yetinmek insana şeyi unutturmuş, yemek içmeyi.

T:

B.S: Mesela cennetin bir ismi darü's-selamdır barış yeri, dünya imtihan yeridir şeytan-melek, kâfir-mümin, işçi-patron, fakirlik-zenginlik, soğuk-sıcak hep çatışır ki bir mana olsun, orada imtihan bitmiş artık selam, hiç zıt yok her şey.

S: Selam selam derler

B.S: Selam selam barış demek, selam demek barış demektir zıtların çatışması yok orada darü's-selamdır. Cennetin bir ismi ki bu çok ilgili ve Kur'an bunu vurguluyor, cennetü'l-mevadır, sığınak cenneti, meva sığınak demek yani gerçekten uzay öyle bir soğuk veya bazı yerler öyle bir sıcak ki dayanılmaz, bu sonsuz cehennem içinde Allah'ın müminler için ekstra kulları için bir sığınak yaratması. Yani cennet şeye göre azdır cehenneme göre, cehennem daha büyüktür, cehennemin görevleri daha fazla, cennet bir ikramdır olağanüstü bir Rahimiyettir. Ve oranın ismi cennetü'l-mevadır; oraya sığınmıyorsun yani. Mesela aile bir sığınak cenneti, güzel sanat müzeleri bir nevi şey cenneti gösterir; hüsna cennetleri, işte Anadolu'nun o yemyeşil kırları bahçeleri bir nevi Firdevstir. Mesela yerleşim yeri, insanlar eskiden arslanlarla, kaplanlarla mücadele ede ede yaşıyorlardı. Biz burada şehir yapmışız, araba almışız, yol yapmışız bahçe.. Bak şehir hayatı bile bir cennet. Ve son ismi de cennetü'l-hulddur. Ebedilik, ebedilik olmadı mı cennet cennet olmaz. O ebedilik şarttır. Size desek ki milyon sene cennete yaşayacaksınız, ebedi mi diye hemen sorar insan. Ebedilik. Sığınmadır yani seni bütün kötülüklerden musibetlerden, koruyor, barış var, zıtlık yok, kötülük yok.

T: Cehennem şey mi ebedi değil mi?

B.S: İkisi de ebedi.

T: İki de ebedi.

B.S: Demek cennetü'l-huld diye bir kavram var, yani ebedilik cenneti. Ebedilik cenneti, işte o Yunus Emre'nin tarif ettiği cennettir. Sonsuzluk. Gidiyor musun kızım?

K: Yok buradayım.

T: Cehennem ebediliği ile de ilgili ayetler var değil mi?

B.S: Tabi tabi çok var, "halidine fiha ebeda".. Halidine zaten ebedi demektir ayrıca ebeden de teyid ediliyor. Yani dedik ya dini bilgiler kanun ve külli ve meşhud yani hem kanun hem evrensel hem gözle görünür dolayısıyla hiçbir şey buraya kadar var ondan sonra kesiliyor değil. Allah daima bu hakikatleri sonsuz şekilde yaratıyor.

Teleskopla galaksileri gösteriyorlar acayip güzel renkler var. Kur'anda o yıldızları diyor hem süs için hem şeytanlara bir recim olsun. Yani şeytan orada yokluk demek. Yani Allah adeta yıldızları yaratmış sonsuz ruhanilere, diğer varlıklara bir mesken yapmış ama şu iki faydayı biz görebiliyoruz, çok güzel sahneler var uzayda süs yaptık bir de yokluğu gidermek için. Bize düşen de şimdi kendi cennetimizi biz yaratacağız, kendimizi cehennemden biz kurtaracağız. Yani bak, Allah diyor ki ben sonsuz yokluk cehennemini sonsuz varlığa dönüştürdüm siz de bir şeyler var edin. Ve insanı en çok mutlu eden neymiş, mutluluk işte cennet, bir şeyler üretmesi. Yani bir insan para kazanmak, çocuk doğurmak, birisine sadaka vermek, kitap okumak, bir şey düşünmek, bir şey araştırmak sürekli üretim.. Biz yeryüzünde hayatımızı bu mana, maddi manevi üretimlerle yazmak zorundayız .. İşte cenneti yani buradayken yakalayacağız.

B.S: Yok. Bir de şey vardı..

T: Araf..

B.S: Yok, Kapalıçarşı da ehl-i tarik bir dostum, üç dört sene önce illa ben cenneti hak etmek istiyorum, parası da çok milyarder... Dedim ağabey sen bugün hak ediyorsan yani içinde cenneti yaşıyorsan işte o zaman hak etmişsin... Eğer bugün hak etmemişsen, yaşamıyorsan öldükten sonra kesinlikle elde edilmez. Gel zaman git zaman ben onun için bir yazı yazdım Cennete Ne Zaman Gidilir? Kadın kitabını çıkart o yazıyı oku... Fakat o zatı paranın sarhoşluğu bırakmadı o yazıyı yaşasın. Sonra iflas etti, cehenneme girilmeden cennet kıymeti anlaşılıyor. Ondan sonra başladı o, bak dedim sonsuzluk esas, Allah sonsuz, nimetler sonsuz... Paradır, şimdiki dünya hayatıdır, geçicidir bunlar gelir gider hiç önemli değil. Şimdi o dersi daha iyi anlıyor, o sonsuzluk dersini. Fakat o zaman onun sayesinde bu yazıyı yazmıştım. Yazı da yine Kur'andan yani ben bütün fikirlerimin ilk kıvılcımı genelde Kur'andan oluyor. Bu kitabı yolda bazı bayanlara falan gösteriyorum ilk okudukları yer genellikle burası, Cennete Ne Zaman Gidilir? Üç sayfa, fazla sizi yormayacağım.

Cennete Ne Zaman Gidilir?

Çok değerli, zengin ve zenginliğiyle beraber zâhit kişilikli bir dostum vardı. Sürekli olarak "Ben öldükten sonra cenneti garantilemek istiyorum" diyordu. Ben de ona, "Dünya ile âhiret

arasında, hayat ile ölüm arasında, şimdiki ile öteki arasında sen ayırım yapıyorsun; bu ise bir sekülerizmdir, laikliktir, bir nevi şirktir, onun için sen bugün, bu dünyada sonsuzluğu, dolayısıyla tevhid ve birliği yakalayıp cenneti kalben ve ruhen yaşayamazsan öteki dünyada da yakalayıp yaşayamazsın” diyordum.

Yaklaşık iki ay sonra, bu konuda daha önce bildiğim onlarca delile ilaveten cennete giriş ile ilgili Kur’anın bir mucizesini gördüm. Kısaca ve kelimeler bazında yazacağım.

89. sure olan Fecr suresinin 27-30. âyetleri, zâhirî manaları ile öldükten sonraki ruhun iyi durumu ile ilgili iken; 2. derecede fakat yine zâhir bir şekilde dünya hayatındaki uhrevî (manevi) cennete de bakıyor; girişin şartlarını söylüyor, şöyle ki:

- 1) Dünyada insanın nefsi, zarif, nâzik ve eğitilmiş bir hal almalı, ki İlahî hitaba ma’kes olsun! [Bak böyle kaba, günahlarla kirli, paslı durumda cennete gidilmiyor temiz ruhlu, zarif öyle olacağız.] Buna “*Yâ eyyetühâ*” (Ey o zarif kişi!) kelimesi bakıyor.
- 2) İnsan, bedenden ziyade bilinç ve ruh yönüyle gelişmeli ki, saf bilinç olan Varlığı ve saf huzur ve sekine olan İlahî hitabı alabilsin. Buna da “*En-nefs*” (Ruh, bilinç, kişilik ve ruhlaşmış beden) kelimesi bakıyor.
- 3) İnsan dünyadan bıkip, depresyona girip bir nevi görevden kaçarak cennete giremez. [İntihar ediyorlar ya cennete gidecek yanlış] Tam tersi, mutmain olup huzur bulacak ve etrafını güzel görecek, sonra sonsuzluğa uçmak isteyecek bir duruma gelmeli ki, sonsuzluktan ve sonsuz olan cennetten faydalanabilsin! Buna da “*El-mutmainne*” (Huzur ve sükûnet bulan zarif kişi) kelimesi bakar.
- 4) “*İrci*” (Dön!) yani cennete giriş kaçış şeklinde olamaz. Bir karar ve bir dönüş niyeti ile olmalı ki, yolculuğun güzelliği ve faydası olabilsin.
- 5) “*Rabbine*” yani senin dönüşün doğal ve bilinçli gelişme üzere olmalı. Bir düşüş, bir kaçış olmamalı. Biliyorsunuz ki, dünyada da olsa, gelişmenin bir bedeli, bir faturası vardır. Onun için cenneti isteyen, işini şimdiden yapmalı, mutluluğu yaşamalı ve bu şekilde cenneti garantiye almalı.
- 6) Sen, ey nefis, ancak her şeyden memnun isen; [bak burası çok önemli raziyeten marziye diyor, her şeyden memnun isen] tevhidi, sonsuz güzelliği ve bilinci biliyorsan ve bunun sayesinde her şey ve herkes senden memnun ise [marziyeten] cennete girebilirsin. Yoksa cennet arzusu ya bir hayal olur, veya intihar gibi bir duygu olur.
- 7) Bu kâinatın bilinç mescidinde herkes senden memnun ve sen de herkesten memnun olduğun zaman her yere girebilirsin. Fakat bu mescidin en güzel köşesi, dostların, Allah kullarının topluluğudur. İşte eğer bu topluluğa girebilirsen orası cennetten daha tatlıdır, [fi ibadi diyor kullarım içinde] ve daha çok bilinç ifade eder. Bu nükteye de “*Kullarımın içine gir!*” ifadesi bakıyor.

- 8) İşte eğer o kulların halkasına, derneğine duhul edebilirsen, orada aşkı, sevgiyi, saf bilinci ve yüce değerleri yaşayabilirsen, artık Benim cennetime (İlahî sonsuz rahatlık ve huzur ve bilinç cennetine) girebilirsin. Eğer o durumda isen hemen gir, belki de girmişsin! Çünkü girip girmemek artık senin için eşit olmuştur. [Bu Filibeli de söylüyor ahiret, yani artık o kadar sonsuz yolculuğu Allah'ı bileceksiniz ki o Allah'ın sonsuzluğu yanında bir şey kazanmak kaybetmek, girmek girmemek, kadın erkek olmak, fakirlik zengin olmak farkı olmayacak sonsuzu yakalayan diğer göreceli bütün farklar kalkar, o zaman işte o cenneti hak ediyorsun.]

Zarif Birkaç İşaret:

- a) Cennete çağrı olan bu İlahî buyruk, surenin 27. âyetidir. Hz. İsa'nın İncil'in 27. Babı'ndaki asılmasına ve cennete girişine bakar. [Üstad da diyor ölüm bizim için bayram günüdür.] Ayrıca Yasin suresinin 27. âyetinde anlatılan Havari'nin idam edilmesine ve cennetteki yerini görmesine de bakar. Ve ayrıca 27 Mayıs devrimiyle asılan Adnan Menderes'in cennetlik olduğuna da bakar. [Sırf inandığı için adamı astılar.] Ve Bediüzzaman Said Nursî'nin 27 Nisan'da idam edilme teşebbüsüne ve 27. Lem'a ile kurtulduğuna ve Urfa'da 27 No'lu odada vefatına da bakar.

[Öyle benim de hayatımda var yani, bu İncil'i yazdıktan sonra çıktı yalnız, daha önce yoktu. İncil'i yazıyorum, evimize girdik telefon numarası 27 ile bitiyor, su faturası, sözleşmesi baktım 27 ile bitiyor öyle kırk elli tane peşpeşe geldi o zaman. Yani Bediüzzaman diyor yani eğer diyor korkmazsanız, yokluğun gerçek varlık olduğunu anlarsınız, içine atılabilirseniz. Ölüm asıl o sonsuz bilince giriştir ölüm, dolayısıyla yani onu da işte ölmekle yaşamayı bir görmek. Bizim çarşıda bir tane Demir Yayınevi var, ya dedi bu Casiye suresi 26. ayet açıkça kıyameti anlatır peki biz buna ne hazırlık yapacağız? Dedim gel sana üç kelime öğreteyim, garantilerim para geldi mi o gün güler böyle neşeli olur para gitti mi ooo çöker böyle. Dedim para kazanmakla kaybetmek bir olacak, övülmekle sövülmek bir olacak, nimetle musibet bir olacak. Dedi bunlar yapılmaz, dedim yapılmıyorsa o zaman..

S: Cennet yok.

B.S: Öyle seccadede kıldığımız namaz yetmez dedim. Sonra bu laf tabi çarşıda yayıldı, millet bana deli dedi, delirmiş dediler, yani hâlbuki tevhidin aslı, sonsuzluğu tevhidî yakaladığın zaman gerçekten, Filibeli Ahmed Hilmi bu mesele üzerinde çok durmuş. Övülmeye sövülmeyi bir görmek, para kazanmakla kaybetmeyi bir görmek, musibetle nimeti bir görmek başka tabirle işte hapisle sarayı bir görmek.. İşte o zaman sen sonsuzla irtibata geçiyorsun. Ve o zaman dünyada iken cennete giriyorsun. Öyle şairler var yani gözüm cehennem içinde yüreğimde cennet kaynıyor.]

- b) 27. âyette anlatılan “*itminan*” kazanıldıktan sonra, her yeri cennet olarak görüyorsun. (28. âyet) Allah'ın kulları olan ruhanilerle ve meleklerle iç içe oluyorsun. [Ayetlerden bir de bu çıkıyor.] (29. âyet) Sonra tevhid sırrıyla şimdiki bütün dünyanın da saf bilinç ve ruh ve mana olduğunu anlıyorsun. (30. âyet) [dünya da bir cennet imtihan boyutundan sonsuzluğu anladığın zaman çıkıyorsun bir an, bakıyorsun cennetteymişsin.] Daha senin için

ölmekle yaşamak, cennet ile cehennem bir olur. Şimdiden cennetten daha mutlu bir halet içinde yaşarsın. Bu dört iddiamızın delilleri 27. ve 28. Sözlerde, 29. ve 30. Sözlerde mevcuttur. Eğer anlayabilirseniz. Ve okursanız.

- c) Bu surenin numarası 89'dur. $8+9=17$, eder. Miracı ve gaybı anlatan 17. sureye ve 17. Söz'e baktığı gibi, bu bahsin Kur'anda geçtiği sayfa numarası olan 593'ün de rakamları toplamı 17'dir. [Kur'anın o sayfaları bile tesadüf değil, yani o ayetlerle bağlantılı. O bile yani Kur'anın ölçüsü o Kur'andan çıkıyor yine, sahifesi bu kadar geniş olsun falan değil Kur'anda bir ölçü var, o borçlarla ilgili ayet sahife ölçüsü, İhlas suresi de satır ölçüsü yaptın mı bu düzen çıkıyor işte, o da Kur'andan.]

Bu 27. âyetten önceki diğer 26 âyet ise, maneviyat ve gayb düşmanları olan Nemrutlara, Firavunlara ve Şeddadlara bakıyor. 26. Söz ise onların bu imtihanı ve azabı hak ettiklerini isbat etmiştir. Asıl azap içinde olanların onlar olduğunu bildiriyor ve şayet o Şeddadlar İrem Bağı gibi dünyevi cennetler içinde dahi olsalar, bedenlerini ve rızıklarını garantileyemedikleri için sürekli endişe ve stres cehennemi içinde azap çekiyorlar, diye gösteriyor.

- d) “*Cennet 8 tabakadır*” diye rivayet var. Ve bu surenin cennete giriş şartlarını bildiren 4 ayetinin 8 kelime olması tesadüf değildir.

Cenab-ı Hakk, bize tevhidini, sonsuzluğu ve sonsuz bir bilinci yaşatsın!

Bununla ilgili 15 sahife şeyde var Risale-i Nur Hakkında Bilmediklerimiz kitabımızın 2. Kısımında var, Cennet, Bilinç ve Varlık. Orada o kanun dedik ya sabahtan beri, nasıl kanun olduğunu ayetlerden, hadislerden, fizikten, kimyadan çok güzel açıklamalar var orada.

Yeter mi ben de bitti notlar.

T: Peki Araf nedir hocam?

B.S: Vallah araf zahir, ayetin zahirine bakarsan tepecik demek, yüksekçe yer demek; fakat yani deyim olarak arada olan yer demek; kelimenin kökü yükseklik, Arafat tepesi de oradan gelir.

T: Evet.

S: İnnek.

B.S: Ama şimdi cehennemliklere bakıyorlar dehşette kalıp cenneti, hem cenneti görebiliyorlar hem cehennemi görebiliyorlar ama ikisini de şey değil. Onlar.. Bazı müfessirler yani imtihanı verememiş veya mükellef olmayan insanlar arafta, yani azap içinde değil ama cennetin o sonsuz nimetini de yakalayamıyorlar. Bazıları, bu zayıf bir görüş, kuvvetli görüş bu yüksek insanlar o lider insanlar onlar arafta, tepede yani yüksek yerde onlar cenneti yaşamaz onlar bir cenneti yaşar bir cehennemi yaşar ki bütünlüğü tevhidini.. Lider insanlar, onlar çok azap çeker, yani mesela bu bilgiler için ben otuz bin kere riske girmişim yani ya kâfir olurum ya olmam o çok sıkıntı verdi ben hala depresyon ilacını kullanıyorum. Araf yani genelde öyledir yani ne kendini mutluluğa bırakan ne de azaba atan iki tarafı da bilen iki tarafı da yaşayan lider insanların büyük alimlerin yeridir diye rivayet var, yani bilmiyorum gaybdır. Ama genelde insan bir nimeti tam anlaması için şeyi, zıtlığını da bilmesi lazım bir insanın bu iman hakikatlerini tam

bilmesi için o kafirlerin ne dediğini, empati yapıp, onlar gibi düşünüp, tabi o acı verir o zaman, liderler imtihanı onun için büyüktür bilmiyoruz. Ben sadece Kur’andan çıkan araf, yüksek yer demek iki tarafı da görüyor, cenneti isterler diyor o kadar yani, cennete girer mi girmeyecekler mi izahı yok.

O: Hocam bir şey sorabilir miyim?

B.S: Buyur.

O: Cennetin de cehenneminde hani başta söylediğiniz o Bediüzzaman’dan bir söz vardı hani bir şeyin külli olması gerekiyor...

B.S: Evet.

O: Cehenneminde mesela günümüzde kendi cehennemimizi yaşıyor olduğumuz dönemlerde oluyor kendi cennetimizi yaşadığımız dönemlerde oluyor. Şimdi lakin bunu söylemek bir şeydir, bir de bunu gerçekten de mesela insan şunu da merak ediyor tamam bunlar böyle hani uçuşan kaçışan zihnimizde kavramlar olarak kalmasın ben imtihanı tamamen vefat ettikten sonra, sonuçta imtihan dünyası bir ölüm ve şey var mesela ehl-i tasavvuftan kimileri derler ki mesela cennette işte huriler falan öyle bir şey yoktur veya işte ikram yoktur..

B.S: Yoktur demiyorlar.

O: Hayır diyenler var yani ben bunu..

B.S: Yok kitaplarda öyle bir şey yok..

O: Noktanın Sonsuzluğu var.

B.S: Yunus Emre; Yunus Emre’de..

O: Noktanın Sonsuzluğu diyor.

B.S: Ha o şeyler o Melamiler onlar ilim Noktanın Sonsuzluğu bende var o, o Melami Metin Bobaroğlu ağabeyimiz ben görüşüyorum hatta çok ciddi olarak da okuyor beni, Melamilerde şimdi dedik ya Rahmaniyyet dengesini bozmayanlar cennete geçer, şimdi Rahmaniyyet dengesi bizim bütün makalelerde tefsirlerde göreceksin, madde mana işte denge ile ilgili programı dinlersen o Rahmaniyyet dengesini bozanlar kesinlikle cenneti yaşayamaz, o realiteyi göremez realiteyi görmedikten sonra kalbinde sürekli yokluk korkusu çekerler, bunu tıklayın yani bunu böyle söyleyenler.. O Yunus Emre gibi büyük, sonsuzluğu anlamış varlığın saf bilinç olduğunu anlamış olanlar diyebilir ben huri istemem; huri yoktur demiyor Yunus Emre.

O: Ben onu o zaten, benim şey yaptığım şey Yunus Emre değil.

B.S: Şimdi o Melami kardeşlerimizin demek istediği yani şimdi huri, kadın mesela bütün sanat işlemlerinde de var yani güzelliğin sembolü, şimdi burada bu çok evlilik kavramı bu modernist kafalar almadığı için onlar da o gibi sorulardan kurtulmak için cennette evlilik var, doğum yok. Çünkü evlilik şudur iki zıttın birbirini tamamlaması kadın erkek, erkek kadını tamamlamasıdır, doğum yok o nurani çoğalma var çünkü bak, nurani çoğalma var.

S: Az önce söylediğiniz, küllileşmek.

B.S: Dosya, evet küllileşme var. O Melamiler maalesef Mustafa Kemal için de işte mehdidir, peygamber ayarında, dedim valla Mustafa Kemal iyi bir bilim adamıydı, hatta biz onu üç sayfa Metin Ağabey ile mailleştik, Sevim abla da var o mailler, adam dedim dinsiz olduğu için o kadar içki içti, azap çekti sıkıntılar çekti, gariban. Gerçek iman sahibi o kadar kendini içkiye, hedonizme vermez yani. Dâhiydi on dokuzuncu asırdaki bütün o bilim adamları hepsi dinsiz yani çünkü din ben dine taşı dindarlara atarım yani dini yanlış anlatıyorlar halen de onların devamı, Sevim abla ben sana, senin mailin neydi bende?

O: Var zaten hocam da..

B.S: Yani o hangi, oğuz diye mi başlıyor?

O: Oğuz diye..

B.S: Tamam ben sana o yazıları göndereyim. Melami kardeşlerimiz maalesef bilimsel namusa riayet etmiyorlar çünkü muhataba göre konuşmak ilme yakışmaz.

O: He şimdi mesela ya öyle şöyle olduğunu düşünüyoruz..

B.S: Öyledir, yok kesinlikle onların derdi muhataba göre konuşmak. Milleti işte susturmak hayır gerçek neyse söyleyeceksin, diyebilirsin ki Kur’anda hurilerden bahseden belki yirmi tane ayet var, yoktur deme, de ki burada güzellik sembolü..

O: Huri gerçekten sembol olabilir mi benim derdim şey..

B.S: O bizi ilgilendirmez ama yoktur demek yanlıştır.

O: Hayır şimdi olay şeye indirgeniyor, hesabın şeyi ortadan kalkıyor, hesap, cehennem şey olmazsa insanın en büyük şeyi cehennem korkusu şey ümitle korkuyla Allah’a yaklaşmak..

B.S: Yani o da var, o da var, ayrıca bir de bu Rahmaniyyet dengesi o dengeyle ilgili programı da izlerseniz bir de Risale-i Nurda Bilmediklerimiz o cennet bölümü var 16 sahife falan onu da okursanız bu mesele anlaşılır. Ben Metin Ağabey ile, Metin Ağabey dürüst iyi bir insan ama o Melamiliğin perspektifi ilmi değil İslami de değil.

O: Hatta ben de şu oldu o anlatılan başka bir dedim..

B.S: Evet maalesef..

O: Başka bir şey zaten..

B.S: Adamın gözüne soktuk biz dinsizdir adam yok hayır mehdidir. Şimdi orada.. Fakat samimi bir tarafı da var, dedi ben hayatımda senin yazıların dışında hiçbir şeyi kıskanmadım dedi. Çok iyi okuyucumuzdur yani görüşüyoruz telefonda da, daha yüz yüze görüşmedik. Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın ..

S: Amin.

B.S: Denge bak Rahmaniyyet o denge ile ilgili sen cdyi ağabeylere ver, o denge yani sırat-ı müstakim Rahmaniyyet dengesidir

S: Denge cdsi...

B.S: Sırat-ı müstakimden geçemeyen cennete giremez, bu öldükten sonra değil yalnız, burada da gireriz yani.

O: Tabi.

B.S: Gerçekten yani öyle büyük veliler var ki musibet onlar için hiç hükmünde yani. Ve onlar için nimette çok şey değil yani. Bir de cennet cehennem tabaka tabaka yani yedi sekiz tabaka değil burada çok tabaka bir mikrobun orada bir şeyle minerallerle beslenmesinden tut ta peygamberlere kadar sonsuz katmanları vardır. Önemli olan bizim dünyamızda şu sonsuzluğu yakalayıp, yani o İslam'ın öngördüğü musibetleri Allah'tan bilip nimet olarak algılamak, kendi enerjimizi heder etmemek, kalbimizdeki o cennet çekirdeğini Tuba mutluluk ağacına dönüştürmek, Zakkum ağacına dönüştürmemek, onun zıddı Zakkumdur biri Tuba çekirdeği biri Zakkum çekirdeği ve yani bizim bu dersimizin özet manası şu; dini bilgiler hurafe değil, dini bilgiler spekülatif şeyler değil, dini bilgiler kainatın, varlığın en büyük realitesidirler, her yerde her zaman her şeyde elle tutulabilir gözle görülebilir derecede hakikatlerdir ve dinin alternatifi de yoktur, dinden ancak kaçış olabilir. Yani mutlak dinsiz yok sadece başını kuma koyuyorlar. Evet başka soru varsa..

Bazı insanlar, ben size bir yazı verdim, Bilim ve İnanç, bak dedim bu asırda bir sürü yazarçizer var, kimisi milyonlara hitap ediyor, öyle bir cdler çıkıyor ki ben bakıyorum beş on milyon satmış buna rağmen insanlardaki şu inanç krizi aşılmıyor, sağlıklı bir inanç elde edilemedi halen. Ve dikkat edin millet krizler yaşıyor yani bir sürü düşünce problemi var, hatta diyebilirim ki düşünce problemi.. Ben, bana, otobüste bazen böyle görüşünce yani niye daha sosyal, siyasi bir konuya yönelmiyorsun falan.. Dedim valla bu inanç krizleri o siyasi veya ekonomik krizlerden yüz kat daha fazladır, ben insanlara bu konuda hizmet vermek istiyorum. İyi derecede dil, bir daha söylüyorum, iyi derecede fen ve iyi derecede özgürce düşünebilmek yani şeyhini geçebilmek bu saygısızlık değil, şu bir araya gelmiyor.

Bir kardeşimizi, ben yetiştirdim sekiz sene yazar yaptım mütefekkir yaptım bir rüya görmüş, Fethullah Hoca çok mübarek, dedim valla ben de mübarek olduğumu biliyorum fakat Fethullah Hocanın çok mübarek ve iyi bir Müslüman olması senin ilmi terk edip onun gibi, sofi gibi yaşamayı gerektirmez dedim. Çünkü mesela Fethullah Hoca, yine dediğim gibi mesela dil fena değil ama fen yok, bir de şey özgürce düşünemiyor. Ebu Hanife'yi geçmek yok, diyor. Ebu Hanife 1200 sene önce geldi yani büyük insan, ben de geçemem de, asır geçiyor yani sen geçemez dediğin müddetçe de asır seni yalanlıyor yani, sen 1200 sene önceki gibi düşünmemelisin diyor, o bir saygısızlık bir terbiyesizlik değil. Ebu Hanife'nin büyüklüğünü hepimiz biliyoruz.

Özgürce düşünce, tıp fakültesinde dersi dinleyebilecek kadar fen bir de dile hâkim olmak. Dile hâkimiyet de şunu söyleyeyim eğer dini ilimlerse, Arapça okumak değil, Arapça kitap yazabilmeli. Ölçü budur yani dil okumak değil sadece dil, dil yazmaktır. Yani onu bizim, hele bizim piyasada böyle üç beş tane kelime Almanca biliyor işte Almanca biliyor, Fransızca biliyor, hâlbuki tarzınca yani bir bakkal gidip 3-5 şey satın alabilecek kadar biliyor, hâlbuki dil bilmek o milletin en böyle fikri eserlerini anlamak ve ona benzer bir kitap yazmak bir makale yazmaktır, öyle dil, dil kolay değil.. Bugünkü ben size bir daha söyleyeyim, piyasada

binlerce Müslüman binlerce fikir akımı binlerce farklı fraksiyon var hepsi de samimidir, hepsi de benden daha takvalıdır diye hissediyorum, fakat maalesef İslam aleminin derdi samimiyetsizlik veya samimi olmak değil artık İslam aleminin derdi şu üçünün bir araya gelmeşiştir. Ben hain insanı görmedim yani bilmiyorum, belki bana rast gelmedi. Yani iyi derecede dil, iyi derecede fen bir de özgürce düşünebilmek.. Bunu biz her zaman söylüyoruz yani herkes kendi çapınca şu üç konuda biraz birikim yapmalıyız. Derdimiz buraya takılıyor.

S: Özgürce düşüncenin ayağı kesildiği için daha baştan..

B.S: Evet, yok değişik yani bazıları bir araya geliyor yine üçü olmuyor, bir oluyor iki oluyor falan. Yeter mi? Peki teşekkür ederim.

K: Allah razı olsun.

S: Hakkınızı helal edin.

B.S: Estağfurullah, estağfurullah.. Ben burayı çok güzel ruhla geliyorum ve çok rahat gidiyorum, Allah sizden ebediyen razı olsun.

S: Sizden de öyle.

B.S: Yani her seferinde öyle yani sadece bir sefer değil. Ama ben söylüyorum, kimse bize muhalif değil, biz kimseye muhalif değiliz bunu peşinen söyleyeyim herkes bizden samimidir çok da halis insanlarımız var. İnsanımız iyi bir millet yalnız şu bilgi kıtlığını aşmalıyız. Bizim küçük.. Bizim tek derdimiz bu bilgi kıtlığıdır. Ve kesinlikle bak size söyleyeyim eğer hani numune, şu cehennem kapıları öyle bizim bildiğimiz stad kapısı gibi olmadığını gidin yarın en koyu Müslümandan en büyük cemaat liderine kadar sorun kesinlikle, sen yanlış söylüyorsun, o mutlaka kafasında öyle cehennemi bir stad gibi görüyor ve onun da işte mobilyalı yedi kapı görüyor ve cennette de öyledir.. Ya Rabbi.. Ben böyle, ben çok büyük insanların duasını dinlemişim, beni cennet’l-firdevse koy, orası çok, en üst kattır yani, kesinlikle bunlar sıfat isimlerdir, şey değiller yani öyle bir yerin ismi değiller ve insan o sonsuzluğu o cennetin külliliğini yaşadığı için o yedi vasfı da bir anda yaşar yani hem bir sığınak olur, hem bir ebedilik yeri olur, hem bir sanat sergisi olur, hem bir nimet alanı olur ne bileyim yani hep bütün yani bir katta bile hepsi bir anda bulunuyor yani biraz da mideye bakar diyor Üstad 28. Söz’de.. Açlığınız kadar diyor zevk alırsınız, hani işte diyor bir bedevi Peygamberin yanında cennette nasıl olabilir, evet diyor beraber aynı yerde olurlar ama birinin yediği, midesi farklı, diyor. Mesela diyor bir sanat tablosu gelir anlayanın aldığı zevk ayrıdır bir köylünün de.. Yani mide.. Dünya da öyledir, dünya da sonsuz bir cennet gibidir bakma imtihan yurdu ama insan bakış açısına göre sonsuz saadet alabilir ve o zaman içimizdeki o çekirdek ağaç olur, mutluluk ağacı olur ve kesinlikle büyük işler yapmak için dahi olmak, Süpermen olmak gerekmiyor, normal sağlıklı insan dahi o kalbindeki o çekirdeği çürütmedikçe Tuba mutluluk ağacı yaptıkça çok güzel ürünler veririz, buraya dikkat edelim yani biz ne yapıyoruz ne ürün verdik?. Şuraya bir dikkat edelim. Karınca kaderince de o dil bilgisi..

Size sözlük hazırladım bak getirmediğim unuttum valla, 18 sahifelik İşaratü’l İcaz’da Risale-i Nur’un en ağır..

S: Sona bıraktınız.

B.S: Onun sözlüğünü çıkarttık ve herkesin anlayabileceği şekilde sözlük yaptık, haftaya getireyim, burada İ̇şaratü'l İ̇caz da var karşılaştıarak okursanız yani bir ayda bir sürü çekirdek Osmanlıca kelime alırsınız. Osmanlıca..

T: Mail atma şansınız var mı hocam?

B.S: Evet.

T: Mail atma şansınız olabiliyor mu gruba?

B.S: Evet evet var.

T: Öyle yapsak?

B.S: Tamam ben giderken göndereyim abla.

S: Siz bana gönderin.

T: Ya da evet, mail grubuna.

B.S: Tamam tamam yalnız kitapla beraber işe yarar alfabetik değil, mesela Fatıha'daki kelimeler, Bakara 1'deki kelimeler o şekilde yapmışız, yani metinle beraber canlı kullanacaksınız, yani şey değil. Şu kelime çıktı alfabetik olarak bakmak, o çok zaman kaybediyor, hemen sıcak sıcakına görüyorsunuz sahifeyle beraber.

S: İ̇şaratü'l İ̇caz dediniz..

B.S: Onu da, Asa-yı Musa'yı da yapıyoruz, Asa-yı Musa daha bitmedi. İ̇şaratü'l İ̇caz, bizim İ̇şaratü'l İ̇caz'a göre yaptık, çünkü diğerleri tam değil, eksik bölümler var. Peki hepimize çok teşekkür ederim, dua edin..

S: Biz çok teşekkür ederiz hocam.. inşaallah çok sağolun

B.S: Allah sağlık ve selamet versin.