

## ***Bilgi ve Varlık***

Bu dersimize hoş geldiniz. İkiniz yenisiniz. Biz dersimizi böyle az kişiyle yapıyoruz ama çok temel ve anahtar konuları seçiyoruz. Şimdiye kadar on dokuz ders yaptık bu yirminci dersimiz galiba. Hep böyle bilgi üzerine, dil üzerine, din üzerine ki hep aynı kapıya varıyor. Yani insanın diğer hayvanlardan diğer varlıklardan farkı bilgidir. İnsan ne kadar bilirse o kadar insandır, o kadar zengindir o kadar mutlu olur. Ne kadar az bilirse o kadar dertleri çoğalır, o kadar sıkıntıları çoğalır, o kadar insanlıktan aşağıya düşer. Hani belki hepimiz bilirsiniz Cenab-ı Hakk insanı yaratırken melekler itiraz etti, yani dedi 'Sen bu mahlûku yaratıyorsun ama bu bir sürü iş yapacak, yanlış yapacak, kan dökecek, günah işleyecek. Biz tertemiz, hem çok güzel bu kâinatı biz tertemiz tutuyoruz ve sayısız güzel ürünler çıkartıyoruz' yani 'Sen niye yaratıyorsun.' Allah dedi 'Ben sizin bilmediğinizi biliyorum.' İşte Allah'ın, meleklerin bilmedikleri şeyi bilmesi... bilginin önemini bir daha vurguluyor.. Allah meleklerle dedi ki 'şu kâinattaki eşyanın olayların ismini, mahiyetini bana söyleyin yani nedir bu varlık?' Melekeler dedi 'valla biz hepsini bilmiyoruz,' Âdeme yani insanoğluna söyledi insanoğlu tıkr tıkr hepsini söyledi; hem de İngilizcesiyle, Arapçasıyla, Kürtçesiyle, Farsçasıyla.. her şeyi mahiyetiyle, ismiyle.. Bak dedi sizden üstündür, itiraz etmeyin, dedi ve dedi insanın asıl değeri, kazancı bilgidir, o bilgi o kadar güzel bir nimet ki onun dökeceği kanı diğer günahlarını affettirir. Yani ticaret gibidir, bir miktar zarar ediyorsun, yatırım yapıyorsun ama bire on bire yedi bire yedi yüz geri geliyor. İşte yaratılış sistemi, risk sistemi budur. İnsan bildikçe insandır, yükselir, kaygıları azalır, dertleri azalır bilmedikçe de sıkıntılar artar. Çünkü kâinat nehir gibi hep ilerliyor. Geriye dönüş çok sıkıntılı bir şey.. Yani çarklar içinde doğranır ya bazen, Allah korusun, birisi çarkların içine düşer. Geriye gidiş çarkların içinde ezilmedir, yok olmaktır. Dolayısıyla bizim yaratılış amacımız birincisi en birincisi bilgidir. Bu bilginin de başında, işte yani, bütün bugün kırk elli tane bilim dalı varsa, yüz tane bilim dalı varsa dünya çapında belki bir milyon üniversite varsa, onların bir de bir milyar kürsüsü, profesörü, doçenti, doktoru varsa hepsinin en birinci meselesi şudur; şu madde nedir, şu yaratılmışlık nedir, şu canlılık nedir, şu ruh nedir?. Herkesin en birinci kaygısı budur. Var olmak veya yok olmak. Çünkü maddeyi tanıdığın zaman, ruhu tanıdığın zaman, hayatı tanıdığın zaman varlık ve yokluk sorununu çözüyorsun. O temel birinci sorundur. Diğerleri tali kalıyor bunun yanında. Biz de bu konular etrafında işte on sekiz, on dokuz ders yaptık, yine bu konu üzerine bir kısa toparlama yapacağız.

Hız. İsa'nın güzel bir sözü var, mevcut İncillerde yok, Thomas İncilinde var, Hız. İsa geldi dedi ki ruh esastır, madde ruhun bir yansımasıdır, bir görüntüsüdür, dedi. Ruh ölümsüzdür, dedi. Siz ruha dönün, ahiret ruhtur, din ruhtur, ruh ilimdir, ruh ışıktır, ruh nurdur, siz ruhu esas alın, maddeyi, bedeni ikinci planda tutun. Roma döneminde tabii materyalizm de vardı, özellikle Yahudilerin bir mezhebi vardı ki Sadukiler sadece madde var diyorlardı.. Ahiret yok, dindar oldukları halde ahiret yok, ruh yok, ne varsa maddedir diyorlardı.. Bugünkü yeşil komünistler gibi diyelim onlara. İşte Hız. İsa bir takım ruhani icraat yaptı, ruhu gösterdi onlara.. Bak dedi

ben ölüyü diriltiyorum dedi, bak dedi ben dua ediyorum bu bina yıkılıyor dedi, bu ruh olmazsa olmaz dedi. Evet dedi ruh var. Sonra o günkü o Yahudi veya Roma materyalistleri fakat dediler bu ruh maddenin bir fonksiyonudur. Çok ilginçtir ki 2000 yıldır bu tartışma halen devam ediyor. Ruh mu maddenin fonksiyonu, yoksa madde mi ruhun fonksiyonudur, ürünüdür.. Fakat Hz. İsa hakîmdi dedi ki eğer madde ruhun yansımasıysa bu çok mucizevî bir şey. Yani gerçekten de mucize. Ruh saf soyut, ilimdir aslı ve bu işte nasıl oluyorsa enerji bölünüyor, enerji topluyor, oluyor parçacık, oluyor atom, oluyor hücre. Bu dinin şeyi budur, ruh hakkındaki telakkisi. Hz. İsa da dedi biz böyle inanırız ruh ölümsüzdür, asıldır, gerçek varlıktır, o kadar gerçek ve özgün varlıktır ki madde olabiliyor, somutlaşabiliyor. Parçacık oluyor, hücre oluyor, organ oluyor, insan oluyor, insan türü oluyor işte yıldız oluyor, oluyor dedi. Ama dedi eğer sizin dediğiniz gibiyse, ruh maddenin bir fonksiyonuysa bu daha da mucizevî. Bu o kadar çok mucize ki olabirliği bile yok nerdeyse. Çünkü bir trilyon zenginliği olan bir adamın bir sofraya kurması gayet makul ve güzel bir şey, fakat cebinde bir kuruşu olmayan bir insanın gayet mükellef bir sofraya kurması bu çok daha mucizedir. Yani hadi ben sizin gibi inanayım demiş. Bak demiş bu daha mucize o zaman yine inanmanız lazım.

Bu tartışma bugün Avrupa'da halen var, ruh mu maddeden madde mi ruhtan. Ben ikisini de kabul ederim demiş ama bu ikincisi, sizin dediğiniz daha mucizevi bir şey. Yani, kör, sağır bak Risale-i Nur'da da vardır, yani Bediüzzaman da bu şıkkı dinsizlere söylüyor, işte atomlar diyor, enerji diyor, madde diyor kör, sağır ve dilsizdir, peki diyor üç tane, kör, sağır ve dilsiz Avrupa'nın bütün tekstil fabrikalarına gidip orada dünyanın en antika kumaşlarını örmeleri mümkün mü sizce?

**A:** Muhal.

**B.S:** Muhal. Peki, işte eğer kâinattaki bu kadar desenler, kumaşlar mesela yapraklar hepsi kumaş, şu derimiz kumaşın en iyisidir. Bak düşün yani dünya tekstili yaklaşık 3000 senedir Tekstilcilik var dünyada yani en eski sektör tekstildir. Halen deri kadar bir şey üretmediler tekstil dünyası. Petrol sanayisine rağmen, kimyasına rağmen, pamuk her şey, ip ellerinde olmasına rağmen şu deri kadar güzel bir kap bulamadılar..

Araplar deriye ayar diyorlar. Ayar şu tulum, biz tulum, böyle kabaca tulum diyoruz; aslında ayar, o hani altın ayarı o da o kökten gelir yani vücuda, tıpatıp vücuda göre ayarlanmış bu deri, bu ambalaj. Bu aslında derimiz soyulabiliyor, hani keçilerde, koyunlarda görüyoruz soyuluyor o tulum dediğimiz şey aslında milim milim, hücre hücre bedenine göre ayarlanmış, ayarlanmış yani. Ayar post post..

**Y.A:** Güzel bir kelime..

**B.S:** Osmanlıcada da vardır ayar, post şimdi bizim post dediğimizin ismi ayardır. Tam vücutta, ruha göre biçiliyor. İsteddiği zaman ayarlanıyor, ışığa göre, ısıya göre. Diyelim benim şu gömleğim, soğuk oldu ben biraz sıkıştırırım bu ara üşütmeyelim diyemiyor. Ama deri diyor bunu, soğuk oldu mu hemen kapatıyor kapıları ilaahir.. Bin bir tane mucizevî özelliği var.

Şimdi ruh ve maddeyi biraz anlamak için biz biraz zihin idmanı yapacağız. Varlık nedir? Burada, inşaallah kaydını bu dernekten alabilirsiniz, varlıkla ilgili galiba beş altı konferans var,

oraya geri dönmeyeceğim. Varlık üç sacayağından oluşuyor. Enerji, yazılım bir de süreç, gelişme. Yani dini tabirle kudret, ilim, irade. Enerji işin hammaddesi, yazılım işin çekirdeği, özü gelişme de işin tarlası diyelim. Yine o üçlü sacayak içinde, biz üçlü bir sistemle ilgili bir konferans da verdik, asıl olan ilimdir yani bilgi. Ruhun da aslı ilimdir, ruhla ilgili kitaplarda İslam alimleri demiş ruhun aslı ilimdir, bedenın aslı kudrettir yani enerjiye dayanır. Peki ilim nedir, yani şimdi o.. Yani ben, bu akşamki konumuz biraz zordur, size söyleyeyim, yani biz şimdi enerjiyi bilmiyoruz, iradeyi bilmiyoruz en temel noktaya bir daha yani ruhu bilmiyoruz maddeyi bilmiyoruz yine şeyden başlamamız lazım.

Benim işte Avrupa feylesofundan, İslam dünyası feylesoflarından, İslam dünyasından anladığım ilim şudur: Gelen bir mesajı kabullenip değerlendirebilmektir. İlim budur yani mesela yazılım, şahs-ı manevi, bedenimizdeki ruhi faaliyetler, ruh hücreler arasında, atomlar arasında, parçacıklar arasında kâinat içindeki diğer nesnelere iletişimın sağlıklı gelip gitmesi ve değerlendirilmesidir ilim. Tabi bunu böyle iki kere iki dört eder gibi basitten başlatalım. Önce bir nedir? Bak ilmi öğrenmek için bire gitmemiz lazım, bugün ilmin aslı sayılara dayanıyor yine. Bir bölünmeyen demektir. Yani mesela bir sayısı, sıfır virgül beş sıfır virgül beş eder bir değil yani, gerçek bir bölünmeyendir, bölünmeyen bir şey ölümsüzdür çünkü ölüm dağılmadır, bölünmedir. Eğer gerçek birlik bir yerde varsa o bölünmez o yok olmaz. İşte gerçek bir, o bir bilgidir zaten. Birden bilgi, iki birden bire, birden başka bir bire bir bilgi gidiyor, o ikinci birden de birinci bire bir bilgi geliyor, o ikinci bir birinci birden gelen bilgiyi aldı değerlendirdi ve ona yansıttı, öbürü de aldı değerlendirdi ve ona yansıttı. İşte burada bir ruh oluştu. Bak ruh bilgidir. Ama bu ruh bizim ruhumuz yanında, bütün dünya sanayisinin yanında küçük bir kısa devre kurmak gibi bir şey oldu bu, yani bu birden bire giden bilgi. Çünkü bu komplike oluyor sonra.

Bilgi soyuttur. Bir, gerçek bir, soyuttur. Matematik sayılar soyuttur. Bizim işte bir kalem ile biri göstermemiz aslında bir misaldir bu, çünkü bu kalem dağılabilir, ölebilir, yanabilir ama bir sayısı ölmez. Birlik dediğimiz bir kavram var ki o ölümsüzdür. İki kere iki dört eder formülü ölümsüzdür. Gerçek bilgi ölümsüzdür, soyut bir şey yok olmaz. Ve diyelim ki biz burada altı kişiyiz. Bu altı kişi içinde altı kere altı otuz altı, otuz altı tane mesaj her saniye gidip geliyor aramızda. Bunların toplamı soyut olduğu için görünmüyor ama vardır. Bak burada belki beynimiz, bilinçaltımız o çok metafiziğe açılan kalbimiz o mesajı görebilir, hissedebilir. Gerçek varlık matematik sayılar, formüller gibidir soyuttur, ölümsüzdür. Ruh da bir formüldür, soyuttur ve ölümsüzdür. Fakat kâinatta saf ruh yok yani saf soyut yok, saf somut da yok. Allah daima her soyuta bir somut giydirir. İşte biri kalemle gösterir. Altıyı bu altı kişinin bir araya gelmesiyle gösterir. Böyle ikisini birbiriyle kaynaştırır.

Kur’anda bir ayet var “Yanınızdaki tükenir, Allah’ın yanındaki ise ölümsüzdür, bakidir.” Peki Allah nerede ki Allah’ın yanı benim yanımdan farklı bir şeydir diyelim.. Hiç bunu düşünmüyor dindar hocalar. Yani sanki Allah gökte bir yerdeydi de Allah’ın o yanındaki işte ekmekler, peynirler, zeytinler tükenmez de, tükenmez de dünyadaki ekmek, peynir tükenirmiş gibi. Allah onu anlatmıyor, böyle bir saçmalık yok yani. Allah’ın yanı gayb âlemdir, metafizik âlemdir. Metafizik demek, gerçek mahiyeti soyuttur. Soyut şeyler tükenmez, diyor Allah. Sizin yanınızdaki ise bedendir, maddedir. Madde tükenir yani, Allah yoksa mekândan

münezzeh. Allah ne cennettedir ne göktedir, Allah sonsuz soyuttur, her yerdedir. Bak Kur'an ne kadar mucizevî "Yanınızdaki şey tükenir, Allah'ın yanındaki şeyler ise tükenmez." Çünkü varlığın aslı, ruhu soyuttur.

Hatta İbn Arabî ayan-ı sabite demiş. Yani bu somut yıldızların, somut gezegenlerin, somut nesnelere, somut olayların, önceden bilgi, daha soyut bilgi tarzında şey var, bunların yazılım modeli var, bilgi tarzında böyle cdsiz yalnız, cd yok daha somut yok. Tabi İbn Arabî'yi sıkıştırmışlar yani bu, ayan-ı sabite dediği, ayan yani nesnelere, ayn, sınırı belli olan şey demek ayn, mesela şu kalemin sınırı belli dolayısıyla bu bir şey demektir. Ayn Arapçada şey demek, tayin de oradan gelir yani maaşı sınırlanmış, tayinatı, tayinat yemek, sınırlı yemek, sınırlı maaş, tayinat diyoruz. Mesela güneşe de ayn diyor Araplar; çünkü o da sınırı belli, çeşmeye ayn diyorlar, göze ayn diyorlar, sınırı belli, sınırlı bir delik. Tayin etmek, belirlenmiş şey. İbn Arabî burada Allah diyor; ayan-ı sabite, hazain yani göklerin ve yerin hazineleri Allah'ın elindedir diyor. O hazine diye çevirmiş, hazine de tükenir; dolayısıyla ayan-ı sabite tükenir demek istiyor. Miktar belli, bir miktarı belirli.. Fakat ben şöyle bir formül buldum, o ayan-ı sabite ilim olduğu için, ilim de sonsuz soyut olduğu için tükenmiyor. Onun için ayet diyor "Allah'ın yanındakiler tükenmiyor, sizin yanınızdakiler tükenir." Yani İbn Arabî şeyden çıkartmış, hazine kelimesiyse herhalde tükeniyor çünkü hazine bir gün biter. Ama Allah'ın orada, hazine benzetme yapıyor yani nasıl cebinizdeki, kasanızdaki para biter ama hazine hiç bitmiyor. Soyut şeyler hazinedir mesela iki kere iki dört formülü bir hazinedir. Bütün kâinatın her santimetrekaresinde işleniyor ve o iki kere iki dört formülü beden giyiyor. Tükenmez bir hazinedir. Gerçek birlik kâinatın mayasıdır, ruhudur tükenmez. Gerçek birlik.. İşte o hazinedir gerçek birlik. Ama işte biz Allah'ı bilirsek metafizik alem nedir, fizik alem nedir bunu bilirsek mesela şu ayet bile başlı başına Kur'anın mucizeliğini anlatır "Yanınızdaki" yanımızda yok ya yani görünen alem demek, maddi alem yoksa belli bir yanımızda yok. "O tükenir" diyor ama "metafizik, soyut âlem tükenmez" diyor Allah. Yoksa Allah belli bir yerde değil.

**Y.A:** Mesela devlet örneği ona çok güzel uyuyor. Mesela devlet dediğiniz zaman annemin kalbinde, bak kalbine işliyor şey, o hasta ya o şifa oluyor mesela.. Yaşlı bir adam için o bir güven oluyor ona, ödeneği var, veya bir hırsızın kalbine korku olarak giriyor. Bak her yere giriyor. Ama bak hiç tükenmiyor onun hazineleri, bizimkiler tükeniyor, bizim yanınızdakiler tükeniyor.

**B.S:** İşte yani burada bizim ruhu, varlığı anlamamız için önce soyut kavramı bilmemiz lazım sonra soyutla somutun ilişkisini bilmemiz lazım. Soyut dediğim işte matematik sayılar güzel bir örnek oluyor. Ruh, bak şimdi şöyle misal vereyim, ben şimdi size bir üçgen göstereyim, üçgenlik kavramını göstereyim, üçgenlik kavramı soyuttur, gösterilmez. Değil mi? Nerede üçgenlik kavramı? Ama böyle üç tane çizgiyle göstersem.. Bak üç çizgi somut oldu, üçgenlik gösterdim. Aslında üçgenlik kavramı kâinatın, sonsuz uzayın her santimetrekaresinde var, somut bir ayna olur olmaz tak diye yansıdı oraya. Bizim ruhumuz da soyut olarak, bak böyle ışık gibi değil, bazıları ışık gibi anlatıyor; aslında bir şeydir, bir dosyadır ve soyut olduğu için ölümsüzdür, sonsuzdur, gaybidir, tükenmez, ruh tükenmez. Ama Allah o ruhun yansıyabileceği bir beden oluşturur oluşturmaz, o Bahaeddin'in ruhu tak diye burada göründü. Aynı şu üçgen gibi.. Bak bu üçgen yok olabilir, yırtarım yok oldu ama üçgenlik kavramı yok olmuyor.

Bahaeddin Sağlam'ın kişiliği yok olmuyor, o bilinci ruhu, o onu oluşturan yazılım, dosya neyse o kavram, o bir soyut kavramdır. Beden dağılabilir. Ruh ise soyut olduğu için ölümsüzdür.

Şimdi bu üçgen üzerinden bir şey daha söyleyeceğim, kâinatta üçgen yok, dörtgen de yok sadece altıgen var, arı onu nasıl yapıyorsa, onun sonra izahı var. Kâinatta her nesne öbür nesneden farklıdır, her adımımız öbür adımdan farklıdır, her nefesimiz öbür nefesten farklıdır, her atom her ne kadar atom demir atomu, altın atomu olmakla bir kişiliği varsa da o altındaki mana kuantum fiziğinde sürekli değişiyor. Dolayısıyla kâinatta nesnelere kadar ruhlar var. Her birisine Allah bir dosya yapmış bir seri numara vermiş, biraz önce konuştuk ya biz birbirimizin aynısı değiliz. Biz birbirimizin aynısı olsak reenkarnasyon olur, ruhumuz iki yerde olunca, öyle değil. Her birisi ayrı bir seri numara sahibidir ve her birisi gayb âleminde ruh olarak, ayan-ı sabite olarak var, somut beden oluşunca tak diye oraya yansıyor. Daha doğrusu o gelip yansıyor öyle somut beden ortaya çıkıyor. Buyur.

**Soru:** Ayan-ı sabite, hazine dediğimiz şey değil mi, tükenmiyor?

**B.S:** Evet tükenmeyen hazine. İbn Arabî tükenir demiş ama bence soyut şeyler tükenmez, çünkü ayet var, Allah'ın katında yani soyut âlemdeki şeyler tükenmez. Fakat sizin yanınızdaki, yani maddi somut şeyler tükenir.

Bu bir kalemdir, soyut bir kavramının aynası oldu. Şimdi kâinatta neden üçgen yok, dörtgen yok? Çünkü üçgen olsa dörtgen olsa bunlar tıpkıbasım gibi olur, işin tekrarı gibi olur. Allah hâlbuki her olaya özel iradesiyle bir seri numara veriyor. Bize de o kavramı yaratmamıza, göstermemize, yapmamıza izin vermiş fakat kendi yasalarında üçgenlik, yani kâinatta genelde yuvarlaklık ve kıvraklık esastır. Yuvarlaklık ve kıvraklık ise sonsuzluğun, mananın işaretidir. Üçgenlik, dörtgenlik daha çok somut sembollerdir. Kâinat her ne kadar yıldız da olsa atom da olsa kâinatın asıl manası ruhtur, maneviyattır. Madde bir görüntüdür sadece. Buradan nereye varacaktık. Ruha ayna olmak dedik, işte her bedenimiz ruha bir aynadır. Ana karnında çocuk döllenmesi zaman, tam döllenince, o DNA tamamlandıktan sonra oraya bir ruh yansıyor, çünkü o DNA formülü bir ruhun, nasıl şu üçgenlik kavramı şu üç çizgide görüldü o döllenme bitip o DNA tamamlandıktan sonra artık bir ruhun somut olarak oraya yansması da mümkün oluyor. Somutlaştı ruh. Ve o zaman işte Allah soruyor “Ben senin Rabbin değil miyim?” bak diyor “sana sağlam bir göz, sağlam bir kulak, sağlam bir beden, sağlam bir fikir verdim” “Evet” diyor “Sen Rabbimsin” kalu bela ana karnında oluyor. Her ne kadar mutasavvıflar birden Âdemin sırtında oluyormuş gibi, kâinatta değişik zamanlarda dağınık bir şekilde olmuş demişlerse de.. Bu gayb âleminde birden oluyormuş gibi olduğundan o ehl-i keşif birden görüyor. Yani mesela bizim altmış yılda yaptığımız bütün işler ahirette somutlaşınca böyle çok büyük bir beden çok büyük işler görüntüye gelebilir.

Şimdi ruh bir birlik kanunudur dedik. Şöyle, önce birliği anlatalım. Bir tane bir var, bu tek başına, yani soyut olarak birdir ama maddi olarak birliği yapması için yanına bir bir daha lazım. Birinci birden ikinci bire bilgi gitti, ikinci birden birinci bire bilgi geldi, işte bu bir bilgi alışverişi. Bir daha söylüyorum, ruh birlik kanunudur. Ruhun aslı ilimdir, bak burası, bu çok zor bir noktadır. Yani eşya arasında, varlıklar arasında birliği sağlayan, onları canlı kılan bir

kanundur ve bu kanunun özü bilgidir. Yani şöyle bilgi varsa sen sonsuz nesnelere bir araya getirebilirsin, kullanabilirsin. Bilgi varsa o canlılığı verebilirsin. Dolayısıyla bilgi demek ruh demek, ruh demek bilgi demek.. Peki bu bilgi nasıl çalışıyor? Sayısız nesnelere arasındaki birliği mesajlaşmayı sağlayıp onları canlı kılan, insanı, atomu, hücreyi canlı kılan ruhtur. Kolektif ruhlar var, bireysel ruhlar var. Mesela her hücre ruhtur. İşte ana karnında döllenmiş hücre “Evet Sen Rabbimsin” diyor o gece. Tefsirlerde o gece, o döllendiği gece diyor. Mesela biz burada beş altı kişi aramızda bir kalbi birlik olur, bir mesaj alışverişi olur aramızda bir zayıf da olsa kuvvetli de olsa bir kişilik oluşuyor. İşte kişilik aramızdaki o manadır. Benden size bir bilgi gidiyor, sizden bana bilgi geliyor, her birimizden öbürüne bilgi gidiyor, hepimizden öbürüne bilgi gidiyor, arada bir bilgi, bir kişilik bir mana oluşuyor o mana işte ruhumuz oluyor.

**B.S:** Maç mı?

**K:** Asker?

**B.S:** Asker, he asker. Tamam geçer şimdi. Yani ruhu anlamak için iki cümle ezberlememiz lazım Hakan kardeş. Ruhun aslı ilimdir. Ruh bir birlik kanunudur. Bu iki cümleyi birbirine bağlayabilirsek gerisi kolaylaşacak. Bu çok zor iki cümle.. Biraz yoruyor insanı ama burayı mecburen atlatmamız lazım.

Şimdi biz burada diyelim ki yirmi kişiyiz aramızda kolektif bir ruh, bir kişilik, bir şahs-ı manevi, tüzel kişilik olması için biz, yirmi kişinin birliği lazım. Birlik ne demek? Böyle birbirimize preslenip, paketlenmek mi? Hayır. Birlik demek ben hepiniz yerine geçiyorum, siz hepiniz benim yerime geçiyorsunuz. Her birimiz diğer yirminin yerine geçiyor, diğer yirmi öbürünün yerine.. İşte bak birlik budur. Yani Allah işte altmış, yüz trilyon hücreyi preslemiş beden yapmış değil. Allah yüz trilyon hücreyi bilmem kaç kentrilyon atomu bir araya getirmiş atomda atoma sürekli mesaj gidiyor parçacık tarzında, hücreden hücreye sürekli mesaj gidiyor geliyor, hem gidiyor hem geliyor. Bak bilgi gidip geliyor, yani maddenin bir araya gelmesi değil. Mesela bu nazarla baktığın zaman bütün kâinat bir canlı beden gibi oluyor, özellikle dünya, özellikle biyosfer, yani şu hayat. Bugün havanın suyla, suyun havayla, toprağın diğerleriyle her bitkinin öbür bitkilerle, her hayvanın öbür bütün atomlarla hepsinin sürekli birbirine, sağlıklı bir şekilde iletişimi var ve bilgisayar onun yanında sıfır kalır. Sürekli bilgi gidiyor geliyor, gereği ne yaparsa herkes görevini yapıyor. İşte bu ekoloji dediğimiz sayısız nesnenin, olayların, hayvanların, bitkilerin birliğinden dünya yeryüzünde bir şey görünüyor, bir cennet veya bir canlı gözüküyor. Hatta Bediüzzaman demiş dünyamız yumurta gibi küçülse herkes diyecek canlıdır. Yumurtayı dünya kadar büyütseydik “a bu dağlar ne işe yarar.” Ve Bediüzzaman orada ruh, maddi oluşumlar, o soyut ruhun aynasıdır. Mesela dağ diyor bir oluşumdur, dağın devam edebilmesi için oraya bir mananın yansması, dağlık diye bir kavram var, ekolojik bir şey var.

Devlet bir şahs-ı manevidir, onun da bir kişiliği var. Mesela her kitap bir şahıstır. İşte Kur'an rüyama girdi, benimle konuştu. Evet, Kur'an nasıl konuşur, Kur'an da canlıdır. Her ke-limesinden öbür kelimeye bir bilgi gidiyor geliyor, her cümlesinden öbür cümleye bilgi gidip

geliyor, adeta Kur'an sonsuz bilgi işleminden yapılmış bir cd gibi, kişiliği var. Ve rüyana gelir, seninle konuşur, dertleşir seninle.

**Y.A:** Devlet örneği çok güzel geliyor.

**B.S:** Evet devlet örneği. İşte mesela denilir haşirde Kur'an bize şefaath edecek. Yani Kur'anın o kişiliği, o manası, o birliğı. Hulasa kim canlı olmak istiyorsa, kim ebediyet kazanmak istiyorsa kim ölümü kendi dünyasından yok etmek istiyorsa bilgiye çok önem versin, birliğe çok önem versin.

Şimdi geçelim birliğe, biz birliğı nasıl sağlayacağız? İslam dediğimiz din aslında şu birliğı sağlamak içinmiş, yoksa git işkence çek, yok recm yap, yok bir adamın kolunu kes değil.. Bunlar hepsi araçtır, asıl dinin amacı şu birliğı sağlamaktır, mesele şudur.

İslam'ın birinci emri fikirdir, fikir de düşünce demek, neyi düşünüyorsun, ne varsa düşünüyorsun. Düşündüğün her şeyden senden ona bir mesaj gidiyor, ondan sana bir mesaj geliyor. Sonsuz bir bağlantı, kâinat kadar büyüdü. İslam'ın en birinci emri.. Sonra tevhid, birlik yani öbür galaksi ayrı da biz de ayrıymışız da Türkiye ayrıymış da, Yunanistan düşman, öyle değil. Kâinatın mayasında birlik var. Varlığın aslı birdi, bir bölünmez şeydir. Sen de, Yunanistan da, Rusya da, Amerika da, galaksi de, güneş de hepimiz bir birlik kanununun, birlik ruhunun birer datasıyız sadece. Şu birliğı kesinlikle görmem lazım, yaşamam lazım.. O da "lailahe illallah" demek. Yani kâinatta ikinci bir ilah yok, hepsi Allah'ın, bir Allah'ın görüntüsüdür. Hepsi bir Allah'ın kanunudur. Hepsi bir Allah'ın esmasıdır, bak birlik. Dolayısıyla ötekileşme kalmadı, kötü kalmadı, şeytan kalmadı. Şeytan da melek gibi gelir secde eder o zaman, o birliğı yakalarsan. Bak önce fikir, sonra tevhid.. Birlik dediğimiz aslında İslam'daki ismi tevhiddir. Hatta sofiler bunu fark ettiği için tevhidi bilen ruhunu kurtarır demiş. Daha seyr-u sülûke gerek yok. Öyle bir ruh ki o sayısız atomu, galaksiyi, yıldızı, olayı, nesneyi, insanı, mikrobu, akrebi, yılanı hepsi aşk dairesi içinde canlı bir beden gibi görüyorsun, onlarla beraber secdeye kapanıyorsun. Daha, bundan daha büyük ruh mu olur.

Ama fikir ve birliğı yakalamak için zikir de lazım. Zikir bağ kurmak; zikir bağ kurmak demektir. Hatta, yabancı kimse yok burada, erkeğin penisinin ismi de zekerdir yani kadınla erkek arasında bir bağ oluyor. Bağ.. Bağ dediğim evet. Sen bütün olaylara, bütün varlıklara, bütün galaksilere, bütün geçmişe, geleceğe zikirle bağlanıyorsun. Bağ atıyorsun. Hani nasıl denize bağ atıyorsun, yıkılmıyor, bağ atıyorsun yani, sen de işte birlik sağlıyorsun, tevhid oldukça ruhun büyüyor, zikir yaptıkça ruhun büyüyor. Bak sofiler bunu biliyor ki ruhu kurtarmak, mutasavvıf olmak, ölümü yenmek, ruhani olmak zikir ve fikir ve tevhide olur demişler. Yani bugünkü bilim adamlarının daha düşünemeyeceğı bir kavram bizimkiler 7000 sene önceden bunu kullanıyormuş zaten. Yani bilmek şöyle dursun kullanıyorlar adamlar. Yani dolayısıyla bir kayıp yok, bir korku yok.

Bir de ibadet var. İbadet de tabi kölelik diye çevrildi. Köle değil ya.. Allah diyor ki "sistemime bağlanın," İbadet bağlanmak demektir. Tam kelimesi bir şeyin ardına düşmek... Bak bağlanmak da öyle kuru, mekanik bir bağlantı değil. Bir şeyin ardına düşmektir ibadet.

**S:** İsteyerek.

**B.S:** Tabi tabi. Zaten kâinatta her şey isteyerek oluyor, insan ve cin diyor isteyerek gelsin. Bak insanları ve cinleri sırf ibadet için yarattım şu her şey zaten bana bağlı, insan ve cin ise serbest ama o da isteyerek gelsin diyor, abd olsun, bana ibadet etsinler.

**A:** Hocam namaz arası veriyor musunuz?

**B.S:** Yok namaz sonra kılabiliriz, caizdir o. Hiç endişe etme, yok, hiç endişe etme beraber kılarsınız. Hiç endişe etme. Bu da namazdır, namazımızı birleştirme şansımız var.

**A:** Ben birleştirmeye karşıyım da.. Ben bu arada farzı kılıp geleyim.

**B.S:** Bölünsen sen büyük bir kayıp yaparsın, gitme, daha bir saat var, ben dersi keseceğim..

**A:** Tamam hemen farzı kılıp geleyim.

**B.S:** Yo yo dersi keseceğim, gel sen dersi kesme, biz yarım saat sonra dersi kesiyoruz.

**Y.A:**Rahatsız oluyor hocam kılsın.

**A:** Hocam bir..

**B.S:** İşte sen esirsin birliği sağlayamıyorsun, esir insanı, ne yapalım.

**A:** Peki hocam.

**B.S:** Özgürlük de lazım. Çünkü insan ve cin özgürce sisteme katlanacak. Esaret oldu mu o zaman sen de bir taş parçası gibi kalıyorsun. Bilgi işlemin zayıf kalıyor.

**Y.A:** Önce iman geliyor sonra ibadet geliyor..

**B.S:** Ayrıca bak şimdi İslami değerlere bak. Zikir, tevhid, İslami bir değer de imandır. İman güven demektir. Sen bütün kâinatla sağlıklı bir bilgi alışverişinde bulunduğun zaman, hiçbir şeyden korkmuyorsun, güven duyuyorsun. Emniyet, umumi, kâinat çapında bir emniyet oluyor.

**Y.A:** Hocam bu devlet örneği o kadar güzel oldu ki, yani uyuyor, ben hep siz anlatırken onu düşünüyorum..

**B.S:** Evet kâinat bir devlet.. Onun için Allaha Sultan- Ezeli denilir..

**Y.A:** Devlet soyut bir kavram nerede olduğu belli değil ama diyor ki bana uyun yani bir duası var devletin bana uyun diyor hem sizi zengin yapayım hem güven içinde yaşayın, sen onun duasına evet diyorsun ona bağlanıyorsun bak bir yerde ibadet etmiş gibi oluyorsun ve bu..

**B.S:** Evet.

**Y.A:** Zenginliğin içine giriyoruz hep beraber.

**B.S:** Bir de şükür var İslami bir kavram.. Yani İslam o kadar mükemmel ki ben iman ettim soyut olarak, ben ibadet de ediyorum o da bir derece soyut, ben zikir de yapıyorum, o da, her ne kadar, ağızla söylüyorsan da o da bir derece soyut kalıyor, hayır diyor bu sistemi bir de somut olarak yaşamalısın. Zikrini aynı zamanda yemekte, içmekte, evlilikte, zenginlikte, hayatta, devlette, kanunda gerekirse bütün kâinatta tasarruf eden bir veli ol, nimetleri tat, şükür et.



Şükür memnuniyet duymak, kelimenin tam karşılığı, şeker kelimesi şükür kelimesinden gelir. Aslında ben araştırmıştım. Hani insan şeker, tatlı yiyince vücut memnun oluyor ya, şöyle iştah kapanıyor, memnun olmak, tat fiilen bedeninde de yaşasın, sadece kalbin, ruhun bu güzel sistemi yaşasın değil. Ama bu eline geçmediyse harama gitmek yok. Sabır lazım. Helal dairede şükür, çünkü helal dairede olmadı mı şükür olmaz. Şimdi bu temel bilgilerden ziyade, bunlar her birisi aslında bir konudur. Yani şükür bir konu, zikir bir konu, birlik bir konu, ilmin mahiyeti bir konu, o “Allah katındakiler tükenmez sizin katınızdakiler tükenir..” bunlar her birisi başlı başına bir konferans konusu, işte sayıların sırrı, matematik şeyler, işte üçgen dörtgen ve kainattaki neden üçgen dörtgen yok çünkü kainatta, üçgen dörtgen maddi ölçülerin sembolü, kainatta madde çok tali bir planda. Tenteneli perde diyor Bediüzzaman, asıl olan manadır, ruhtur, kaynıyor böyle. Gökler diyor meleklerin ağırlığından neredeyse gıcırdatmak üzeredir, hadis var. O kadar kainatta ruh melek, bilgi alış verişi bilinçli, bugünkü tabirle bilinç diyelim sonsuz bilinçli dosyalar ve faaliyetler var ki gökler yani neredeyse gıcırdatmak üzere diyor, kırılacak gibi oluyor, ağırlık demek yoksa..

**Y.A:** Gökler kavramı bu gayb âlemi mi?

**B.S:** Gayb âlemi demek çünkü melekler gaybidir. Melekler dünyada da vardır, sadece gökte değil. Ama dünyadakiler de gaybidir görünmüyor. Gaybe size şöyle bir misal vereyim. Bak bir sayısı soyuttur, kimse biri görebiliyor mu şimdi, yok. Bak size gösterdim, bunu çektim, yine yok olmuyor bir, bu sadece kayboldu. O kavram yine her yerde, gaybde var..

**Y.A:** Bak burada da var işte.

**B.S:** Misal yani. Yani işte Allah katındakiler tükenmezler. Ruhla ilgili, ehl-i tasavvufun güzel bir şeyi vardır. Beden ruhu hapsediyor diyor, ölümlerle ruh hapsinden çıkıp sonsuz hürriyet alanına girer. Aslında bak bir kanunu sonsuz serbestliği varken bir kalem kelimesiyle ben bunu şeye indirdim, şuraya hapsettim. Bu kalem yok olunca o kanun yine.. Şimdi her birimiz özel bir dosyayız, bir gibi ama matematiksel bir dosya değil, pi sayısı gibi küsurlu özel bir dosya, Yılmaz diye bir sayı var. Yılmaz diye bir varlık yok, nasıl bir müstakil bir sayıdır, Yılmaz diye mutlak bir ruh var.

**Y.A:** Başka yerde bu sayıdan yok.

**B.S:** Yok. Bak ikinci bir Yılmaz yok. O bu bedene hapsolmuş belli hikmetler için. Bu beden onu bir metre çapında hapsediyor. O ruh istiyor ki sonsuz âlemleri gezsin.. Demek gezinti, seyahat, turizm, yemek, içmek sürekli o genişleme arzudur, beden sürekli onu tutuyor, ölümlerle işte hapisten kurtuldu diyen ehl-i tasavvuf onu kastediyor. Buradaki görevi bitiyor hapisten kurtuluyor, sonsuz serbestlik alanına giriyor.

**Soru:** Ruhun nesnel, akılla bir şeyi var mı hocam, ispatı mümkün mü yani hiç böyle görecesiz olan bir ispatı mümkün mü?

**B.S:** Ruhun o mesela ispiritizmacıların yani değişik ruhani fonksiyonlar göstermesi, Filibeli Ahmed Hilmi bu diyor ruhun ispatına delil değil, Allah insanı o kadar mükemmel bir fabrika gibi yaratmış ki işte enerjisiyle masayı oynatır, öbürüne bakar onu bayıltır, bunlar biyolojik fonksiyonlardır, ruh soyuttur, ben sabahtan beri onu söylüyorum, ruhu bilmek, ruhu sonsuz bir

şekilde bilemeyiz sadece varlığını anlatıyorum ben, ruhun aslı bilgidir, ruhun aslı birliktir.. Bütün kâinatta yüz trilyon yıldızın birlikte bilmem sayısız atomların, o kuantum parçacıklarının mesajları çalıştığını görersen, bir buçuk milyon türün geçmiş ve geleceğiyle beraber paslaşarak hareket ettiğini görersen, vücudumuzda yüz trilyon hücrenin her saniye paslaşarak bir bilinç ve irade ile çalıştığını görersen ha burada bir güç var ki.. Ruh soyuttur, hatta diyor soyut kavramları bilmeyen bir bedevi, hani Tabiat Risalesi'nde var ya, Ayasofya Camisinin içine girse orada baksa ki orada beş bin insan bir Allahu Ekberle secdeye gidiyor, Allahu Ekber, bu bilmez ya, soyut Allahu Ekberin fonksiyonunu da bilmiyor, soyut emri de bilmiyor, herhalde bu beş bin insan halatla birbirine gizli bir halatla bağlılar ki..

**S:** ????

**B.S:** Şimdi kâinatta ruh etkin yani Allah bir tane ay göndermiş, dünyada hayat olsun diye, git dünyaya çarp ama belli bir noktada dur. Bu gerçek mahiyet şey değil yani Allah'ın emridir. Ama burada fiziki bir kural da vardır, kanundur yani işte dünya ayı çekiyor, ay da kaçmak istiyor, iki kuvvet orada dengeleniyor ve ay ne ileri ne geri kalıyor, bize hizmet ediyor. Allah'ın emirleri adaletlidir genelde, dengeyle. Ruhu nesnel olarak görmek mümkün değil fakat vücudumuzun biyolojik fonksiyonlarını tam bildiğimiz zaman, ben bir ruh gördüm diyebiliriz. Yani burada bilinç olarak ruh bir bilinçtir, bir birliktir bir yasadır, sen bu biyolojik sistemde olan bitenleri biraz daha derinlerini öğrendiğin zaman, bir ruh var burada bir kanun var dersin.. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yetmiş dört milyon insan bir kanunla yatıp kalkıyorsa ha burada bir anayasa vardır ama anayasayı göremiyorsun, hükümeti göremiyorsun, onlar soyut kavramlar. Nerede hükümet? Dağda mıdır, köyde midir, şehirde midir, nerede? Hükümet somut değil. Onun gibi, soyut görünmez ama hissedilir.

**K:** Beden-i misalle alakası var mı?

**B.S:** O metafizik, beden-i misal bazen yansıyor.

**K:** Hani dediniz ya biyolojik bedende görünmez, biraz önce dediniz ya biyolojik beden de görünmez diye.

**B.S:** Yok somut olarak görünür yani. Şimdi soyut bir şeyi izah ederken soyutu.. Bak ben sana bir daha misal vereyim, bir diye bir sayı var bir kavram var bu her yerde var, ölümsüzdür, hatta bir matematikçiye bir fizikçiye desen ki bir diye bir kavram yok, adam sen deli misin der. Fakat ben bu bir kavramını kaleme indirdim ya..

**K:** Somutlaştırdınız..

**B.S:** Somutlaştı. Gördüm ama bir yandan da tahribat yaptım. İşte anamız babamız evlendi bizi doğurdu suç işlediler diye bir söz var ya, ben ruhum diyor sonsuz iken ben dünyaya gelmekle suç işledim, diyor. Şimdi ben o sonsuz birliği bir kaleme indirmekle bir kusur yaptım ama somutlaştırdığım için de bir sevap işledim bak bunun gibi. Yani ruh görünmez yansır sadece. İşte diyelim ki bir velinin ruhu tak diye buradaki havada yansıyabilir. Ruhun kendisi somut değil, onun manası geldi buradaki havayı beden yaptı kendine, nasıl bir kavramı burada kalemi beden yaptı kendine. Ruhun kendisi somut değil, bir insan ruhu somut olarak algılsa ruh giriyor çıkıyor gibi böyle mekanik bir şey düşünürse bu materyalistlere yarar. Yani sen o za-

man diyorsun ki ruh da bir maddedir, hayır öyle değil. Ruh ölümsüz. Hani Allah katındakiler tükenmez dedik ya soyut şeyler tükenmez, bir kavramı tükenmez, ölümsüzdür. Ama bir kalem tükenir.. Soyutun somutlaşması aslında bir tenezzüldür. Sonsuz serbestliğe sahip olan ruh formülü geldi Bahaeddin'in, Yılmaz'ın bedeninde hapsoldü. Küçüldü bir açıdan, bir açıdan zenginleşti, çünkü burada sevapla, ibadetle, zikirle, şükürle o soyut temel basic bilgilerin üzerine sonsuz bilgiler yazdı. İşte yaşamak odur. Allah sonsuz ruhları var etmiş, yani yaratmış, onları somutlaştırmakla burada imanla, tevhidle, zikirle, şükürle bunların yazılımını zenginleştiriyor, musibetlerle, sabırla..

**K:** O zaman ruh seviyesine onlarla çıkılıyor?

**B.S:** E tabi şu kavramlarla veya bedeni fonksiyonları azaltmakla.

**K:** Evet.

**B.S:** Yani. Şimdi mesela ben bu kalemi ne kadar azaltsam bir kavramı o kadar özgür oluyor. Hapsettik ya bir kavramını buraya..

**K:** Hayvandı insan oldu ondan sonra kalp dairesine çıktı.

**B.S:** Gibi.. Evet..

**Y.A:** Hatta bir örneği var küçük bir çocuğa dört tane kalem versen birisi kırılrsa, dördü kırıldı diye üzülebilir yani bilemez ya soyut kavramını, dört gitti diye.

**B.S:** Bir de şey var, hani ruh geldi, bu somutlaşma bir risktir, burada eğer imanla, ibadetle, takvayla, musibetlere sabırla kendi yazılımını zenginleştirmezse o adeta yok gibi sayılır veya ceza, kirlenirse veya kötü bir somutlaşma örneğinde hapsolup kalabilir. Yani nasıl izah edeyim Bahaeddin Sağlam'ın işte dünya değerinde elinde bir kitap var, biz kalktık bu kitabı sattık, bu satışta ben bir kar, bir güzellik elde etmem gerekirken o para işte içkiye gitti, içki de döküldü, bak. O Bahaeddin Sağlam'ın o ruh dediğimiz o kitabı sonsuz bir manadan çok sefil, kirli bir seviyede hapsolup kaldı. İşte cehennem odur. Senin o sonsuz dosyan kirli çirkin bir işe yapışır, o iş olarak ömür boyu hapis veya idam. Bak bu yaratılmanın riski de var. Yani somutlaşmanın riski de var.

**Y.A:** Diyor ya hani ben dağlara taşlara ruhu emanet ettim fakat insan onu taşıdı..

**B.S:** Bak mesela Bediüzzaman diyor, evlilik bir kanundur, geçimini temin edemeyen kızları- ma söylerim ki bu kanunun altına girmesinler. Nedir kanun? Yarım hücre anadan yarım hücre babadan gittiği zaman ruha mazhar olma kanunu ortaya çıkıyor, bebek oluyor. Geçim diyor temin etmeyenler bu kanunun altına girmemeli. Aslında yaratılma bir boyunduruktur yani biz geldik sonsuz soyut.. Burada ya zenginleşeceğiz ibadetle, zikirle, tevhidle, musibetlerle, şükürle, sabırla veyahut o boyunduruğun altında kalabiliriz de. Kainat sonsuz soyuttur ama somutlaşmayla.. İşte meleklerin itiraz ettiği şudur, yani risk var diyor melekler, yani bu adam kan dökcek, Allah, onun getirisi götürüsünden fazla diyor.. Her insan hayatında fire verir ümitsiz olmayın. Her insan günah işleyebilir burada dikkat edeceğimiz şey, sevabı günahından fazla olacak. Yoksa saf masum kimse yok. Hatta kollektif kişiliklerin de şeyi var, günahı var. Mesela biz burada yirmi kişiyiz aramızda bir kollektif kişilik oldu, biz neyle görevliyiz,

ilim öğrenmekle, ilim yaymakla görevliyiz. Peki, biz ilim yapmasak, görevimizi yapmazsak, buradaki kişiliklerimiz ya birbirimize düşman oluruz, ya birbirimizi kandırırız; ilişkilerimiz bozulur, şeye dönüşebilir yani. Yaratılmışlık meyvedar olmaya da elverişli kötülüğe gitmeye de elverişli, yaratılma risktir, ticaret, iman gibi şeyler risktir.

Yani şöyle, mesela sahabe cemaati büyük bir şahs-ı manevidir ve Kur’anda hani Peygambere diyor ya “senin geçmiş ve gelecek günahını affedeceğim,” aslında Peygamberin geçmiş günahı yok gelecek günahı da yok, peygamber masum. O Sahabe cemaatini kastediyor. Sahabe cemaati çok büyük suçlar işledi mesela. Birbirine karşı çok kötü muameleleri oldu, gıybetinden tut yani onlar da beşerdir fakat o cihadla o İslam’ı yaymakla öyle büyük sevaplar kazandılar ki o kollektif sahabe cemaatinin geçmiş gelecek günahı temizlendi. Bak espri bu. Biz de insanız, yani aramızdaki ilişkiler iyi gider, kötü gider, dökülür, kırılır ama bir gün böyle çok dünya çapında büyük bir hizmete imza atarsak veya çok büyük bir dinsizi imana getirirsek, misal veriyorum, Allah eksiklerimizi kapatır. Yılmaz hayatı boyunca namazı düşse kalka kılmış fakat bir gün öyle bir sıkışır, öyle bir yalvarış yapar, öyle bir secdeye durur ki belki bütün ömrü namaz içinde kabul edilir... Bilmiyoruz kemmiyet keyfiyet kanunu var çünkü. Bazen tek bir iş insanı kurtarır, tek bir iş de insanı batırabilir.

**K:** Tamam da birikim gerekmiyor mu?

**B.S:** Şimdi o keyfiyet kemmiyet ve kişisel bazda yargı biz bilemiyoruz ama sistem böyle işliyor. Yani ömür boyu ticaret yaparsın hep zarar edersin, bir gün bir tane milli piyango sana çıkar bir yerden, ticaretinden yani git milli piyango oyna demiyorum, o bütün eksiklerini kapatır, onun gibi.

**Y.A:** Şimdi benim aklıma şey geldi hemen söyleyeyim, birikim gerekmiyor mu dedin, yani şimdi sınava gireceksin işte sen bin defa okumuşsun öteki beş defa okumuş ve o beş defada ezberlemiş ama sen bin defa okuduğun halde onu öğrenememişsin, öğrenen kişi geçer diğeri kalır, yani sen ne kadar sevap yaparsan yap o birikimler seni bir yere götürmüyor sen o dereceye çıktın mı ruhen..

**B.S:** Hulusa burada, bizim burada başta da anlattığımız varlığı tanımak, kendimizi tanımak, hayatı tanımak, geçmiş geleceği tanımak bunu da ben biraz böyle bugünkü literatürle izah etmeye çalıştım. Birlik, birlik kavramını bilmek, soyut kavramı bilmek, ilmin soyut olduğunu, ruhun soyut olduğunu bilmek..Organizasyon dediğimiz şey aslında bir birliktir yani bir sürü datanın bir araya gelmesidir. Türkçede hani biz ben diyoruz ya, ben nedir işte altmış trilyon hücrenin soyut bilgi etrafında birliğidir. Buradakine de biz ben diyoruz, bu nedir, niye buna da ben dedim, buraya da ben dedim? Çünkü burada da yaklaşık yüz bin tane siyah hücre bir araya gelmiş, ben işaret oluyor, organizasyon kişilik kazandı. Bir ben oldu, her kişilik bir işettir hatta hayatın ismi, bak Türkçe de çok enteresan bir dil, bengisu diyorlar, bengi, hayat dediğimiz Arapça kelime Türkçedeki ismi bengidir, yani organize olmuş ve aşırı derecede organize olmuş, mübalağa kipidir silgi gibi, bilgi gibi bengi yani iyi bir organizasyon, yani hayat odur, çok mükemmel bir organizasyon, yani çok soyut bir ruhun aynası olmak.. O zaman işte canlı oluyorsun. Ne kadar bengisysen o kadar canlısın. Demek ben işaret demektir.

Arapçada ene var, ene çok ilginç, o Arap alfabesinde, dilinde çok böyle mucizevî bir özellik var. Bu ene kelimesi inna olarak yazarlar yani bizler demek, hiç kimse inna olarak okumaz onu ene okur. Ama o inna olarak okunur yani aslında kişilik işte altmış trilyon hücrenin biz demesidir. Bak bu inna bizler demek..

**Y.A:** Kur’anda da çok yerde biz diye tekrar var.

**B.S:** Evet Allah. Allah çünkü sistem namına konuşuyor. Allah’ın sistemi ondan ayrı değil. Allah’ı böyle kâinattan ayrı görüp kâinatı da bilinçsiz ruhsuz görmek, işte o da ayrı bir iman sakatlığıdır. Çünkü o iman tarzı insana güven vermiyor. Allah’ı uzaklarda, ya bize bakmazsa, ya kâinat ondan ayrı bana saldırırsa sürekli, demek tevhid yani birlik inancı her zaman bize lazımdır.

**T:** Zikir hatırlatma değil mi?

**B.S:** Yok. Hatırlatma, ben onu unuttum yani bağı beynimden kesildi demek, ben seni zikrettim, yani andım dediğin zaman benden sana bir bağ geldi, bağ, zikir bağ demektir.

**T:** Yani Kur’anda da mesela hatırlatmak gibi ???

**B.S:** Yook. Yani Allah’ı anın dediği zaman Allah’a bağlanın demek ama bu neyle olur? İbadet bir zikirdir, lailahe illallah çekmek bir zikirdir, hatta savaş da bir zikirdir, Kur’anı okumak da bir zikirdir, bak mesela Kur’anı okurken Allah’ı anın çıkmayabilir de ama o da bir zikirdir, çünkü sen Kur’ana yapıştığın zaman Kur’an da Allah’a bağlı dolayısıyla sen Allah’a bağlanmış oluyorsun.

**T:** Diyor ya bu bir hatırlatmadır...

**P:** Hatırlayarak da insan bağlanıyor mu?

**B.S:** Yook, hatırlatma tali bir manadır aslında gerçek manası bağdır. Gerçek manası bağdır, hatırlatma da bir bağ olduğu için.. Mesela ben sevgilimi hiç unutmam yani benimle onun arasında sürekli bir bağ var hani derler ya kalpten kalbe bir yol var. Yol işte bağ. Evet, soru varsa alabiliriz. Çünkü bir saat ders yapacağız, beş on dakikamız var.

**Soru:** Hocam ayan-ı sabite ile ilgili birkaç şey daha söyler misiniz?

**B.S:** Şimdi ayan-ı sabite şudur. Mesela bizim ruhumuz gibi her nesnenin bir ayan-ı sabitesi var. Kalemlik diye bir kavram var, bak kalemlik. Efendim bu da bir.. Bu bir kalemlik değil, bu gözlük diye bir kavram var, işte o soyut gözlük kavramı kâinatta bir yazılım bir bilgi olarak var. İşte o ayan-ı sabite ustanın zihnine geldi, usta da bunu camdan, metalden yaptı, somutlaştı. Yani somut varlıkların önceden ilmî bir varlıkları vardır. Ayan-ı sabite ilmî varlık, ayn dediğimiz yani onun kalıbını oluşturacak bir kalıp ama bu sabittir yani ölümsüzdür, bu ölümlüdür bak bu kırılabilir ama ayan-ı sabite, gözlüklük kavramı kırılmıyor, dökülmüyor ölmüyor. İşte onu İbn Arabî keşfetmiş. Allah takdir yapıyor önce. Önce eşyayı ayan-ı sabite olarak var ediyor, sonra onları somutlaştırıyor. Bizim benliğimiz, kişiliğimiz de.. Fakat tabi Allah için önce sonra yok, neyin ne zaman ayan-ı sabitesi ortaya çıkıyor onu da bilmiyoruz. Allah için zaman yok, ruh için zaman yok. Şimdi hani, ruhlar önceden yaratılmış diye bir hadis var bir rivayet var. Aslında ruhlar önceden değil, ruhlar Allah’ın emridir her an oluyor.

**Y.A:** Zamanüstü yani..

**B.S:** Evet. Bir dölleme olduğu zaman Allah o hücreye diyor ki sen şu numaralı bir kişinin pat diye emir veriyor, büyü diyor canlan diyor. Önceden Yılmazın ruhu vardı değil, Allah zamanüstüdür, zamanüstü için önce sonra yok. Bazı kavramlar çok karışır, yani burada dikkat etmemiz lazım, önce sonra, soyut somut, beden ruh, bunlar aynı zamanda iç içedir. Hatta bazı büyük veliler Ahmedî Cezerî gibi, bedenimiz eşittir somut bir ruh, şeyi misal veriyor buz katıdır, su sıvıdır, ikisi de sudur diyor hatta o zaman belki buhar ilave edebiliriz.. Buhar, buz bir de sıvı su üçü de aynı şeydir yani. Yani Yılmaz bebekken de Yılmazdı, kişiliği yani onun seri numarası belli, Allah ol dedi canlan dedi yarın gaz olsa ölse de o yine bir yerlere kaydolur, burada dikkat etmemiz gereken yaratılış sistemi soyut manaların somutlaşması demektir. Yaratma demek yoktan var etme demek değil bunu zaten ben her seferinde söylüyorum. Ve bu yaratılmanın amacı iman, tevhid, zikir, şükür, fikir gibi ölümsüz değerlerle yazılımı zenginleştirmek. Sen bunları yaptıktan sonra kâinatın halifesi sensin. Adeta Allah gibi kâinat sana veriliyor. Ama yoksa iğrenç bir döküntü, iğrenç bir çöp leş gibi senin o ruhun o leşte hapsolüp gider, Allah korusun. İman, birinci değer iman. O kadar kâinatı birliği manayı tanıyacaksın ki zerre kadar kalbinde korku kalmayacak, sadece bu görevimi yapıp yapmama korkusu olacak.

O kadar varlığı tanıyacaksın ki yani mesela bizim köylülerin yanında böyle bedevi bir köylü varmış, Bitlis'e ticarete gidiyorlar yolda bir saat bulmuşlar, tabi hayatlarında saat görmemiş, bu canlı mıdır değil midir diye tartışmışlar, ya canlıysa, büyürse bizi yerse diye korkmuşlar bir de, tutmuşlar taşın üzerine bir taş indirip öldürmüşler, biz öldürdük onu da.. Bak bilgi, ilim yani fikir işte ne kadar varlığı tanırsan o kadar korkudan özgürleşiyorsun. Hani bir hanzo filmi var, şeyden hani Kemal Sunal oynuyor ya, dağda büyümüş bir çocuk bir türlü medeniyete alışmıyor. Bazen otobüste soruyorlar yani bu bilgileri nerden aldın falan ben de hanzo gibi dağdan indim diyorum.

Bak ama İslam'ın değerlerine bak, bugün bilim, felsefe Avrupa'da bu kadar gelişti henüz dinin o iman, güven, ibadet, zikir, şükür, fikir değerlerinin daha onda birini bile bulabilmiş değiller. Korkularını yenemediler, küçük kaldılar yani bütünlük lazım, bütünlük. İnsan camidir, en büyük bütün esmayı bileceksin ki gerçek insan olası, insan deyince de bu Yunus kelimesi var Kur'an'da Yunus peygamberle ilgili.. Aslında bütün kıssa insanın kişiliğini anlatır, Yunus biziz. Balık nefsimiz bizi yutuyor, hapsediyor. Nefis kurtulunca tevhidle, lailahe illallah dedi. Tevhid, sonra sübhaneke dedi yani kusurlu bir şey yok sistemde. Peki, kusurlu yok ama bu çirkin işler, bu yanlış, kirli işler niye oluyor diye eğer sorulursa, inni küntü minezzalimin, ben zulmettim dedi. Yani kusur benden demiş bak ne kadar Kur'an-ı Kerim mucize. İlk kurtuluş iman, Yunus insan demek Yunancada, İbranicede, hatta Yunan kelimesi de oradan gelir. Yunanın zıddı barbardır, yani insan var bir de barbar var, vahşi. Hanzo gibi. Yunan o Aristo'nun tabiri insan medeni insan Yunandır, zıddı barbardır.

Yunus insan demektir, bizim o balıklara Yunus dememizin, ismini takmamızın sebebi de oradan gelir yani bunlar böyle zeki yaratıklar. Seviniyor, oynuyor adeta çocuk gibi insan gibi. Yani hiçbir balığa biz bu ismi vermedik bak dikkat edin. O Yunus balığına, o isim bile oradan gelir, insan. Yunus kelimesi insandır, bizim bu yaratılış denizinde kurtulmamızın çaresi birin-

cisi tevhid, öyle bir birlik kâinatın birliğini, bilincini göreceksin ki, her şey canlıdır diyeceksin, ikincisi kâinat sistemi içinde sübhaneke diyeceksin yani hiçbir kirli kusurlu bir şey yok, üçüncüsü peki bu ıvır zıvırlar nedir? Benim kusurum, benim yanlışım, benim eksğim. Zulüm kusur, eksiklik demek... Dengesizlik, aslında eksiklik de değil, dengesizliktir olan, çünkü varlık zaten eksikliği kaldırmaz, dengesizlik oluyor bazen. Dengesizlik de yani mesela ben hastalandım, ne demek hastalandım? Yok olmadım. Bahaeddin'deki serotonin dengesi bozulmuş işte o kadar. Öbürü midem ağrıyor, hazım malzemeleri dengesi bozulmuş, asit fazla ifraz oluyor miden ağrıyor.

**Y.A:** Etkileşiyor...

**B.S:** Evet mesela, dengeye geliyor. Ve kâinatta asıl olan dengedir, dengesizlik görecelidir. Yine küçük nesnelere küsuratı yani dengesizliğidir. Kesinlikle eğer biz dinimizi, dinimizin değerlerini, varlık hakkındaki bilgileri bilirsek bugün felsefe, o materyalist bilim, Avrupa'nın o hedonist çılgınlığı yanımızda duramaz. O Ortadoğu misyonu yine dirilebilir. Ve dünya bizi bekliyor. Burada yapabileceğimiz tek kelime, üç kuruşumuz varsa üçünü de, kimseye vermek için değil yanlış anlamayın birilerine verin demiyorum, ilim yolunda harcayın, kendiniz harcayın, kendiniz için harcayın, çocuğunuz için harcayın. İlim, en büyük yatırım ilimdir. Çünkü ilim ölümsüzdür gerçek varlıktır. Ambalajın değişmesi bir şey değiştirmez.

Evet, bir saatimiz doldu.

**K:** Teşekkür ederiz hocam.

**B.S:** Sizi de yormayalım, zaten beklettik. Ama bu kavramları unutmayın: Birlik, soyutluk, din ibadet emir zikir mesajları, her şey tıkr tıkr, aynı bir kanunun maddeleri veya bir motorun parçaları gibi birbirine uyuyor... Ve bu bilgilerin alternatifi yok çünkü bunlar Bahaeddin Sağlam'ın buluşları ve tefekkürü değil yani, yedi bin yıldır dinin anlattığı evrensel gerçeklerdir.. Bütün büyük insanlar hep bunları anlatmış bunlarla mutlu olmuş, bunlarla kurtulmuştur. Dikkat edelim ruhumuz bir leşe hapsolüp toprakta hapsolmasın, eskiden ruhlar toprak altında hapsolür.. Mitolojisinde buranın ismi Hadestir. Hades yani pislik atma o pis ruhlar oraya gidiyor bak, Yunancadan; Yunan literatürü Akkadcadan çok kelime aldı. Akkadca da Arapçanın şeyidir kökeni, aynı zamanda İbranicenin kökenidir. Yani ben orada Yunancadan Akkadca kelime buldum böyle mitolojik kavramlar var. Hadese gidiyor, mitolojide var, Hades, ansiklopediyi açın, interneti açın Hades nedir? Hades yer altındaki kirli ruhların mahpesi. Ya sonsuz bir mana olan ibadet, tevhid, soyut kavramlar sonsuz bir itlak âlemi, zirve-i hiçi veyahut çürüyüp toprak altına girip orada hapsolmak.

**Y.A:** Öyle mi?

**B.S:** Evet.

**Y.A:** Yani tabirlerimiz hep toprak hep şey?

**B.S:** Evet hades işte orası..

**Y.A:** Falan..

**B.S:** Evet ukur, yani ukur iŐte, o da birbirine uyuyor, mitoloji demek temsili anlatım demek, mitolojik bilgi demek hurafe deęil, aynen alırsan hurafe olur yorumunu bilsen hurafe olmuyor o da. Aęabey ok teŐekkür ederim, hayırlı akŐamlar diliyorum. Kapatıyoruz burada, teŐekkür ederim. ok zor bir konu ilim ve soyut kavramlar; soyut..