

Üçlü Sistem: Kudret, İlim, İrade

B.S: Bismillahirrahmanirrahim

Saat beşte de Yılmaz sordu dersin konusu ne? Valla dedim ben sabahtan beri düşünüyorum bir şey bulamadım. Yılmaz da ya dedi biz Risale-i Nur okuyoruz sürekli ilim, kudret, irade; kudret, ilim, irade.. Dedim valla ben o meseleyi biliyorum. Üstad 1000 küsur sahife o kudret, ilim, iradeye ayırmış, sebebi de eğer kudret, ilim, iradeyi bilmiyorsanız, onun mahiyetini, yapısını, işleyişini.. Allah'ı tanıyamazsınız. Allah'ı tanımadığınız zaman bütün hayatımız, bütün bilgimiz her şeyimiz boşa gidiyor, hiçbir temele dayanmıyor o zaman. Üstad bilerek Allah üzerinde çok duruyor. O telefon konuşmasından sonra böyle bir..

S: Çaktı.

B.S: Çaktı, ya dedim, bu üçlü sistem her sahada öyledir sırf Allah konusunda değil. İşte yolda da notlarımı tuttum, baktım on tane meseleyi biz o üçlü sistemle çok rahat çözebiliriz. Ve uçabiliriz. Hani bazı sinekler var ya doğar doğmaz uçuyor, daha doğar doğmaz. İnsan o üçlü sistemle, kudret, ilim, irade sistemiyle eğer tam yakalarsa o sistemi, o yapı mahiyetini Allah'ı da bilir, varlığı da bilir, hayatı da bilir, sağlığı da öğrenir, aileyi öğrenir, ilim ve düşünceyi öğrenir, ebediyeti öğrenir, tam on madde çıktı. Ekonomiyi öğrenir, psikolojiyi öğrenir, devlet ve dini öğrenir, gerçekten şaka gibi. Yani mesela bu on madde hakkında belki on milyon kitap yazılmış. Kimisi de daha çözememiş, Allah'ı bilmiyor yani mesela ben şu varlıkla ilgili notlarımı gönderdim ehli hizmetin değişik yazarçizerlerine, dediler sen Allah'ı tanıtmışsın, Allah demek bilinmeyen demek, dedim valla bize göre bilinir dedim. Tek cevapları bu yani, Allah demek bilinmeyen demektir. Dedim hayır Kur'an öyle demiyor, Risale-i Nur da öyle demiyor, Allah demek bilinen demek, inanılan demek zaten inanması için biraz bilinmesi lazım, öbür şekilde bir putperestlik olur. Belki size de ters gelir, bu üçlü sistem nasıl şu on maddeyi çözer ki dünyada on milyon kitap yazıldığı halde hala birileri ebediyet var mı yok mu tartışıyor. Psikoloji nedir bilmiyor mesela. Şimdi kısaca bakacağız yani mucize, benim buluşum değil de mucize şu üçlü sistemin. Üçlü sacayağımız her zaman işe yarıyor.

Baştan başlayalım kudret, ilim, irade.. Bu yıllarca bütün Kur'an ayetlerinde, tefsirlerde, Risale-i Nur'da, tasavvuf literatüründe bu kavramlar var fakat biz bu kavramları şey olarak anlamışız, bilinmez çok ötelere sırf bir şey işte milyarda birkaç peygamber bilmişse veya bilmemiş de olabilir diye kendimizi böyle avutuyoruz. Halbuki kudret demek kuvvet, enerji demek.. Kapı çalıyor galiba.

S: Açar Şükran.

B.S: Evet. Yani enerji ki varlığın ambalajıdır, özüdür yani bir açıdan, somut varlığın. Kudret de onu böyle bilinçli bir şekilde kullanabilmektir. Kudretle kuvvetin ilişkisi o. Yani kuvvet, kuvvet Osmanlıcada enerji demek, enerji kelimesi Batıdan gelmiş. Bugünkü modern tabirde güç diyorlar işte, o da çok hoş değil..

Y.A: Hatta reklam vardı kontrolsüz güç güç değildir.

B.S: Evet.

Y.A:

B.S: Kudret de o enerjiyi kullanabilme, kontrol edebilme gücüdür yani ekstra bir güçtür kudret. İlim demek Allah bilir.. Acaba projektör gibi mi bilir, her şeyi yutuyor mu bilir, her şeyi nasıl birbirine engel olmadan görür. Sonra biz bilgisayar sayesinde öğrendik ki Allah'ın bilgisi dijital sistem gibidir, yazılım, az çok birdir, hiçbir şey bir şeye engel olmaz; sayısız dosya bir yere kaydedebilirsiniz. Şu yazılım kültürü Allah'ın ilmini bize..

S: Başka türlü ispat etti.

B.S: Gösterdi, hayır ispat etti değil. İspat yetmiyor. Ama bu Kur'anda var çünkü Kur'an Allah'ın o ilmine kimi yerde kader dedi, kimi yerde takdir dedi, kimi yerde yaratma dedi; form, yaratma, şekil verme. Bir şeye şekil vermek için de bir yazılım lazım eğer bugün biz buna bardak diyorsak buradaki varlık bir yazılımla bardak olmuş. Bir fiziki yazılım var yine bir kimyevi yazılım var burada.

Y.A: Konuyla ilgili mi bilmiyorum Metin aradı beni, uzun zamandır aramıyor, ezile büzüle ya dedi bir şey soracağım sana ama falan dedi ben de tam cevabını bilmiyorum şimdi size soracağım bir zerrenin içinde dedi bütün kâinat var mı dedi bana..

B.S: Mahiyet olarak..

Y.A: **Var mı dedi**, bilmiyorum konuyla ilgili olursa belki, belki..

B.S: İrade de yani istemek. O güç ve ilim bir araya geldiği zaman yerinde durmaz. Varlık yerinde duran, donuk ezeli, ebedi olarak donuk kalamaz. Varlık demek şu ilim ve kudret bir araya geldiği zaman illa gelişme ister, değişim ister, süreç ister yani sonsuza doğru o şekilde. Donuk ve ezeli ebedi yani ellenmez, değişmez, gelişmez diye bir yaratık yok. Tecelli şeklinde her şey gelişir. Allah da bu ilim ve kudretini iradesiyle geliştirmiş, şu kâinat ortaya çıkmış. Geçen bir biyologla da konuşuyoruz ya dedi çok ilginç bütün süreçler hafta tarzındadır, 12'li saat tarzında değil. Şu ana rahmindeki bir ceninin dönüşümünden tut ta yaratılışın yedi dönemine kadar.

S: Haftalık hesaplanıyor yani..

B.S: Haftalık hesap.. O da ayrı bir sırdır, sonra geçeriz oraya. Şimdi bak bu kudret, ilim, iradeyi öğrendik mi ki sade yani her zaman herkes öğrenebilir yani üç beş kelimeyle, bir insan Allah'ı görmüş kadar olur. Peygamberlere ancak nasip olan o Miraçtaki Allah'ı görme burada avam bir mümine bile tamam ben Allah'ı gördüm, Allah biliniyor, öyle çok da sır, ötelerde bir şey değil. Bunun, bu mesela şu ilim, kudret, irade bugünkü modern manayla bildiğin zaman.. O eski tabirle o olunca Allah'ın kudreti mahlûk mudur değil midir, tartışmışlar. Allah'ın ilmi küçük şeyleri bilir mi, sırf büyük şeyleri mi bilir.. Ciltlerce dolu böyle tarihimizde tartışmalar var.. Yani hiç oralarda boğulmadan. Şimdi bunun başka bir versiyonu olan yani Allah sonsuz olduğu için tam manasıyla görünmez. Varlık nedir yani onun bir alt kademesi. Varlık madde, mana, ruh. Madde eşittir enerji zaten bugün bilim onu, enerji yoğunlaşır madde olur; madde eritilir, jeneratörlerde madde eritilir elektrik oluyor..

Y.A: Evet.

B.S: Mana nedir? Yani bu kitapta mana var diyoruz veya mana yok, yani ilim var mı yok mu. Yazılım işte bilgi, yazılım, program. İkisinin toplamı da ruhtur, ruh sadece soyut değil. Bitkilerdeki ruh sadece soyut fakat bu sinirsel sistemlerde ruh beden eşittir yani, madde mana.. Bak üç kelimeyle yani madde eşittir enerji, mana eşittir yazılım. Bugün yazılım yoktur diyen, diyebilmek için insan ahmak oğlu ahmak olması lazım. Her şeyin varlığı yazılımdır zaten, özgün varlığı, enerji onun ambalajı. İkisi bir araya gelince belli bir süreç, bir devamlılık, bir ebedilik kazanıyor, bir gelişme kazanıyor. İşte o ebedilik manası, o süreç, o idare.. Yani bir müesseseyi kuruyorsun, bir de onu idare etmen lazım, çalıştırman lazım, işletmen..

Y.A: Geliştirmen lazım.

B.S: İşte o işletme kısmına da ruh denilir, emir yani. Hepsi bu, işletmecisiniz.. Yani sermaye geldi, proje yapıldı eğer sermayeyle projeyi çalıştırırsan işletme devreye girer.. İşte işletme kısmı da, yani bu sırf bedende ruh var mı yok mu değil, her şeyde.. Sermaye geldi ambalaj, enerji, işte proje geldi o müessesenin yazılımı, bir de işletme geldi onun ruhu. Bugünkü yani işletme fakültesini boşuna okuyorlar, ben baktım hiç kimse bir şey bilmiyor. Bak bununla da varlığı tanıyoruz yani hem fiziki varlığı hem sosyal varlığı hem ticari varlığı, varlığın mahiyetini anlatıyor, üç kelime.

Sosyal hayat nedir? İşte millet anayasalar yapar, baba yasalar yapar, 5557. kanun diyor, bilmem ne diyor.. O kadar da gerek yok kanunlara... Yani eğer kutsal bir yasa varsa ki Amerika'da detaylı bir anayasa yok yani adamlar beş on madde kutsal ilke kabul etmişler kendilerine göre, kutsal yaşa, şeriat. Şeriat, kutsal yasa.. Şeriat böyle kadını ezmek, baş kesmek, el kesmek değil. Bir yasanın kutsal olması, on emir Tevrat'ta geçiyor.. Zina yapmamak, hırsızlık yapmamak, adam öldürmemek... O kadardır şeriat.

S: Konfüçyüs..

B.S: Bir de tarikat lazım yani o meditasyon tarzında kişinin kendi hayatını yaşaması, o esinlere kalbini ruhunu açması. Şu ikisi birleşti mi hakikat yani hayatın realite olduğunu görüyorsunuz. Tamam, işte sosyal hayat budur. Eğer sosyal hayatta kutsal yasa yoksa veya bir eğitim.. Tarikat burada eğitim kısmına tekabül ediyor yani bu dergâh eğitim, dergâhlar eskiden eğitim içinmiş. Bir de..

Y.A: Zaten tarik yol..

B.S: Tarik yol yani eğitim süreci.. Ve hayatın bomboş olmadığını, hakikat olduğunu insanlar öğrenmezse valla kırk bin tane de yasa çıksa, on tane de anayasa yapsan sen yetmiş milyonu idare edemezsin. Kesinlikle bunu bir yere yazın. Bir toplumun idare edilmesi için sosyal hayat olarak kutsal yasa ve eğitim lazım. Tarikat dediğimizde millet öyle öcü möcü hurafe anlamasın.. Tarikat demek insanların eğitimi, herkes okula gidemiyor.. Eğitim, tarikat eğitim yolu. Bir de hayatın bomboş olmadığını, absürd olmadığını insanlar bilecek, bir realite var. Biz bununla da hayatı, üç olarak anladık. Hayat kutsal bir yasa, sosyal hayat özellikle. Sağlık da, o on binlerce kişisel sağlık kitapları çıkıyor, milyonlarca hastane falan.. Valla ben baktım bu da üçlü sisteme bağlı, temiz hava, temiz su, bir de ekmek ve et yani. Ekmekle et kelimesi Türkçede ikisini de et denilir. Yani bir insan ekmek ve et yese, temiz hava, temiz su başka hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok, sapasağlam olur hiç o ne, o suni ilaçlara gerek olur, onlar hepsi zarar veriyor .. Ne ameliyatlara gerek oluyor, hiçbir şey.. Temiz hava, temiz su bir de et ve ekmek..

Y.A: Dedem 93 yaşında bütün dişleri duruyor ben yıkıyor musun diye sorardım

B.S: Yok ya..

Y.A: Doğal...

B.S: Yani şimdi diş fırçalama da gerekmiyor eğer insan parmağıyla güzelce günde dört beş kere yıkarsa gene bir şey, kir olmaz. Ama ben şimdi kırk tane şekerli içecek, kırk tane yağlı karışım yiyecekler falan yediğin zaman dişler gerçekten yıkanması gerek, yanlış anlamayın, diş fırçası kötüdür demiyorum. Yani dağda yaşayan bir insan temiz hava, temiz su bulan bir insan eğer et ve ekmek bulursa ondan daha güzel sağlıklı insan bulamazsın, 90 sene yaşar dişi bile dökülmez.

S: Fakat orada iman çok önemli dediğiniz gibi..

B.S: Kanser... O ayrı.. O baştaki ilkeler lazım, o, şimdi bak sırayla gidiyorum, bak sırayla gidiyorum, yani size tuhaf gelecek ama bütün insanlığın çözmek istediği şu on maddeyi ve on milyon kitap yazılan konuyu biz bugün üç kelimeyle çözüyoruz yani. Bu akşam biz böyle on, beş kişi bu on milyon kitaplık bilgi üç kelimeyle çözüyoruz.

Y.A: Şimdi sosyal hayatta anayasa var, yasalar var ama bazı yasalara hani uyması hakikaten zor geliyor insana bu vicdan.. Yani o yasaların vicdanla yani kutsal değeri mi olması gerekiyor?

B.S: Tabi tabi işte vicdan, vicdan zaten.. Şimdi gelelim şeye, ben kısa kısa gidiyorum, zaten dedik ya basittir. Çok da anlatmaya gerek yok .. Aile hayatı yani bugün Avrupa'da çöküyor aile hatta o kadar çöküyor ki artık insanları evlendirelim mi evlendirmeyelim mi tartışılıyor, o kadar aile zararlı bir hale gelmiş. Baktım bu üçlü sistem, şu üçlü formül Allah'ın o kudret, ilim, irade formülü şeyi de çözüyor, aileyi de. Erkek kendi kişiliğini bulursa, kadın da kendi kişiliğini bulursa tabi bu ikisi bulunduğu zaman, bir araya geldiği zaman çocuk olacak, çocuk da sağlıklı büyürse işte o aileden daha mükemmel bir aile bulamazsın. Kadın ezilmeyecek, hakkı hukuku olacak, erkek de hakaret yemeyecek, ezilmeyecek onun da hakkı hukuku olacak tabi bunların ikisi evlilikle bir araya geldi çocuk oluyor, çocuk da eğitim görecektir, gelişecek. Üçü bir araya geldiği zaman işte aile oluyor,

Aile kelime olarak fakirleşen, masrafı artan demektir. Ailenin etimolojisi odur yani mesela Kur'anda diyor ki tek evlilik yapın ki fakirleşmeyesiniz. O fakirleşmeyesiniz kelimenin kökü taûlu, taûlunun isim şekli ailedir yani avl, avl muhtaç olmak.

Y.A: Anlaşıyor iki yılda da boşanılıyor.

B.S: Evet.

Y.A: Evlilik kurtuluş mu gibi görünüyor aslında daha büyük bir yük altına giriliyor.

B.S: Yani evlilik hayatın bir parçasıdır ve vazgeçilmez derecede toplum için, bireyler için demiyorum fakat bu eğer erkek eziliyorsa veya kadın eziliyorsa veya kişiliğini bulamıyorsa, kendini bulamıyorsa çocuk da yapmıyorlar, boşanmaya gidiyorlar. Çocuk olunca da işte kadın çalıştığı zaman çocuk bakımı zorlaşıyor falan bu doğal olmayan hayat, bu modern hayat bizi bitiriyor yani, üçlü sistem lazım her yerde. Evet, aileyi de anladık üç kelime ile. Değil mi?. Basit. Erkek kişiliğini bulacak, mutlu olacak; kadın kişiliğini bulacak, mutlu olacak eğer bunlardan birisi kişiliğini bulamıyorsa, mutlu olamıyorsa boşanılması lazım o evliliğin.

S: Burada hocam bir şey söyleyebilir miyim? Nusret Kaya'yı tanır mısınız bilmiyorum, psikiyatrist kendisi..

B.S: Nusret Kaya iyi bir doktordur ve hastadır..

S: Evliliğin..

B.S: Onu geç şimdi gıybetini yapmayalım, kendisi hastadır.

S: Evlilik için ama çok güzel şeyler söylüyor.

B.S: Yani şimdi ben Adnan hocayla ilgili bir şey söyleyeceğim; güzel düşünen bir Nurcu ağabeyim vardı. Dedik Adnan hoca deli, şizofren.. Bu şizofren adam bu kadar sosyete çocukları nasıl bir araya getirir, bu kadar organizasyonları, kitapları nasıl yapar, dedi valla tarihte çok işleri deliler yapmıştır. Yani deli demek de, bak bu bile yanlış yani, deli demek hepten bitti demek değil, ondan böyle istifade edilebilir, bazı işlerde kullanılabilir. Deli demek dengeyi bulamıyor. Mesela Adnan hoca hain değil, ben kesinlikle, hastadır diyorum sadece. Yaklaşık 20 kere radyo dinliyorum, Mavi Karadeniz.. Bizim evde radyo yoktu ben üzülüyordum, bizim çocuklar internette buldular, internet de süresizdir... Ve radyoyu açıyorum sabaha kadar Türkü, şarkı veya program dinliyorum. Orada Adnan hoca saatlerce, dört saat konuşur, hepsi işte ben mehdiyim ama korkuyorum diyor, mehdi olmaktan da korkuyorum diyor.. Bu gibi laf-ı güzaflar yani geç onu.. Fakat tarihte işte Hitler.. Böyle çok insanlar öyle delidir, Hitler de deliymiş..

Y.A: Veya Napolyon.

B.S: Evet Napolyon falan.. Yani o sivri..

S: Mussolini..

B.S: Evet. O öyle öyle çeyrek deliler veya yarım deliler, tam deli insan bir şey yapamaz, onu geçelim, o tam hastanelik fakat böyle yarım deliler iş yapıyormuş. Fakat dengesiz iş yapmıyorlar. Bak dikkat edin hayat dengedir, dengeli iş yapmadığı için işler tahribata geçiyor yani yaptıkları işler çok verimli olmuyor. Sadece böyle parlak gözüküyor..

Y.A: Ne oldu Hitler soykırım yaptı da, yani o kadar..

B.S: Almanya.. Yani Almanya milleti işte diyelim ki beş bin senedir yaşıyor, bir beş bin sene daha yaşasa Hitler'in tahribatını ancak kapatabilir. Hitler Alman aşığı yani hain değil, milletine hainlik istemiyor, deli sadece.

S: İşte eksik, eksiklik..

B.S: Dengesiz evet. Neyse aileyi geçtik. Şimdi ilim ve düşüncede meseleyi irdeleyelim... Bu günlük hayatımızda, düşüncemizde, şimdi kitabımız da çıktı, ne kadar kader kişisel bazda - zaten ilim ve düşünce kişisel bazda olur- ne kadar irade ve ben bunu nasıl ikisini barıştırabilirim. Tevhid. Yani kader kesinlikle gözle görünecek kadar sayısız delilleri var, irade de senin varlığın kadar, senin iradeli olduğu realite, elle tutulur bir şey. Peki, bunu nasıl birleştiririz? Onu İslami çerçeve içinde, İslam ahlakı içinde, vazife ve özgürlük, sorumluluk ve özgürlüğü birleştiren İslam diye bir sistem vardır, o da ahlakî, dinî, ibadet tarzında.. İşte kader budur. Üç kelime. Kader var, irade var, bir de bu ikisini birleştiren, birlikte yaşamak, İslam. Veya tevhid.

Ebediyet meselesi yani insanın bugün en çok korkusu acaba öldükten sonra ben var mıyım?.. Filibeli Ahmed Hilmi kafayı yemiş bu soru için. Yani insan bu kadar hayata rağmen, bu kadar nimete rağmen ölüp gidiyor, nedir bu hayat diye. Sonra işte o uzun bir ömür kendini o yola feda etmiş, bir şey varsa ebedidir, bak ilke, bunu bulmuş adam yani tecrübeten, ilmen, felsefeten, kimyayla, fizikle, değişik yöntemlerle bunu bulmuş. Fakat bunun da üç kelimesi var yani ebediyeti dünyada aramak yanlıştır, ebediyeti sadece ahirette de aramak yanlıştır. Bunun da kanunu dünya, ahiret, bir de berzah var, aralıklar. Yani bir şey varsa sonsuzdur fakat bu sonsuz hep bahar olarak geçmiyor, yaz, kış, bir de bahar var. Bak üç mevsim var, dört mevsim yok, çünkü ikisinin de ismi bahardır. İlkbahar, sonbahar, yaz, kış...

Y.A: Berzah..

B.S: Berzah evet.. Berzah aralık demektir.. Eğer sen ebediyeti istiyorsan, bu bizim hayatımızda da olur, gün gelir Bahaeddin kış yaşar.. Mesela Üstad diyor biz şimdi kıştayız. Ama başını yolumuyor kıştayız diye. Tamam, kışta kış vazifesini yapacağız, kıştaki şartlarda yaşayacağız. İleride diyor mehdi geldi mi yaz gelecek, o zaman da Müslümanlar yazı yaşayacak ama bir şey değişmiyor. Hatta hatta çoğu zaman Mekke Medine'den daha üstün.. İslam'ın Mekke'si kıştır Medine'si yazdır. Bakıyorsun ki kışın meyveleri yazın meyvelerinden daha faydalı.

Y.A: Bir şey diyeyim mi? Bir şey varsa vardır o, o sizin kelimelerinizle belki anlaşılmıyor hani bir şey yok.. Üstad şey diyor..

B.S: Yani..

Y.A: Yokluk yoktur varlık vardır, bir şey varsa yok olamıyor zaten Allah da yoktan var etmiyor, vardan var ediyor, var zaten Allah'da, siz ne diyordunuz Kur'anda yokluk yok.

B.S: Yokluk demek olan adem kelimesi geçmiyor..

Y.A: Halaka yani şekil vermek..

B.S: Adem kelimesi soyut ilim manasında var bizim kültürümüzde, soyut ilim hatta mesela Filibeli Ahmed Hilmi buna hiçlik diyor. Bizim o Amak-ı Hayal'i sadeleştirilenler bunu yokluk diye çevirmişler. Dedim ne kadar biz zavallı bir millet olduk, şimdi hiçlik kavramı, adem kavramını ile yokluk kavramını karıştırıyoruz. Yokluk olunca millet ürküyor halbuki o Üçüncü Bölümde bak diyor somut bedeni, somut lezzetleri bırak hiçliğe, zirve-i hiçiye yani soyutun zirvesine çık.. Buda işte odur, Budizm işte odur, İsa işte odur. Maalesef kavram yok, işte o kitaba bundan sonra döneceğiz.

S: Amak-ı Hayal..

B.S: Yani bunları ben de yaşayamıyorum açıkça yani biz burada beraber paylaşıyoruz yoksa haşa benim haddim değil ders vermek kimseye. Ama bu üçlü formül işte hem Allah'ı tanıtır hem varlığı tanıtır hem hayatın mahiyetini hem sağlığı garantiler hem aileyi işte hem ilim ve düşünce.. İlim ve düşüncede insanların çoğu sapıtıyor ya kendini firavun gibi özgür görüyor kaderi görmüyor.. Hayır Allah'ın kaderi var ama Allah seni yeryüzünün halifesi yapmış, kaderi kadar da sana sorumluluk yüklemiş, sen kaderini çiz diye emretmiş sana. İşte ikisini birleştirememiş insanlar, öyle gidiyor. Ebediyet dediğimiz şey. Biz ebediyet deyince şöyle güzel bir sarayım olsa, güzel bir param da olsa, güzel bir eşim de olsa ve hiçbir şey değişmeden ben orada.. Hayır öyle değil ebediyet.. Ebediyet var..

K: Saray.. Sıkılır insan..

B.S: Ebediyet var fakat ebediyetin bir tekerleği vardır, o tekerlek işte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde dönüyor, bu ahirette de galiba devam edecek benim anladığım yapı bu..

Y.A: Ben bir şey...

B.S: Nasıl dünyada da biz ilkbahar, yaz, sonbahar, kışlar yaşıyoruz.. Her insan kendi ömrünü dörde bölebilir ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, bu galiba cennette de böyle.. Çünkü mana esastır, yaşam esastır ve yaşamın her tarafı da güzeldir yani ilkbaharı da güzel, sonbahar da güzel, yazı da güzel, kışı da güzel hatta hastalığı da güzeldir.. Biz istemeyebiliriz ama güzeldir yani sistemin sonsuzluğu içinde..

Y.A: İnişler çıkışlar olmadığında durağan olduğunda zevk vermiyor zaten..

B.S: Yokluktur o..

Y.A: Evet..

B.S: Dedim ya yokluk soyut manasında, hiçlik soyut manasında.. Mesela hiç kelimesi bak Osmanlıca ve Arapça kadere bak ki onların harf sayıları bile şeydir yani sırlıdır. Hemen hemen istisnasız.. Hiç kelimesi 18 eder, Risale-i Nur'a bakıyoruz 18 metafizik âlemler yani soyut aleme bakar, metafizik de soyut. 8'ler, 18'ler cennete ve soyuta bakar.

S: 16'nın ne manası var hocam?

B.S: Bilmiyorum tam, araştırıyorum.

Y.A: 17 değişimle ilgili..

B.S: 17 değişim o kesin, bir halden bir hale geçmek, dünyadan miraca, dünyadan ahirete gençlikten olgunluğa bir geçiş..

Y.A: 19'lar ilginç..

S: 16'ya çok rastlıyorum da bu aralar..

B.S: 16 tevhid tahminime göre, birlik ve tevhid..

S: Çünkü çok rastlıyorum bu aralar

B.S: Evet şimdi sıra geldi ekonomiye.. Dünyanın en büyük fakülteleri, üniversiteleri bunu çözüyor, koskocaman komünizm bunun için yıkıldı, bütün Avrupa şimdi senede yaklaşık 3 trilyon dolar kapitalizmi korumak için para harcıyorlar. Askeriyenin tek amacı, kimse kimseye düşman değil millet olarak, sermayedarların parasını koruyabilmesi için.. Bak hiç kimse kimseye artık düşman değil, kimse kimseyi öldürmüyor fakat o zenginler paramız elimizden gitmesin diye sırf Avrupa, Amerika, NATO yani, senede 3 trilyona yakın masraf yapıyorlar. Halbuki 3 trilyon dolar..

Y.A: Savunma mı?

B.S: Savunma evet..

S: Savunma..

B.S: Savunma masrafı hâlbuki o 3 trilyon yatırıma dönüşse dünyada onların parasını elinden alacak kimse kalmaz. Onu hesap edemiyorlar, kafa dar düşünüyor. Hâlbuki ekonomi, mesela İslam bunu çok iyi çözmüş yine üç kelimeyle çözmüş. Sonsuza kadar serbestlik yani kapitalizm, kapitalizm kötü değil; yanlış anlamayın ama hiç fakir fukara kalmayacak, işte sosyalizm bak, üç kelime. Bunun ortası işte bahar, işte İslam..

Y.A: Senin karnın tokken komşunun da..

B.S: Yani bir yandan kimse kimsenin ticaretini baltalamayacak, sen bu işi yapamazsın diyemeyecek, sen çok zengin olamayacaksın diyemeyecek fakat hani dedik ya üç kelime ama diyor senin toplumunda işçin ezilmemeli, aç olmamalı, sokakta kimse olmamalı.. İşte şu iki kelimeyi birleştirdiğimiz zaman bereket doğar. Bereket, sonsuz nimetler var, herkese de yeter..

S: Hem dünyada hem ahirette..

B.S: Tabi ya dünya elli milyar insanı besleyecek şekilde yaratılmış..

S: Vatikan da bunu biliyor da yapmıyor işte..

B.S: Valla ben tahmin etmiyorum bildiğini çünkü bizim Diyanete göre bakıyorum bizim Diyanet bilmiyor, bizim Diyanet onlardan daha âlimdir. Ben öyle mukayese ediyorum. Çünkü benim onlarla da temasım oldu, onlar bizden daha cahildir o konuda. Diyorum ki Diyanet bu kadar alim yetiştirdiği halde bilmiyorsa Vatikanın hiç bilmemesi lazım.

S: Vatikan ...

B.S: Hayır öyle değil, o bizim komplo teorileri yok. Ben buradaki papazlarla görüşüyorum, zır cahiller. Komplo yapacak kadar adam da yok yani bakma. Biz kendi kendimizi... Ya dünyanın sahibi Türk milleti ve İslam, ben bunu her zaman söylemişim fakat işte şu bilgi kıtlığından biz şimdi üçüncü dünyanın sınıfı olmuşuz... Dünyanın lideri olmamız gereken bir medeniyetin insanıyız ki alternatifimiz de yok, Avrupa yönetemiyor yani silah gücüyle dünyayı yönetmek mesele değildir. Silah ara, geçici bir çaredir. Sen adaletinle, devletinle, hukukunla, inancınla, felsefenle, imamınla dünyayı yönetiyorsan yönetiyorsun yönetemiyorsan dünya sahipsizdir.. Asıl bunlar bizde var, bunlar bizim sermayemiz. Vatikan cahildir, bir şey bilmiyor. Psikoloji, işte ruh var mıydı yok muydu, NLP teorileri, işte farkındalık, sizin derneğinizde biraz taş atayım..

S: Atın..

B.S: Yani hiç de öyle komplike karışık sırlı mırlı, üfürük müfürük yok yani işin içinde.

S: Biz oyla kabul ettik farkındalık ismini...

B.S: Öyle, başta öyle zaten.. Bütün psikolojiyi bilmenin..

S: Ne yapalım yani kimse.. Bana sorarsanız ben Duha derdim, Duha derneği..

B.S: Evet bak bu da üç kelimedir ya ruh var, beden var; bak ruh var, beden var, bir de bilinç var. Yani şu üç kavramı bilirsek işte beden için vitaminler, mineraller; ben onları beşer sistem olarak bir sayfada yazmışım, bedende neler var yani, beş madde her birisi beşer.. Ruh var işte dosyalar yani kişiye göre yazılımlar farklı. Bunu bilinçli bir şekilde bunları yönetmek işte o da berzah olan bilinç.. Hiç de öyle Osho'lara mosholara gerek yok.. Üç kelimedir din ya.. Allah'ı bilmek için kırk sene çalışıp kırk bin kitap okumanız lazımdır diyorlar; kesinlikle ya-

landır Üç kelimedede Allah'ı tanıyorsun. Ve ben mesela oğlum işletmede okuduğu için yani şimdi birileri bize nazar ediyor, işletme okumuş oğlu gidip trilyonlar kazanacak, oğlum daha çek ciro nedir, nasıl ciro edilir onu bile bilmiyor. Yani o ayrı bir sefalet eğitimde.

S: Evet biraz acı ama öyle..

B.S: Ben onu.. Belki yirmi tane böyle otobüste işletme öğrencisi, akademisyenler ile karşılaşmışım, soruyorum. Bir ticarethanenin verimli olması için en önemli şey nedir? Üç şeyi söylüyorum yalnız. Finans, proje, bir de işletme, idare yani. Ağabey diyor para olduktan sonra her şeyi yaparsın. Dedim valla hiçbir şey parayla olmuyor. Asıl varlığın özü ilimdir işte İbn Arabi.. Allah da asıl özü ilimdir, kudret tecellisidir, soyutun tecellisidir, irade o işin idaresidir yani, asıl varlık ilimdir. Bunu millet bilmiyor, asıl sermaye ilimdir. Yani bir müessesede nasıl eğer iyi bir proje varsa o proje mutlaka kendine kredi bulur, kesinlikle bulur istisnası yok.. Ve o proje, o sermaye kendine iyi müdür, iyi işletme bulur. Oğlum dedim işletme demek ne demek, işletme demek nasıl zengin olunur. Sen gittin solculara takıldın, solculuk ne demek, nasıl fakir olunur. Evet dedi baba, dün öyle ağladık birbirimize karşı.. Dedi ateist bir insanın dedi ilahiyat fakültesi okuması gibi oldu benim yaptığım.. Düşün işletme yani nasıl zengin olunurun ilmidir, sosyalizm nasıl fakir olunur, bakma sosyalistler eşitlik meşitlik değil, bütün dertleri zenginlik düşmanı, zenginlere düşmanlık.

S: Ama belli kesim de zengin ve ezici, despot. .. çok ilginç..

B.S: Neyse o ayrı.. Ama sistem yani sermaye düşmanlığı İslam'da yok.

Y.A: İslam'da zekat denilen bir organizasyon var..

S: Sistem var.

Y.A: Sistem var.

B.S: Şimdi gelelim onuncu maddeye, özür dilerim, sonra konuşacağız. İşte devlet nasıl yönetilir veya din, din de bazen devlet oluyor ya şeriat, teokrasi.. Onun da üç şeyi var yani üç kelimeymiş, o da üç kelimeymiş. Yani çok ilginç gelecek devlet demek bir anayasası, böyle beş on madde de olsa bir anayasası olacak. Yasa olmayan yerde devlet olmaz, kişiye göre devlet olmaz. Padişahlar bile mutlak yetkiye sahip olduğu halde mahkeme önünde, hukuk önünde eşit olmuşlar yani bir yasa gerekir..

S: Tabi.

B.S: Peki yasa tıkanır mı ne olur? Olağanüstülükler olur ki ona mucize denilir. Allah da kâinatı öyle idare eder yani kâinatı bir emirle idare ediyor çünkü yasalar var, fiziki yasalar, kimyevi yasalar, biyolojik yasalar var, sosyolojik yasalar yani o yasalar.. Fakat Allah böyle işi yasalara bırakmamış, tıkanmış mı veya tıkanma ihtimali olduğu zaman olağanüstü Peygambere mucize gönderiyor, işte o da sıkıyönetim yani, olağanüstü bir durum. Mucize demek yasanın tersi yani yasa orada duruyor mucize devreye giriyor.

Y.A: Olağanüstü hal..

B.S: Evet. Ve bunun bıraktığı bir ruh, sosyal bir ruh, devlet ve din odur yani sosyal ruh, âdem, işte âdem odur yani. Biz her birimiz tek başımıza âdem olamıyoruz. Bir yandan çok ciddi kutsal yasaların var ve sonuna kadar da mümkün merteye yasayı uygularsın, ikide bir zırt pırt mucize istemek, Allah'ım sen bana yardım et. Hayır, tamam. Yasayı, önce bütün yasaları tüket

sonra mucize, yardım gelir. Ve bu ikiliği hayatın ördüğü bir ruh; aile de bir ruh, kişi de bir ruh, sosyal hayat da bir ruh, kâinat da bir ruh.. Allah dünyada her zaman vardır, ruh da dünyada her zaman vardır. Kadir gecesinde biraz olağanüstü ruh iniyor esprisi odur yani böyle özel gecelerde özel icraatlar oluyor...

Y.A: Olağan değil yine..

B.S: Olağanüstü yani. Mesela vahiy de olağanüstü bir müdahaledir, aslında Allah sosyolojik olarak, biyolojik olarak, ailevi olarak insanları kendi kendini yönetebilecek kadar akıl fikir vermiş fakat tıkanıyor sistem, işte Allah ekstra emrinden bir ruh gönderdim diyor. Şu ruh dediği vahiy yani Kur'an. İşte o işi yürütüyor o zaman. Peygamberler varlıktaki, kaliteyi ve kaliteyi garantilemek içindir. Varlık daima kaliteye âşıktır. Hayat, aile her şey temelinde dikkat edin kalite arayışı.. Allah kaliteyi istiyor. İşte peygamberliği göndermesi Metin Baroğlu da söylüyordu/soruyordu, niye peygamberler gönderildi? Dedim yani insanlara kalırsa hayat çok kalitesiz geçer, geçer ama çok kalitesiz geçer. Allah kalitesizliği sevmiyor. Peygamberleri gönderiyor ki daha çok imtihan, daha çok kalite, daha çok yarış, daha çok savaş.. Savaş kötü değil, kaliteye doğru gidişin çarpışmasıdır. İşte on tane maddeyi ki bu konuda milyon tane fakülte kurulmuş ve kitap yazılmış; biz üç kelimeyle çözebiliyoruz.

Y.A: Olağan içerisinde kanunlar içerisinde elinizden geleni yapıyoruz..

B.S: Tıkandığın zaman..

Y.A: Tıkandığın yerde Allah..

B.S: Zaten sıkıyönetim, bugün devletteki sıkıyönetim var ya hani eskiden örfi hüküm, yine hüküm var. Hüküm demek anayasa demek Arapça, Osmanlıcada. Örfi demek artık Kur'andaki, anayasadaki değil devletin örfen artık maslahata göre, örfen.. Örfi idare..

Y.A: Sizin bir şeyiniz vardı dağda koyunlarıyla kalan bir adam, indiremiyor koyunlarını, kapatıyor onları bir yere..

B.S: Dağda değil, bu Doğuda olmuş. Muş, Ağrı ve Erzurum arası yani senenin sekiz ayı belki bazen yedi ayı kar geliyor gitmiyor, o kadar kalın kar geliyor, üç metre falan. Bizim Doğuda hayvancılık geçerli. Yazın yaylalardan, ormandan böyle yaprak, ot, saman, işte bir sürü arpa falan hazırlarlar. Kış boyunca o kar gidinceye kadar hayvanları ahırda beslemek için. Adamın teki imkân bulamamış, o kış erken bitmiş adamın yaprağı, otu falan. Çaresiz, ulaşım da yok eskiden böyle köyde dozer mozer yolları açmıyor yani sen köyde kalıyorsun bahar gelinceye kadar. Adam çaresiz hiçbir umut, hiçbir yapabilecek bir şey yok gidip başka köyden bir şey de getirme imkânı yok. Sen o bahar gelinceye kadar o köye mahkûmsun; öyle bazı yerler vardı yani. Halen de Van'ın bir ilçesi var, daha geçen sene yolunu açtılar. Çaresiz kalmış bakmış ot mot, keçiler.. Tıkamış keçileri ahıra, kapıyı pencereyi, üstünü her tarafı çamurla sıvamış, Allah'ım sana teslim ediyorum ne yaparsan yap. Galiba bu yaklaşık şubatın sonlarına doğru, nisanın başında tabi kar eriyor, gidiyor bakıyor keçiler doğurmuş, şen şakrak süt emiyorlar. Şaşırmış, demiş valla ben ucuz yolu buldum demiş. Ertesi sene hiç yaprak toplamamış, hiç hazırlık yapmamış ta kasım ayından keçileri tıkamış ahıra yine sıvamış her tarafı, gidiyor yani nisanın başında gidiyor bakıyor ki sırf kemikler kalmış. Yani yasaya karşı, Allah'a karşı gelmek.

Geçen bir kızımız daha Üsküdar'dan telefonda sordu, dua ile irade arasındaki fark nedir? İrade senin yasaları yapma isteğin. Yasalar var, iraden onları yapabilme isteğidir, yapabilme azmidir, teşebbüsüdür. Dua nedir? Dua dedim çaresiz kalınca Allah'ı yardıma çağırırsın zaten dua çağrıdır bak irade istektir, istek her zaman lazım. Dua her zaman lazım değil o bizim bildiğimiz kavram olarak. Yani ben sıkıştım, ayağım iki tanedir.. Kıl payı ölmek üzereyken hiçbir kanun orada işlemiyor olağanüstü Allah'ı yardıma çağır. Çağrıdır, dua çağrıdır.

Y.A: Böcekler üzerinde bir inceleme yapılmış, bir tehlike ile karşılaştıklarında çılgınlık atıyorlarmış, kimi çağırıyorlar diye merak ediyormuş bilim adamları, ne çağırıyorlar falan.. Çünkü o da bir çağrı yapıyor yani o da bir dua yapıyor..

B.S: Evet. Ben yolda gelirken ilginç bir şey yaşadım o notu da sizinle paylaşmak istiyorum. Oturdum, saç sakal bembeyaz, karışık, bir kep var başında ama aydın bir insan. Dedim siz aydın bir insana benziyorsunuz şu kitabı biraz yolda bakın. Epey baktı on dakika falan güzel dedi fakat dedi ben 57 yaşındayım, benden 7 yaş büyük, hep böyle hayatı okurum dedi, kitap okumayı fazla beceremiyorum dedi. Hayatı okurum dedi, o indi sonra. Arkamda yeni nişanlanmış bir iki genç var konuşmalarından anlıyorum, bunu onlara verdim, onlar galiba 40 dakika okudular çünkü yol 1 saatten fazla sürdü. Nasıl dedim? Dedi tartışılabilir. Dedim o zaman, tartışılabilir de benim için iyi not, şu kaburgayla recm yazısı da var, orayı da okudum. Şimdi nasıl? Dedi valla güzel, orası daha hoşlarına gitti. Size vereyim, almak da istedi ama dedim satıyorum falan, dedi valla üzerimde para yok dedi, kredi kartıyla da şimdi olmaz... Tabi insanımızı, şey için vermedim, yoksa verecektim ben. O ara konuşuyorlar ev kiralayacağız daha yeni nişanlanmışlar işte filan semtte kiralar diyor yedi milyar, onun hesabını yapıyor yani yedi milyar verir miyiz veremez miyiz falan.

Y.A: Yedi milyar?

B.S: Tabi tabi bir daire kirası..

Y.A: Nerdeki?

B.S: O lüks, ben o kelimeyi işitemedim, dedi orada kiralar yedi milyardan başlar dedi. Onun için hediye etmedim. Ya dedim bunlar şimdi yedi milyarlık bir ev kiralamayı düşünüyor cebinde on lira bulunmuyor. Sonra önümde ayakta gençler ya diyor filan takım diyor sekiz milyar, milyon Euro vermiş adamı transfer etmiş. Daha kitabı onlara göstermedim, bak dedim Türkiye'nin sıkıntılarında bir tanesi, siz gençsiniz, öyle şeyler var ki sekiz milyon Euro eder kimse sekiz Euro'ya almaz dedim. Öyle şeyler var ki sekiz bin lira etmez millet ona sekiz milyon Euro verir, bu Türkiye'de var dedim. Evet, biz biliyoruz dedi gençler falan, hiç de bilmiyorlar. Onlar yine maça devam etti, işte transferler, milyon dolarlar dolaşiyor. Sonra kitap elime geçince dedim bak bu kitap bana sekiz milyon Euro verseler vermem yani, samimi söylüyorum. Bu bilgileri kafandan sil sana sekiz milyon Euro versek, vermem, ama dedim şimdi kimse sekiz liraya almaz dedim falan. Nasıl olur? Buradan dedim bak Türkiye'nin.. Yanıma sonra bir hoca oturdu, o da Davud aleyhisselamın generalini öldürüp nasıl hanımına el koyduğunu okudu. Dedim ben yakında ineyeğim sen yorumunu oku falan, ona da bir söz, sonra anlatırım. Gençlerle öyle sohbet ederken baktım gençler maçı bırakacak değil. Ben tam bilmiyorum sizin İngilizceniz var yani maçla magi yani büyü aynı mı, oyun yani.. Yani aynı kökten mi?

K: Magic mi?

S: Magic..

B.S: Magic mi? Büyü..

S: Magic büyü,

B.S: Maç nedir?

S: Match..

B.S: Oyun, o da aynı kökten geliyor galiba..

S: Ben o kadar bilemem. İngilizcem var ama..

B.S: Bunu bir araştıracağım yani..

S: Magic, match..

B.S: Çünkü Arapçada oyun yani, böyle edebiyat, mizah bu gibi şeylere de büyü denilir..

Y.A: İnsanı büyülüyor diye..

B.S: Evet seni.. Aslında insanın bir kısım büyüye de ihtiyacı var, hayal yani Üstad sinemayı öyle şey yapar, insan sürekli böyle hakikat, inanç, işte gergin.. Fethullah hocanın tabiriyle metafizik gerilim olmadan yaşayamaz, zaman zaman biraz eğlenme payı da var, o aile için özellikle hayat için..

S: Sorumluluklar ağır gelebilir..

B.S: Fakat tamamıyla kendimizi o büyüye kaptırmamız yanlış.

S: Takıntı haline getirilmesi..

B.S: Takıntı haline getirmememiz lazım.

S: Putlaşmak..

B.S: Evet benim notlarım bitti o hocaya da dedim, bak okudu. Bak dedim bunun gibi 10.000 tane derdimiz var toplum, inanç, Müslüman olarak, ben dedim o kadar artık zorda kalıyorum ki işi para ile ve parti ile çözebileceklerine dedim hakaret ediyorum. Galiba haklısın dedi hoca.. Ya dedim bunların ilimle çözülmesi lazım önce, parti para araçtır. Bu üçlü sistem içinde en önemli ilkelerden bir tanesi şu üçlü ayaklarla biz hayatı, varlığı, inancı, toplumu, aileyi, dini, ekonomiyi kurarken araçları amaç yapmamak pratik bir şeydir bu, bir öneri gibi veya bir tüzük..

S: Aslında yasası bu işin.. Yine onu..

B.S: Evet işte yasa, uygulamada.. Ama varlığın asıl değil şu üçlü yapıdır mesela evlilik kötüdür diyorlar. Evlilik şu, bugünkü cinselliğe indirilmiş, hayvaniyete indirilmiş evlilik kötü yoksa Allah kötü bir şey yaratmaz, ben size daha önce de söyledim: Allah dünya hayatını da kötülemiyor. Dünya hayatını ahirete tercih etmeyi kötülüyor. Mesela evlilikle ilgili Üstad ki bekâr kalmış, erkek diyor üçte bir, üçte iki çocuktur, kadın da üçte bir erkektir, evlilikle kadın tam kadın olur erkek tam erkek olur.

S: Aslında Nusret Kaya bunu söylüyor ben onu çok gerçekten tuttum..

B.S: Nusret Kaya dâhidir yanlış anlama..

S: Hayvani seviyeden diyor evlilik eğer doğru anlaşılır ve yaşanırsa insanın tekamülünde o libido seviyesinden adamı diyor yükseltir ve bu işi erkeğe de çok bağlıyor, erkeğin görevidir diyor hem kendisini tekamül ettirmek..

B.S: Şimdi Freud işte orada kaybetti yani bütün, insani bütün davranışları cinselliğe indirdi, libido dediğimiz.

S: İşte orada da takıldı..

B.S: Halbuki insan sadece cinsellik değil insan hem akıldır, hem kalptir..

S: Ruhtur..

B.S: Hem edebiyattır, hem ekonomidir yani her şey eşittir libido.. Cinsellik, doğurganlık, aile dediğim gibi on maddeden bir taneydi yani dikkat edin burada, yani insanın Allah'la yü-zleşmesi, tanınması, varlığı bilmesi, hayatı özellikle sosyal hayatı yaşatması, sağlığı.. Yani evlilik bazen sağlıksız da olabilir, sağlığını kazanması, ilim düşünce elde etmesi, ebediyet sorununu, o ölüm korkusunu çözebilmesi, ekonomik hayatı işte hırsızlıktan veya tembellikten kurtarmak, psikolojik sıkıntılarını aşması, sağlıklı bir devlet ve inanç sistemine sahip olması.. İşin aslı şu üç kelimedir gerisi fasa fisodur, fakat işin işte sapık noktası Freud geldi bütün bu on maddelik sonsuz varlık alanları bak bunların her birisi sonsuz bir varlık alanıdır sosyal hayat da aile de Allah da varlık da dünya da ahiret de psikoloji de işte ekonomi de.. Her şeyi indirdi, cinselliğe indirdi adeta hayat oldu bir kerhane, tabiri hoş görün. Mesela Marks da her şeyi şeye indirdi işte mideye hatta ben Varlık ve Hayat Absürt Değildir, 11. Söz'ü şerh ederken ha dedim Üstad bu iki insana cevap veriyor. Siz de var Varlık ve Hayat Absürd Değildir, bu Risale-i Nur'da geçen, kitaba da onu aldım. Onu herkes istifade ediyor çünkü herkes.. Bak yani eğer illa da biz bu on maddeyi burada üç kelimeyle biraz kendimize, hayalimize yaklaştırdık ama bugün yedi milyar insanın gündeminde sadece Üstadın tabiriyle ferc ve batın var.. Batın karın demek Osmanlıca da mide, işkembe, işkembe de oradan gelir, mide. Yani bugün insanların gündeminde Allah diye bir kavram yok, dün otobüste bunu verdim, böyle temiz bir genç dedi ben siyaseti hiç konuşmak istemiyorum. Kardeşim dedim bu siyaset değil bu inançtır, ilimdir, benim için dedi o da siyasettir dedi. Ben dedi o kadar tiksinişim ki hiç konuşmuyorum dedi. Hiç okumak istemedi. Dedim dini de eğer siyaset, bugünkü laçka siyasetle özdeşleştirmişlerse insanlar, eyvah eyvah.. Bugün kesinlikle bak size söyleyeyim aile ki en kutsal bir müessesedir, ben hanımın maaşına muhtacım, onun serveti var şeklinde yürüyor. Ne aşk ne aile ne sevgi ne çocuk büyütme, hiçbir kutsal kavram yok, yani on madde ki her bir madde adeta sonsuz bir alanı istila ediyor, hiçbiri yok. Devletmiş, partiymiş, dinmiş, sağlamış hiç.. Ben diyor faturayı ödeyeyim yani her şey şeye inmiş; mide ve ferc. Ferc cinsel organ demek Arapçada. Bu da ayrıca bir kıyamettir. Hani bazıları kıyameti bekliyor ya.

S: Zaten içindeyiz..

B.S: Yoo zaten kopmuş yani. Bugün yedi milyar insanın nereden bakarsan altı milyarı kesinlikle şu iki nokta dışında bir gündemi yok..

S: Asır suresi..

Y.A: Öncelikle sosyal kıyamet olacakmış..

B.S: Evet galiba öyle.. Yani biz bunları, bir de ben bu gece çok mutlu, yani bu notlardan, ben de hani bazı şeyler çok derindir, işte biz mesela yirmi tane yazı yazdık, kaç tane kitap yazdık Allah'ı tanımak için. Bütün bu yolculuğun sonucu şu üç kelimeye indi, sen akşam hatırlattın ya.

S: İşte tevafuk.. ..

B.S: Evet. Üç kelime yani.. Ben şimdiye kadar... Mesela Erdem diye melek gibi bir kardeşimiz var, sekiz sene beraberliğimiz var, ben halen işte varlık Allah eşittir bu kavram.. Yani bu yapı, yok o sürekli halen şeyi arıyor, ötelerde bilinmez.. Ya ötelerde bilinmez dediğin zaman bugünkü insana zaten sen Allah resmen yok dedirtiyorsun..

S: O zaman şah damarından daha yakınının ne anlamı kalıyor tefekkür edince..

B.S: Mesela size bugün isim vermeyeyim bir büyük hoca efendi bugün bir yazısını okudum bir yerde.. Haziretü'l kudüs hani geçen cennet cehennem..

S: Bahsini işledik..

B.S: Bahsini işlerken orada nasıl işte ikamet cenneti, nimet cenneti, ebedi.. Haziretü'l kudüs, hazire yeşil bahçe demek, kudüs ise yani hiçbir rahatsızlığın olmadığı ortam. Kudüs kirliliğin tersi, temizlik. Bu da cennetin bir ismidir yani. Baktım yazıda cennet değildir diyor, bu cennetten ötelerde apayrı bir şeydir. Tabi kendisi de bilmiyor, tarif de getiremiyor. Dedim eyvah, bu kafa.. Yani bütün İslami literatürde, tasavvuf literatüründe o haziretü'l kudüs cennetin bir vasfı olarak geçiyor. Şimdi o, biz cenneti de hayalimizde bir şey, somutlaştırıyoruz ya orada o kutsallığı biraz yırtıyoruz galiba somutlaştırırken, o zaman o kutsal hazire olsa olsa ötelerde bir şey. Bir şeyi fazla ötelemeyin. Hatta hayatta da bir şeyi fazla ötelemeyin. Ötelerseniz yok oluyor mesela işte bazıları ben evlendikten sonra dindar olacağım. O ebedi, bu kesinlikle sabittir o ebediyen dindar olamıyor he.. Ben filan paralarımı, ihtiyaçlarımı giderdikten sonra kendimi ilme vereyim. Öteleme hem varlık olarak hem zaman olarak bir şeyi yok etmek demektir öteleme..

S: Üşenme vazgeçme erteleme, bir özdeyiş bu, çok hoşuma gider.

B.S: Evet. Yani bu bizim içinde, bak iki şey bütün bu üçlü sistemin, bu on alandaki sonsuz varlığı ve nimeti kazanmak için iki tane pratik şeye muhtacız: araçları amaç yapmamak, bir şeyi ne zihnen ne de eylem olarak ötelememek. Hatta bizim bir arkadaş var, Sezgin, belki tanırsın, işte o, ben emekli olduktan sonra artık kendimi tam dini kitaplara vereceğim.. Bir gün birisine bunu, bir ehli dünyaya söylemiş, inançlı olmayan biri. Bu dindar yani kardeşimiz.. Melek gibi.. Valla demiş o yanlışdır demiş, hiç Einstein işte ben Amerika'ya gittikten sonra fizik profesörü olacağım dedi mi demiş.

S: Çok güzel.

B.S: Adam küçüklüğünden beri o işin içinde. Yani o.. Hayat bir andır bak tasavvufi tabirle. O anı yakalarsanız sonsuz oluyor. Her şey bir andır yakalandı mı yani mesela elektronik sistemde de öyle bir düğmeye basma saniyenin kaçta biri, onda birinden..

Y.A: Diyelim, öyle diyelim..

B.S: Onda biri, işte bir an yani, saniyenin onda biri..

S: Ne kadar yaşadın, bir an..

B.S: Evet bir düğmeye basıyorsun oluyor.

Y.A: Bastın mı basmadın mı ne kadar yaşadığın önemli değil..

B.S: Evet bastın mı basmadın mı işte hepsi o kadar.

S: Start verildi..

B.S: Evet sorularımız bitti şeyi alabiliriz arada veya konu açılması için soru varsa..

Y.A: Ötelemeyin dediniz ya bu şey yazıları oluyor ya hani takıyorlar falan onda bir tanesinde şey yazıyordu işte içine bir şey yapma isteği gelince otur bekle geçsin yani aslında işte erteleyince demek ki kayboluyor yani onu o zamanda yapmak lazım.

B.S: Hatta o çok güzel şiir yazan insanlara sormuşlar yani bu şiiri bir daha yazabilir misin, yok, o anda yazdın yazdın yazmadın gidiyor..

Y.A: Hatta kendisi şiirlerini de hatırlayamıyorlar yani kendileri okuyorlar kitaplarından..

B.S: Evet kızım soru var mı? Sonsuz bir varlık içindeyiz, o varlığın da biz bugün on katmanını okuduk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi şu on madde de on tane ayrı varlık değil. Boşanma olunca Allah'ın arşı yıkılır diye bir rivayet var.

Y.A: Sallanır..

B.S: Sallanır, yıkılır işte aynı şeydir. Eskiden sallanırdı şimdi yıkılıyor. Yani aile bile Allah'ın arşısıdır yani bu benim tabirim değil hadistir, mesela insanın kalbi hem sağlık yönünden, hem biyolojik önden, hem manevi yönden Allah'ın küçük bir arşısıdır... Yani bu on madde Allah ayrı, varlık ayrı, sosyal hayat ayrı, sağlık ayrı, aile ayrı değil.. Bunlar sonsuz bir varlığın farklı görüntüleridir.

S: Tecelli..

B.S: Eğitim hep eğitimidir birinci sınıfta da eğitimidir, onuncu sınıfta da eğitimidir. Hepsi..

Y.A: Varlığın farklı görüntüleridir deyince mesela biz tek bir insan olduğumuz halde ailede baba diyorlar, sandıkta seçmen diyorlar, dükkanda vergi mükellefi diyorlar..

B.S: Tabi ki evet. Yani..

Y.A: Öğrenci, öğretmen hep aynı kişiyiz ama..

S: Ama teksiniz, sizsiniz..

Y.A: Ama farklı farklı adlandırılıyor..

S: Versiyonlarınız..

B.S: Yani mesela şeriat, tarikat, hakikat de...

Y.A: İşte o görüntülerini

S: Çok güzel tefekkür oldu bu.

B.S: Farklılıkları nisbidir yani şu üçlü sistemin de farklılıkları nisbidir yani saf kudret, saf ilim, saf irade yok. Üstad diyor Allah'ın ilmi aynı zamanda kudretidir. Risale-i Nur'un yedi bin tane böyle meselesi var ki ben onu bütün Nurculara söylüyorum. Bak yedi bin tane mesele var, her birisi bütün kâinatı çözebilecek ama cümle bazında, fazla değil. Allah'ın ilmi kudretidir, kudreti ilmidir.. Efendim radyasyon kâinatta gönderirken onun içinde.. İşte radyasyon burada başboş oynar, bizi kanser yapar. Hayır, o radyasyon içinde radyasyon kadar da ilim ve yazılım var. Onunla beraber irade de var yani biraz avami bir tabirle anlatırsak devlet cepheye ordu gönderirken yanında sağlık da gönderiyor, yanında kurmaylar gönderiyor, yanında eğitimciler gönderiyor, hepsi birdir yani.

S: Bu anlattıklarınızla her şey bir yazılımdır dediniz ya ben Ashab-ı KeHF pardon KeFH suresini ve Ashab-ı KeHfi hatırladım. O dönemde İseviler birazcık ahiret inançlarını kaybetmek üzereleermiş zaten siz benden iyi biliyorsunuz ama paylaşma adına..

B.S: Yok ben daha iyi bilmiyorum.

S: O 309 sene, en iyisini Allah bilir diye mealde söylüyor; ama rivayet odur ki 309 sene uyutulduklar, İseviler tekrar imanlarına, onlar uyanınca işte ölüp dirilmek de böyledir diye bir anlamda hikmetlerinden birinin de KeHF suresindeki o yarenlerin uyanmasının hikmetlerinden birinin de onların o imanlarının tekrar ahiret inançlarının yeniden dirilmesi.. Bugün de bizim inanç ve iman olarak geldiğimiz noktada bilgisayar sistemi sanıyorum bizim bu yazılım noktasında Allah'ın zerrede kâinat var ve yazılımdır her şeyi bu zamanda bize tekrar ispat ediyor..

B.S: Ya bu zaten hadislerde ve İncilde de var hani Allah diyor ahirette insanları hesaba çekerken şöyle soruyor, onlara bir ceza veriyor, ya rabbi niye bize ceza verdin. Diyor ben açken geldim siz bana yemek yedirmediniz diyor; hastayken geldim siz bana tedavi yapmadınız diyor, hapisteyken ziyaretime gelmediniz. Ya rabbi sen nasıl aç olursun, hasta olursun? Bak filan zamanda hani aç geldi ya diyor işte ben oo idim

.A: Oradaydım diyor.. Yani aç da onun versiyonları, ondan geliyor...

B.S: Ben o, o bendim diyor.. O bendim diyor. Yani şimdi burada bizim kendimizi Allah yerine koymamamızın engeli şu, Allah sonsuzdur biz sınırlıyız yani biz küçük dosyayız yoksa Allah nerede nasıl görünür bir o bilir.

Y.A: Bir de şey var aslında ondan geldiniz ona dönersiniz aslında her şeyde tecelli eden o olduğuna göre..

B.S: Tabi tecelli eden odur; fakat karakolla devleti karıştırmamak diye bir ilkemiz var. Yoksa o enel hak diyenler de yüzde yüz yanlış dememişler, yanlışları karakolu devlet yerine koymuş olmalarıdır, bir kısmı hepsi de değil.

S: Yani bu da şey gibi Beyazıt Bestami hazretleriyle efendim Peygamber efendimizi Şems Tebrizi'nin kıyaslaması gibi hani.. Beyazıt Bestami'nin kabı o kadardı, kendini bardak zannetti, hikayesini de herkes biliyor zaten hani..

B.S: Ve hayat sonsuz derecede.. Bak düşün yani biz burada bir saattir sadece on katmanını konuştuk. Her bir katmanı da üçer kelimeyle konuştuk. Aile yönetimiyle ilgili ciltlerce detay var yani sonsuzdur çünkü sistem. Ruhla ilgili, ruhun davranışlarıyla ilgili, bin bir tane ruhun davranışı vardır o ayrı. Biz esası bilelim. Esas üç kelimedir. Hristiyanlar bu yazının sonunda görecekleriniz, Hristiyanlar da işte baba oğul ruhu'l kudüs dediği şu üçlü sistemin ifadesidir

fakat onlar işte üç ayrı.. Yani o kadar yanlış anlaşılmiş ki sanki üç Allah var, bir de ayrıca bir kâinat var. Eyvah. Yanlış, orada iki keredir bak. Yani bugün teslisin şirk olması gerçekten öyledir. Yani üç tane sen Allah kabul ediyorsun bir de ayrıca Bahaeddin, İsa, Musa işte bir sürü varlık.. Saçma sapan bir sistem. Halbuki o dindeki versiyonu ben tam düşünüyordum yani dedim şu üçlü.. Çünkü Hristiyanların, kilisenin üçlü sistemi tam bir.. Hiçbir realitesi yok zaten olamaz ayrıca bu mükevvenat şu varlıklar da Allah'ın dışında değil yani, Müslümanlar bunu. Bu hata kısmında yani Müslümanlar üç Allah...

Y.A: Üç Allah bir de biz varız değil mi ayrıca?

B.S: Evet. Müslümanlar üç Allah kabul etmez dolayısıyla Hristiyanların düştüğü o..

S: Tuzağa..

B.S: Düşmedi. Ama ikinci adımda düşmüşüz, bir Allah var ötelere işte onun da yanında hazretü'l kuds var, bir de Bahaeddin var, Mehmet var, Ali var, gavur var.

S: O zaman Peygamberimizin söylediği gizli şirk başladı.

B.S: İşte ben.. Gizli şirk değil valla şirkin kendisi sadece biz müşrik olmuyoruz yani ne o Hristiyanlar müşrik oluyor ne Müslümanlar müşrik oluyor, çünkü müşrikin asıl tarifi Kur'an-da şudur ebediyete inanmayan, helale harama inanmayan, vahye inanmayan. Hristiyan da Allah'ın yanlış bildiği halde, Müslüman da kelam anlayışıyla Allah'ı yanlış bildiği halde müşrik sayılmaz. Çünkü bu dindar kesim ebediyete inanıyor, helale harama inanıyor bir de peygamberliğe inanıyor. Bizi o putperestlikten kurtaran budur yani millet onu da karıştırıyor.

S: Aslında bu noktada Yahudiler.. Yahudileri de tabi hangi Yahudiler bilmiyorum ama İngiltere'de koşer dedikleri dükkanlarda koşerler bölümü ayrıdır ve hiç kimse bizim Türkiye'deki gibi öyle aldatma yapamazlar, adamı mahvederler..

B.S: Koşer helal gıda demek..

S: Helal gıdaya çok dikkat ediyorlar ve ayırıyorlar yani..

B.S: Aslında size bir şey söyleyeyim mi koşer, o Yahudicedeki koşer kelimesi bizdeki şükür kelimesinin İbranice şeklidir, onu da millet bilmiyor. Zaten gıdanın helal..

S: Zaten

B.S: Şükür kelimesinin aynısıymış.

Y.A: Yani bugün teşekkür..

B.S: Şükür yani helalinden dikkat edersen, Allah'tan geldiğine inanıyorsun ve o bir şükür oluyor..

S: Hep hepsi öyle hiç başka..

B.S: Evet aynı kelimeymiş.

S: Yani almazlar ve biz bazen hani..

Y.A: Allah'tan geldiğini bilerek onu yediğinde zaten kal diliyle söylemene gerek yok, teşekkür etmiş oluyorsun..

B.S: Evet o teşekkür, işte odur şükür odur yani. Aynı kelime kökünü ben epey araştırdım. Şükür bizdeki, Türkçedeki karşılığı şükür..

Y.A: Bir de ondaki mükemmelliği görürsen o zaman da hamd etmiş oluyorsun.

B.S: Evet nimette, izin veriyor sana, izin verdiği kadar yiyorsun işte şükür bir de odur.

Y.A: Dünkü dersten aklımda şey kaldı Üstad şey diyordu işte insana bütün diller öğretildi aslında..

B.S: Âdeme bütün diller öğretildi.

Y.A: Şöyle âdeme.. Her şey hal diliyle Allah'ı tesbih ediyor aslında yani onun mükemmelliğini gösteriyor..

B.S: Aaaa dur dur dur dur dur...

Y.A: Tabi insan da okumak zorunda..

S: Bir şey çıktı şimdi

B.S: Dur.. Bir şey çıktı, valla vardı hatırımda da.. Dedim ibadet de üçlüdür. Yani bu millet sabahlara kadar namaz kılar, ayın yirmi dört senesi şey yirmi dört gün..

S: On iki ay..

B.S: Oruçla değil öyle.. İbadet de üç kelimedir. Öyle çok çetrefilli, otuz fıkıh kitabı gerekmiyor. Sübhanallah yani her şeyi temiz tutacaksın, ne maddi ne manevi kimseye kirlilik bu-
laştırmayacaksın.

S: Tenzih ediyor.

B.S: Sübhan temiz, tenzih işte..

S: Tenzih de kalacaksın daima..

B.S: Sübhanallah bak ilk ibadet budur.

K: Kimseye mi kendine mi?

B.S: Her şeye.

K: Kendine...

S: Varlıkta...

B.S: Allah'a karşı da sübhanallah varlığa karşı da insanlara karşı da ve kendimize karşı da temizliğe maddi, manevi, kalbi, zihni, ilmi..

K: Kötü düşünceler... Olabilir mesela kötü bir düşünce olabilir, o nasıl..

B.S: Kötü düşünce gelir kabullenmeyeceksin, temizleyip atacaksın..

S: Sübhanallah..

B.S: Sübhanallah budur. Tabiatı bazen kirlilik olur ama hemen temizleyici mahluklar gidip onu.. Bak bizim naylonları tabiat kaldıramıyor, bu nedir anlayamadı yani. Halbuki ne kadar leş meş işte kirlilik..

S: Ama ben dua ediyorum dönüştürecek bir şey ol.. Allah'ın sisteminde ben inanıyorum ona..

B.S: İnşaallah olacak, evet. İkinci ibadet şudur sen görevlerini yapacaksın, bu görevler de işte Allah'ın senin beyninde işte yemek ye bir görev, evlen bir görev, ödeme yap bir görev ve Kur'an bu görevlerin ismine namaz diyor. Görevlerini yapınca Allah sana ödül, fatura ödüyor, hamd, nimet gönderiyor işte o nimetlere karşı da hamd etmek. Zaten mesela bir insanın evlilik yükünü çekmesi basit bir lezzet için değil, o görevi yerine getiriyor, oradaki mutluluk, o lezzet maddi manevi nimet o Allah'ın sana..

S: İkramı..

B.S: Evet o görevi yaptığın için diyor ben kuluma kerimim, ikram. Peki biraz önce de bir soru geldi eğer bu ikili adım da bir sorun olursa, sıkıntı olursa allahu ekber de, sonsuza açıl.

S: Evet o ekber..

B.S: İbadet bu kadarmış yani..

K: Yani olan şeye karşı üzülme..

B.S: Yani ne kendine ne tabiata ne Allah'a hiçbir yere kirlilik...

K: ...

B.S: Kirli bir şey yapmayacaksın, kirlilik bulaştırmayacaksın, bugünkü halk tabiriyle yanlış yapmayacaksın. Ödevlerini görevlerini yapacaksın ki o nam.. Bizim beş vakit namaz da o orta namaz diye geçiyor.

S: ...

B.S: Yoksa sabah kalkar işe başlaman bile namazdır Kur'anda ismi, onları yaptıktan sonra da zaten maaşını alıyorsun ücretini, lezzetini alıyorsun. Onlara karşı hamd etmek yani hamd edebilmek için görevini yaparsanız hamd ediyorsunuz, eğer görevini yapmadığınız zaman sıkıntı oluyor, hamd edemiyorsun..

Y.A: Evet. Dünkü derste hocam, araya girdim ama şey diyordu Üstad, mesela insanlar iş yapıyorlar ücretlerini arkasından alıyorlar Allah'sa yaptıracağı işi için içinde ücreti..

B.S: Evet anında..

Y.A: Lezzet, ona anahtar takmış yani programı koymuş ama o işi yaparken de bir lezzet alıyorsun mesela sen çocuk sahibi olmak istiyorsun ne kadar zor bir şey aslında dokuz ay taşıyacaksın, doğurması ayrı problem, büyütürken ayrı problem ama lezzet anahtarı takmış ya ona sen onu severek onun işini yapıyorsun.

S: Hatta sadece içinde.. Bizim bir içinde olanı var, bir de ebediyete yansıyan hani hocamızın geçen hafta dediği..

B.S: O varlığın.. Hayır, bak o ebediyet senin var olma...

Y.A: O ibadet de..

B.S: Yaşama ödevinin ücretidir ama bu mesela nimetler dediğimiz var ya onlar mesela açlık bir sorumluluktur, bedeni beslemek, işte evlilik bir sorumluluktur, çocuk nimetiyle ödülendiriliyorsun. O senin dediğin ebedi nimet, o en büyük yük zaten var olmaktır, o yükü bize vermiş Allah onun ücretini ebediyet diye veriyor. İşte ama bu iş, bütün bu yollarda sıkıntı olabilir yani Allah bir yandan her şeyi kader yapmış, bir yandan her şeyi serbest bırakmış. Anla babam anla işte nasıl anlarsın işte allahu ekberle anlarsın.. Allah saf kudrettir, aynı zamanda saf ilimdir; hem saf ilimdir hem saf kudrettir bunu nasıl, işte allahu ekberle sonsuzlukla, şu ibadet üçlüsü. Basit bir şey İslam ya üç kelime yani. Sübhanallah..

S: Elhamdülillah..

B.S: İşte mesela Peygamber efendimizin hanımları sabaha kadar namaz kılıyormuş bir hanımı, ayağı şişmiş, ayakta kalamıyormuş. Gerek yok demiş böyle sabaha kadar.. Şu sübhanallah velhamdülillah allahu ekber velahavle vela kuvvete illa billah... vela ilahe illallah vallah dersen sabaha kadar namaz kılmış kadar sevap kazanırsın. Sistemi tanı..

Y.A: Üstad da bir saatlik tefekkür belki işte bir ömür diyor..

B.S: Bir ömür evet..

Y.A: Eeeee ibadetten daha.. O tefekkür sırasında çünkü sen görüyorsun, **aksilik** orada görmek zaten..

S: Açıklıyorsun.. Şehadet, şahit oluyoruz..

Y.A: Buradayız Onun için buradayız zaten sübhanallah şey demek bütün yanlışlıklardan yanlışve kötü şeylerden onu uzak bilmek.

S: Tenzih etmek.

Y.A: Tenzih etmek, hamdda da mükemmellik var, bütün kemalatları görmek şimdi bak buraya bir tane adam koysam desem ki bu adam bütün yanlışlardan uzak desem onun mükemmelliğini gösterir veya..

B.S: Allah'ın kemalatı şu.. Allah sistemini bize kilitlemiş, sorumluluklar yüklemiş, sen o sorumlulukları yapınca işte o zaman kemalat yağıyor ve lezzet de yağıyor. Kemalatla beraber lezzet de yağıyor. Ve bu sorumluluklar da öyle çok değildir, onu size söyleyeyim işte dedik ya on emirdir. Veya ilimdir, düşüncedir, üç kelimedir. Çok da zor değil. Allah, mesela tabiatta bile bu var yani bugünkü bu teknolojik şeyler henüz tabiattaki ekonomik davranışın kopyasını yapamadılar. Yani mesela bir insan size basit bu ilmi misal de vereyim işte bir parça ekmek, bir bardak süt içerse akşama kadar koşturabilir. O bir parça ekmekle bir parça sütün benzin tekabülü galiba bir depo.. Eğer bir insanın yaptığı bütün o koşturmaları sen bir araba olarak düşünsen bir depo benzin gidiyor. Allah bak ne kadar tasarruflu şey, ekonomik iş..

Y.A: İşte her şey tam olması gerektiği gibi O'nun mükemmelliğini ve sübhanlığını gösteriyor. Bir öğretmen şey anlatıyor..

B.S: Mesela bir çocuk, özür dilerim unutma, unutmuyayım diye araya giriyorum, bir çocuğun anne karnında işte basit dokuz ayda işte anne çorba morba içiyor bir şey yok.. Bugünkü teknoloji öyle bir çocuğu yapmaya kalkışsa bir milyar sene zaman ister, şimdiki teknolojinin de kırk bin misli daha şey olması lazım. Yapılabilir ama bu kadar varsa eğer... Özür dilerim, buyur.

Y.A: Şey işte öğrencilerine soruyor işte yani şimdi mükemmel, sübhan ya hani hakikaten öyle mi diye.. Diyor ki hani şu ağzı diyor başka bir yere koysak diyor öğrencilerine mesela neresi daha iyi olur falan diyor, bir tanesi diyor ki ya şurası güzel olur hani daha kısa böyle hemen yetişirsin falan, ötekisi diyor ki ya ne yapacağız her seferinde soyunacak mıyız ki diyor. Diğer bir tanesi diyor oraya bir tane diyor şey koyarız...

B.S: Fermuar.

S: Fermuar.

Y.A: Fermuar koyarız falan öteki diyor bu sefer eğilince dökülmez mi oradan falan.. Bakıyorlar ki iş işten çıkamayınca en sonunda şey diyorlar bırak kalsın yerinde, güzelmiş yerinde diyorlar.

S: Her şey yerli yerinde..

Y.A: Aslında her şey yerli yerinde işte bunu gördüğün zaman Allah'ın o sübhan olduğunu görüyorsunuz zaten kal diliyle sübhan demenize gerek yok, onu gördüğünüz anda iş bitiyor. Siz zaten düğmeye basmış oluyorsunuz o anda.

B.S: Bu misal enteresan, gerçi biraz avami oldu ama, gerçekten bir grup, bugün bilim dünyasında bir itiraz var, belgesellerde işitiyorum. Efendim evrimin tek bir yanlışı var nefes borusuyla yemek borusunu birbirine yakın.. Bu belgesellerde o bilim pezevenkleri söylüyorlar yani..

S: Aman hocam kayıttayız.

B.S: Yoook..

S: Yayınlayacağız bunları..

B.S: Pezevenk.. Pezevenk yol gösterenler demek Farsçada.

K: Evet Farsça bir kelime o.

S: Biliyorum ben biliyorum da..

K: Yanlış anlaşılmiş. İnsanlar bilmiyor..

S: İşte insanlara açıklamak..

Y.A: ..yol gösteriyor diye..

S:açıkladık vallahi başka bir şey yok.

B.S: Bir şey olmaz. Şimdi..

K: Yemek borusu..

B.S: Benim sindirim bir şey, hastalığım var, hem de yıllardır var. Çok doktora danıştım hepsinin tek ilacı var diyor bunun, yani ilaç molaç yok, yerken nefesinle beraber yavaş yavaş hem bir yandan nefes alacaksın bir yandan yiyeceksin ve iyi çiğneyeceksin.

S: Evet o çok faydalı..

B.S: Eđer mesela yani vücut yemeđi ancak bu şekilde yararlı sindirebiliyor. Şimdi ben aceleci bir tipim ömrüm de hep böyle işte dađdan inerken...

S: Koşturana..

B.S: Hep koşturmayla devam ediyor halen yemeđi de hızlı yiyorum, o hızlı yemek hem beni hasta ediyor halbuki o nefes borusunun, oradaki yemek borusuna yakınlıđını hesaba katarak insan nasıl yavaş yavaş nefes alır ve alırken rahatlar, yemeđi de yavaş yavaş yiyip, çiğneyerek yiyip havayla beraber dengeli bir şekilde yediđin zaman işte gaz yapmıyor, o sindirim bozuk olmuyor o zaman.

Y.A: Biz hızlı yemeyelim diye mi yakın yapılmış..

S: Unutmayalım..

B.S: Bir hikmeti.. Bir hikmeti var...

K: Her türlü açıdan, hatırlatma..

Y.A: Mesela şey, niçin kırk dört kilohertz duyuyoruz da farklı sesleri duymuyoruz hayvanlarda? Biz duysak mesela uyuyamayız mümkün deđil her türlü sesi duyar.. İşte gözlerin o kadar işte cinler alemini, melekler alemini görse rahatsız olursun şimdi burada rahatsız olursun..

B.S: Şimdi mesela...

Y.A: Hakikaten tam olması gerektiđi gibi..

S: Sesleri

B.S: Yani başka hikmetler de vardır mesela..

S: Açılmamış..

B.S: Ağız sađlığı, nefes sađlığı bunlar birisi bedene bakar birisi kana bakar yani vazgeçilmez yakınlıkları vardır. Yani daha biz Allah'ın sistemini bilmiyoruz ama Allah da yaptıklarına da Allah'ın yarattıklarına da Allah'ın dinine de Allah'ın sistemine de baktığımız zaman sübhanallah diyebiliyoruz eđer bir çirkinlik veya göreceli noksanlık varsa o mutlaka o küçük ara görevli dosyaların eksigidir, devletin eksigi deđil. Asker eksiklik yapabilir; asker dosya, küçük bir dosyadır. Allah'ın sistemi sonsuzdur ve güzeldir ve çok da çetrefilli deđildir. Basit, sade..

B.S: Evet..

S: Sađ olun hocam, çok sađ olun..

B.S: Kaydımızı kapatalım.